

ACTIVITEITENKRANT

maart 2012

www.kaj-vostert.be



Wanneer het hart in ons lichaam regelmatig slaat, weten we dat we leven. Maar een hart leeft pas echt als het ook voor anderen mag kloppen. Is dat wel zo, deze vanzelfsprekendheid? Heeft een egoïst dan geen hart? In feite wel, maar spreekwoordelijk gezien niet.

Het hart is en blijft de stimulans en de motor van het leven. Ook bij dieren. Kijk maar eens naar de trouw van een hond, de vriendschap van een dolfijn, de hulpvaardigheid van een paard. Om maar een paar voorbeelden te noemen. En omdat dieren zich zo afstemmen op de mens zijn ze echt waardevol. Waarom zou een mens dan minder waardevol zijn? Waarom zou een mens zijn hart niet laten spreken in trouw, vriendschap, hulpvaardigheid voor de anderen? Als je dat niet kan, is het leven dan levenswaard? Juist het gevoelen dat men door niemand gevraagd wordt en niemand jouw hulp wil, kan tot een complete ineenstorting van het leven leiden...

Maar ook aan niemand zijn hart willen tonen, leidt naar een bitter einde. Wat is dan de oorzaak? Hartstilstand.

Maar aan zo een stilstand gaat een heel proces vooraf. Het begint met een zwak karakter dat er alleen op uit is zichzelf in het zonnetje te zetten. Het gaat dan verder met succes te zoeken ten koste van wie en wat dan ook en nog verder om nog meer te willen dan alle anderen.

Het is met andere woorden een wedloop naar ... niets. Goedhartigheid echter kent geen stress, geen opgejaagdheid, geen vergelijking. Een goed hart heeft tijd voor anderen, heel veel tijd. Het verschaft tevredenheid, brengt rust, biedt vriendschap, schenkt geluk. Onuitputtelijk. Telkens weer. Zo'n gevoelens kan men ook niet afwegen. Ze zijn totaal. Naastenliefde die erin zou bestaan om niets kwaads aan te richten is nauwelijks van luiheid te onderscheiden. Geen kwaad doen is meestal ook gelijk aan niets doen. En dat is toch niet te rijmen met goedheid. Is het dan zo moeilijk zich persoonlijk te bekommeren om iemand, naar hem te luisteren, te helpen, gelukkig te maken? Hoe dikwijls hebben we al niet verstoppertje gespeeld achter het gezegde: "Maar ik doe toch niemand kwaad!" en betekent die uitlating niet zo veel als: "Laat me met rust, ik heb geen zin." Het zijn beslist woorden om zich over te schamen.

Etienne

Activiteiten

Vrijdag 02 maart 20.30

Trefpint

Vandaag is er géén ledenactiviteit. Het ACW van Bree nodigt vanavond de Breese vrijwilligers uit in ons lokaal en trakteert deze mensen op een dikke pint als geste en als dank voor hun inzet in hun buurt of vereniging.



Voor dit initiatief stellen we graag ons lokaal ter beschikking. En zoals gezegd: elke vrijwilliger is van harte welkom.

Vrijdag 09 maart, 19.30

Filmavond in het lokaal

De prent die wij vandaag voor je uitgekozen hebben zal je aangenaam verrassen.

Vrijdag 16 maart, 19.30

Strijd tegen strijd

Of is het tegenstrijd? Wat er ook van zij: je wordt uitgedaagd, alleen, met meerderen of met z'n allen om op de juiste plek te gaan staan.

Vrijdag 23 maart, vanaf 19.30 uur

Geen activiteit

We houden rekening met de examens. Vandaar dat we jullie niet nodeloos willen vermoeien. Vanavond mag je lekker in je schoolboeken snuisteren. Goed hee!

Vrijdag 30 maart, 19.30

Bosspel

Arendsoog. Met dit spel dwingen we je om al je sluiptevredenheden en creatieve hersencellen in te zetten. Laat maar zien dat je onzichtbaar en uit het goede hout gesneden bent. Oude of afgedragen kledij gewenst.

(B)engels

Zondag 11 maart, 14.00 uur

Een carrousel aan spelen, doe dingetjes en meer van dat fraais ligt op je te wachten.

Zondag 25 maart, 14.00 uur

Ook vandaag hebben we een leuke namiddag voor je klaarstaan. Ravotterskledij gewenst.

Noteer nu alvast in je agenda:

Zondag 08 april:

Paasontbijt.

Je krijgt van ons hiervoor een apart inschrijfstrookje.
Vraag er naar bij de leiding!

verjaardag(en) van deze maand:

03 maart: Essers Stefan

24 maart: Schouteden Rod

09 maart Vrancken Stef

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Data om alvast te noteren:

Vrijdag 18 mei:

Vospop Prepared - lokaal

Vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 mei:

Pinksterfeesten

Zaterdag 14 juli:

Vospop unplugged - lokaal

Vrijdag 14 september:

Vospop Prepared - lokaal

Op kamp met de kaj.

Na een stevige speurtocht door onze Ardennen, hebben wij een schitterende kampplaats gevonden. Midden in het hartje van de Ardennen, gelegen het woud, aan de rand van het dorpje Mirwart (een klein gehuchtje bij het stadje Saint-Hubert) daar ligt onze kampplaats: Le Pré des Forges (het weiland van de smidse).

Het is een schitterend en volledig ingericht kamphuis aan de rand van het riviertje Lhomme (stroomt langs ons kamphuis) en zoals reeds gezegd: midden in de bossen.

Advies: bewaar een paar oude of versleten schoenen voor onze rivierentocht!

Zowel KAJ als onze (B)engels kunnen mee op kamp.

Onze kampdata:

KAJ (+12) vertrek op kamp op vrijdag 3 augustus.

Terugkomst op zondag 12 augustus = 10 dagen

(B)engels: vertrek op kamp op zondag 5 augustus.

Terugkomst op zaterdag 11 augustus = 7 dagen

Dat wordt dus 7 of 10 dagen van dolle pret en ongerept plezier in één van de mooiste streken van ons landje.

Een boeiende tocht doorheen de bossen en een sprankelende rivier, over paden die pelgrims honderden jaren geleden voor jou betraden... naar indrukwekkende vestingen, burchten en kastelen... met paard of op een ezel door de bossen kuieren, sportieve maar ook speelse activiteiten: geen enkele dag is hetzelfde, elke dag is een avontuur!



Ik ben er helemaal
"onderste boven" van!

De kostprijs voor dit kamp kunnen we ook reeds mededelen:

1 lid kaj = 210€

2 leden kaj = 370€

1 lid bengels = 150€

1 lid kaj + 1 lid bengels = 310 €

2 leden bengels = 250 €

3 leden bengels of meer = 115€ p.p

Deze prijs is alles inbegrepen: vervoer, verblijf, maaltijden, uitstappen, traktaties, enz.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen met ons mee te gaan, adviseren wij alvast om maandelijks voor dit schitterende kamp te sparen.

Sparen kan enkel en alleen door storting op rekening nr. 833-3079772-86; kampeerkas kaj-Vostert;

Met vermelding van: Naam en Voornaam; kamp 2012.

Iedereen is vrij om een bedrag naar keuze te sparen.

OPGELET:

Er kunnen maximaal 28 deelnemers mee op kamp, leiding, leden en (B)engels inbegrepen. Wie te laat inschrijft, loopt het risico dat hij / zij niet meekan.

De volgorde van inschrijving is bepalend voor je deelname.

LET WEL: Je deelname aan ons kamp is pas definitief nadat wij een voorschot van 25 euro hebben ontvangen.

Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21	- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A	- 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------