

ACTIVITEITENKRANT

September 2012

www.kajvostert.be

Dag lezer,
Dag Kajotter,

Met een uitdeinende zomer (of barst hij nu pas los?) zijn we weer september binnengeduikeld. De eerste vakantiemaand was niet zo denderend, maar de oogstmaand mocht er zeker zijn, getuige het schitterende vakantieweer dat we genoten op ons kamp te Mirwart.

Binnenkort biedt de natuur ons weer een bonte kleurenpracht, barstende bolsters, pinkelende dauwdruppels op de puntige grassprietjes... en eens de vruchten geoogst gaan de velden weer voor een winter lang te rusten liggen. Let maar eens op: de haan kraait wat later en de hoogspanningskabels spelen weer hun rol in het afscheidsritueel van duizenden zwaluwen...

Teveel romantiek zeg je?

Wel neen, we hebben juist wat meer romantiek nodig. Alles wordt te zakelijk, té wettelijk, té voorgeschreven... soms lijkt het of we niet meer mogen dromen, eventjes "zweven". Nuchterheid boven alles, heet dat.

Soms heb ik het gevoel dat ik steeds meer mensen tegenkom met een gespannen trek op het gelaat, een klaaglied op de tong of met een gevoel van onmacht tegen dingen en gebeurtenissen die in hen woekeren. Mogelijk is jou dat ook al opgevallen, misschien met een ander tintje, maar toch van dezelfde kleur.

Het is een foute instelling om de hoop op te geven. Hoop en verwachting moet kunnen leven in elke mens, jong en oud. Jongeren hebben nog een hele weg af te leggen... ouderen kunnen hun leermeesters zijn, vanuit hun ervaring en levenswijsheid kunnen zij mee timmeren aan de weg van hoop en verwachting. En misschien zeggen ze het niet altijd en wordt je soms met schroom aangekeken... maar onze jongeren zijn best wel blij met uw uitgestoken hand.

Aan alle studenten wens ik een hoopvolle start in dit nieuwe schooljaar en voor iedereen wens ik alvast een mooie nazomer toe met duizenden kansen om telkens weer opnieuw te beginnen.

Van harte.

Etienne.



Dag wereld,

Rustend tussen de bergen,
stuur ik jou mijn wensen.
Je lijkt zo groots en wijds,
Hier op deze plek tussen hemel en aarde.

Ik wens jou de openheid
en de geborgenheid van deze plek,
de armen wijd open
om te kunnen geven en te ontvangen.

Ik wens je de standvastigheid van de rotsen
en de tederheid van de bergbloemen,
groot en klein
vormen zo 'n mooi geheel.

Ik wens je de rust en de harmonie die hier ademen
om mensen telkens weer,
zichzelf te laten terugvinden
en te laten proeven wat vrede is.

Ik wens je de rust en de harmonie
die hier ademen om mensen, telkens weer,
zichzelf te laten terugvinden
en te laten proeven wat vrede is.

Ik wens dat je schoonheid
zo mag blijven stralen,
om altijd weer ogen te openen
en verwondering te brengen

Ik wens je de helderheid
en de energie van de berggrivertjes
om overal wegen te kunnen banen
naar het nieuwe Koninkrijk.

Ik wens je de mildheid
van deze plek,
die uitnodigt om armen te vouwen
rondom pijn en ontgoocheling.

Dag wereld, straks rij ik weer over de snelweg
naar huis.
daar worden deze wensen dan weer
uitdaging voor een nieuw begin.

KAJ- Vostert...
Ook voor jou...
Een nieuw begin!



---====oooOooo=====

De verjaardagen van deze maand:

Ian Boessen → 21 september

Jurgen Lauwers → 5 september

“De KAJ wenst jullie alvast een hele fijne en gelukkige verjaardag toe!”

ACTIVITEITEN

September is een startmaand.

Ook voor onze kaj en niet alleen voor onze leden: ook niet-leden mogen gewoon meedoen en aan onze activiteiten deelnemen. Kom maar af en snoep maar mee.

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar hebben wij een aangepast activiteiten aanbod (zie verder).

Als je 12 bent of ouder...

spring dan gewoon binnen op onze wekelijkse vrijdagavond activiteiten en laat je meeslepen in onze carroussel van vriendschap en fun.

Twijfels? Hoef niet, spreek één van onze leden aan of geef gewoon een seintje en we staan zo voor je klaar...

Tot...

Vrijdag 07 september, 19.30 uur

Vergadering "start van een nieuw werkjaar"

Leden en niet leden, jongens en meisjes vanaf 12 tot... jaar die samen met ons willen meewerken aan een enthousiaste kajotters en kajotsters ploeg zijn van harte welkom. Samen met jullie willen we het kader vastleggen voor het komende werkjaar!

Vrijdag 14 september, 19.30 uur

Vospop prepared...

Vers geweld en nieuw pop- en rock talent bieden wij vanavond een podium aan in ons lokaal... geraffineerde songs, stevige ritmische drums, unieke geluiden en eigenwijs nieuw talent stelt zich aan jullie voor in een beestig vet rockevent, compleet met het grote wauhw gevoel!

Deuren open vanaf 19.30 aanvang eerste optreden: 20.00uur. Inkom... ja ja: 2 euro; alle dranken aan 1,5 euro. Iedereen is welkom. Be there!

Vrijdag 21 september, 19.30 uur

Diavoorstelling zomerkamp 2012

Van 3 tot en met 12 augustus hebben we een fantastisch zomerkamp beleefd in onze Belgische Ardennen. Al onze avonturen hebben we in een diamontage gegoten... Als je wil meegenieten of wil proeven van de sfeer op ons kamp: Deze activiteit staat open voor iedereen, ook ouders en (B)engels zijn welkom. Dit wordt een avond die bol staat van leuke herinneringen en avontuurlijke belevenissen.

VOSPOP
PREPARED

VRIJ. 14 SEPT '12
20:00 @ KAJ LOKAAL VOSTERT - BREE

PANDA OF MASS DESTRUCTION
RUSTY BONES
MISSTAKE
JIB

INKOM: €2 DRANK: €1,50
HTTP://WWW.VOSPOP.BE

KAJ KBC EURO-SHOP Huis Zomer BREE MK KEYMACO VOSPOP

Vrijdag 28 september, 19.30 uur

BBQ

Wij zorgen voor de bbq met bijbehorende slaatjes en nog meer van dat lekkers... Je vlees moet je zelf meebrengen en mag je ook zelf bakken. Zoals steeds is onze jaarlijkse bbq een aangenaam vertoeven onder vrienden en vriendinnen. Deelnemen is gratis.

(B)engels **startactiviteit**

zondag 9 september
14.00 – 16.00uur

Wij nodigen alle kinderen van 8 tot 12 jaar uit om mee te doen met onze startactiviteit.

Met als thema “alles is al geweest” hebben we een namiddag vol Vlaamse volksspelen voor jou in elkaar gestoken.

Dus: trommel iedereen op, breng al je vriendjes en vriendinnetjes mee en amuseer je kei goed op onze startdag. Deelnemen is helemaal gratis!

Noteer ook al de volgende (B)engelsactiviteit:

Zondag 23 september: verrassingsdag
5 jaar (B)engels op de Vostert!



KAJ ...

Hoe ist'?

Met die vraag begint het. Je komt naar de KAJ omdat je andere jongeren wil leren kennen, plezier maken, ... Maar die **riendschap** verdwijnt niet als het even moeilijk gaat. We zijn er voor mekaar, altijd. Wie problemen heeft, vindt steun in de **groep**. KAJ is een huis om in te wonen, waar imago niet telt en iedereen zijn draai kan vinden. KAJ is geïnspireerd door christelijke en universele waarden. Vanuit die waarden hebben we aandacht voor de mens achter het verhaal. KAJ wil **zin** geven aan het leven.



Wat zoek jij?

Een lokaal om je in te amuseren, een toeg voor een fijn gesprek, een zetel om in door te zakken, een plaats om stoom af te laten. In KAJ doen we **samen** ons goesting. Niemand een hak zetten, niet in de kou laten staan, iedereen wordt aanvaard. Zo zijn wij.

Ook dit is KAJ...

Jongeren wisselen in de KAJ ervaringen uit. Ze nemen zelf de **verantwoordelijkheid**, in hun afdeling, maar ook in het leven. In de KAJ vind je



altijd wel iemand die jou toont wat 'kajotteren' is, hoe je engagement opneemt, aan de 'karre' trekt, ergens voor gaat.

Maar je staat ook nooit alleen. Schouder aan schouder, zonder onderscheid van afkomst, scholing, geslacht, ras, geloof, ... maken we de samenleving beter en kan je zelf groeien als persoon.

Wie verantwoordelijkheid opneemt, heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor de jongere (kern)leden. Als je je engageert binnen de KAJ wordt je voor een groot stuk **persoonlijk gevormd**. Via activiteiten en workshops wordt een KAJ-lid ook **maatschappelijk gevormd**.

De KAJ van Cardijn

Cardijn zei altijd dat je veel kon leren door uit je doppen te kijken. Je moet eerst **zien** wat er aan het gebeuren is. Onrechtvaardigheid bijvoorbeeld. En daarover ga je **oordelen**: wat kunnen wij doen? Dan pas is het tijd om te **handelen**. We gaan over tot **ACTIE**: we verdedigen ons standpunt, maar het blijft niet bij woorden. We komen op voor onze rechten en die van anderen.

Alle jongeren welkom

Jongeren die werken of werk zoeken en jongeren die studeren. Jongeren die nergens anders hun draai vinden. Jongeren die schoolmoe zijn. Jongeren die het thuis niet breed hebben. Jongeren die vriendschap en ontmoeting belangrijk vinden. KAJ is er voor jongeren zoals **jij** en ik.



De stem van de jongere laten horen

Als jongeren te maken krijgen met onrecht, als ze dreigen uit de boot te vallen, als ze niet gehoord worden... dan klimt KAJ op de bres.

De KAJ doet dat hier en **wereldwijd**. We zijn solidair met alle jongeren, overal ter wereld.



KAJ... een goed idee!

Doe mee, en zet je in voor onze kaj!

Sluit je aan en ervaar hoe tof het is om erbij te horen. De eerste maanden mag je zelfs helemaal gratis overal aan deelnemen. Pas daarna betaal je lidgeld: 15 euro per jaar. Maar ook voor onze jeugdwerking, elke twee weken, op zondagnamiddag hebben wij jouw hulp nodig: jongens en meisjes vanaf 16 jaar die hun steentje willen bijdragen en ook als (hulp) leider of leidster mee aan de kar willen stoten: gewoon doen, we rekenen op je.

---====0000000====---

Meer info:

Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21	- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Meysen Cliff, Kipdorpstraat 14 A	- 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315

Proost:

Cliisters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------

UITNODIGING

Op zondag 16 september organiseert het ACW van Bree een verenigingenbeurs.

Op deze beurs stellen onze verenigingen zich aan u voor. 16 Organisaties, die samen ruim 28 verenigingen vertegenwoordigen hebben een marktkraam of info-stand voor u klaar staan.

Wat u nog niet wist en altijd graag had willen weten... Vandaag krijgt u op al uw vragen een antwoord.

Deze beurs of markt van het Breese verenigingsleven is uw bezoek zeker waard.

De toegang is gratis en een bezoekje levert vast en zeker een boeiende en aangename namiddag op.

Ook kaj Vostert en FeMma-Vostert, de KVLV, Okra, de jeugdraad... teveel allemaal om op te noemen...

Wij vinden het fijn en stellen het erg op prijs om u aan onze stand te mogen begroeten.

U bent van harte welkom in zaal De Barrier te Gerdingen Op zondag 16 september van 13..30 uur tot 17.30 uur.

**BREESE
VERENIGINGEN BEURS**

VERENIG D

**Maak kennis met onze Breese verenigingen op
ZONDAG
16 SEPTEMBER 2012
DE BARRIER - GERDINGEN**

13.30 uur - 17.30 uur • Gratis toegang

Bezoek de stand van kaj- Vostert en van FeMma- Vostert!