

ACTIVITEITENKRANT

oktober 2012

www.kaj-vostert.be



Inzet...

Een Aziatische legende vertelt over een grote en prachtige bamboe. Op een dag komt de grondeigenaar voorbij en zegt: "Bamboe, ik heb je nodig." De bamboeplant is zeer gelukkig. "Maar", zo gaat de heer verder, "ik heb je alleen maar nodig als ik je mag afsnijden." Dat bedroeft de plant zeer maar ze stemt er toch in toe. Toen dat gebeurt was, vervolgt de heer: "Ik moet ook je blaren wegsnijden". Toe de heer alle blaren had weggeknipt ziet de bamboe er erbarmelijk uit. Maar alsof het nog niet genoeg is, zegt de heer: "ik moet je ook het hart wegnemen en je lichaam opensnijden". Waarop de bamboe totaal vertwijfeld is: "Maar... zo ga ik toch dood. Ik kan zonder hart onmogelijk leven". Maar de grondeigenaar blijft onverbiddeijk. Zo maakt hij een inkerving, neemt het hart eruit, deelt het in twee, steekt elk deel in een bamboestok en plant ze op een vruchtbare plaats dichtbij een bron aan de rand van de woestijn. Het wonder geschiedt: de bamboe herleeft en groeit. In veelvoud en dient op die manier de mensen.

Jezelf geven, opdat anderen kunnen leven... dat werd mij duidelijk bij het lezen van deze mooie legende. Maar kan dat wel? Is dit niet zomaar een sprookje, een vertelling?

Je kan anderen niet laten leven met mooie woorden alleen, ook niet met huichelachtige interesse of met materiële hulp alleen.

Zichzelf een beetje wegcijferen, daarop komt het aan, zelfs als het pijn doet in ons hart... alleen zo gaat het, jezelf wegschenken, je dienstbaar opstellen, er zijn voor de anderen...

Je kan dat ongemerkt doen, in stilte, weg van de media of radicaal, zoals bv. pater Damiaan of zuster Theresa. Maar weet: niemand van ons is als een Damiaan geboren, niemand van ons is als een held op de wereld gekomen. Maar ieder van ons, is uitgenodigd om er te zijn voor de anderen. Dat is niet eenvoudig, niet vanzelfsprekend. Het kost inspanning, moeite. Daarom is het goed om af en toe eens na te denken dat ons hart er niet is voor ons alleen. Alles wat wij bij leven tot stand brengen, goed zijn, oprecht er zijn voor de anderen en meewerken aan een betere wereld, hier, in onze buurt, onze inzet voor elkaar... dat alles heeft een blijvende waarde, dat gaat nooit verloren.

Etienne.

Vakantie...

**Als je er eens uit bent geweest
kan je er opnieuw
enthousiast invliegen..**

Activiteiten

Vrijdag 05 oktober 19.30 uur

Bosspel

We zijn niet zo bang van een beetje vuil of nat. Aangepaste kledij maakt dat we er stevig tegenaan gaan. Zaklamp? Das een goed idee.

Vrijdag 12 oktober, 19.00 uur

Zwemmennenlen

Heu... dat is om het moeilijk te maken. Maar de echte talenknobbels zullen wel doorhebben dat we vandaag gaan zwemmen. In Weert. In de IJzeren Man... Breng 3 euro mee als deelname in onkosten en vergeet je zwembroek niet!

Vrijdag 19 oktober 19.30 uur

Vriendjesdag en...

Dag van de jeugdbeweging.

Een team van jonge kajotters heeft de handen en de brains in elkaar geslagen en organiseert vandaag een kei van een activiteit waarop al je vrienden en vriendinnen welkom zijn. Vandaag is het ook de Dag van de jeugdbeweging. Nodig dus al je vrienden uit de buurt school of klas uit voor een plezant avondje in ons lokaal.

Vrijdag 26 oktober, 19.30

Kaartavond

Je leest het goed... we leggen meerdere spellen van kaarten op tafel, stellen verschillende ploegjes samen en spelen het kaartspel van je leven. Plezant, spannend en weer helemaal anders...

(B)engels

Zondag 07 oktober, 14.00 uur

We plannen een leuk fietstochtje naar Wijshagen waar we ons gaan uitleven op de fit-o-meter in het Wijshagerbos. Sportieve kledij gewenst.

Zondag 21 oktober, 14.00 uur

Gewoon buiten, buitengewoon. Als de weergoden meezitten zetten we een enkele mooie competitie spelen voor jullie klaar. Bij slecht weer is er een vervangingsactiviteit in ons lokaal.

Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49 - 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21 - 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95 - 0473 321439
Meysen Cliff, Kipdorpstraat 14 A - 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10 - 089 463450



19 oktober is opnieuw een hoogdag voor de jeugdbewegingen.

Met de dag van de jeugdbeweging vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een gevuld programma vol spel en plezier te bezorgen.

Deze dag fietst, tramt, bust, treint of loopt heel jeugdbewegend Vlaanderen in de bewegingskledij naar school of werk.

Dit is onze dag!

De Dag van de Jeugdbeweging!

Laat zien dat je lid bent van onze kaj

En trek je T-shirt aan naar school of werk.

Vertel je vrienden of collega's over jouw kaj, wat je hier allemaal doet en waarom je lid bent van onze super toffe beweging!

En... nodig iedereen uit vandaag uit op onze super toffe vriendjesdag!

Place to be: ons lokaal om 19.30 uur!

Noteer nu reeds in je agenda:



Vrijdag en zaterdag 2 en 3 november:

Refresh Lan

We zetten twee dagen onze deuren open om alle computer spelfanaten een stevige uitdaging voor te schotelen. Bereid je alvast voor op een stevige portie gameplezier.

De lanparty start op vrijdag 02 november vanaf 18u en duurt tot zaterdag 03 november (einde om 23u.)

De deelname bedraagt 10 euro en dient betaald te worden bij aankomst. Meer informatie hierover vind je in de mail die je krijgt na registratie. Er is plaats voor max. 45 deelnemers die allemaal voldoende ruimte zullen hebben voor hun materiaal (en eventueel slaapgerief.)

Onze lanparty gaat, zoals steeds, door in ons KAJ lokaal.

Zie ook: <http://www.refresh-lan.be>

Vrijdag 30 november

Fakkeltocht.

KAJ Vostert werkt mee aan de jaarlijkse fakkeltocht, die dit jaar hier in Bree wordt georganiseerd. We roepen iedereen op om daarbij aanwezig te zijn. Meer info krijg je in onze volgende maandkalender.

verjaardag(en) van deze maand:

21 oktober Donné Robbie

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

In memoriam

Op donderdag 13 september overleed Rik Vandormael in het ZOL campus St-Jan te Genk. Rik was, nu 38 jaar geleden, de eerste voorzitter van ons kaj-oudercomiteit. Hij was destijds de bezielende figuur in ons oudercomiteit en organiseerde jarenlang kaartavonden en andere activiteiten voor de instandhouding van ons lokaal. Met Rik nemen we afscheid van het laatste lid van ons eerste oudercomiteit. Dank je wel Rik. Jouw inzet en begeestering zullen stevast verbonden blijven met een dankbare kaj, hier op de Vostert!