

ACTIVITEITENKRANT

Januari 2013

www.kaj-vostert.be

Een groot wonder...

Zeven waren er, wereldwonderen... ik weet het zeker. Maar vraag me niet om ze allemaal op te noemen. Ondertussen zijn er schijnbaar andere wereldwonderen bij gekomen: de Phoenix marslander die rustig hobbelt op de planeet Mars, de iPad, kijk- en hartoperaties... noem maar op.

Maar het grootste wereldwonder, zei onlangs iemand tegen mij, is dat de mens nog lachen kan. Inderdaad, dat is een wonder! Want al te dikwijls blijft de lach in onze keel steken. Meer nog, er is nauwelijks nog aanleiding meer tot lachen.

Hoe dikwijls lopen we niet in een stemming rond van: ook dat nog... bijna alles is even ernstig geworden, de humor en de zelfspot verdwijnen. We lopen bijna uitsluitend met zorgen en met vragen rond.

Zorgen om voorvallen die niet eens kunnen gebeuren, omdat ze alleen maar in onze verbeelding bestaan. Zorgen om dingen die ons bang maken en die, als we ze van dichtbij bekijken, heel lief zijn. Wat er op een afstand als een monster uitziet is slechts een plastieken dier. Zorgen om gebeurtenissen die al lang voorbij zijn en waarvan wij denken dat we de gevolgen nog moeten dragen.

Het verleden is nochtans een springplank naar de toekomst en geen sofa waarop men blijft liggen. Naar het verleden kijken is noodzakelijk, maar wij mogen er niet in verstoppertje spelen.

Zorgen om onze gezondheid. Wij horen over zoveel ziektes, dus heb ik die, want ik voel overal pijn... Zorgen van overdrijving. Het mijne is altijd veel lastiger en zwaarder en moeilijker.

Een mug wordt wel eens een olifant.

Al deze zorgen ontnemen ons onze levensvreugde, doen ons een donkere bril opzetten.

En zo verlopen onze dagen. Waarom zouden wij nog lachen?

Maar deze zwarte bril laat ons niet meer toe het mooie, het zorgeloze, het blij te zien.

Het gebeurde 2000 jaar geleden in Griekenland. Een wetgever in Sparta liet op een dag een altaar bouwen ter ere van De Lach.

Wij zouden dankbaar kunnen zijn voor elk ogenblik, dat wij leven mogen. En dankbaar ook voor al die anderen die ik blij kan maken.

Ik wens u en iedereen die u dierbaar is, een zorgeloos en blij nieuw jaar toe.

Van harte.

Etienne.

Activiteiten

Vrijdag 11 januari, 19.30

Drie-in-één

Vanavond plezieren we jullie met drie leuke doe dingen: samen gaan we onze kerstversiering met zorg terug inpakken en veilig opbergen, samen gaan we overleggen wat we allemaal zouden kunnen doen dit jaar, in het kader van 40 jaar kaj op onze Vostert, en ten slotte ronden we af met enkele boeiende spelmomenten.

Vrijdag 18 januari, 19.30

Pictionairy...

Laat je fantasie de vrije loop, maak anderen duidelijk wat er in jouw hersenpannetje leeft... gebaar, swing en spring... dit wordt een leuke avond met veel spanning en nog meer lachsalvo's

Vrijdag 25 januari, 19.30

Vele handen maken licht werk (zegt men)

Vanavond doen we een beetje beroep op jullie hulpvaardigheid. We gaan ons lokaal helemaal klaarzetten voor ons kaas- en wijnavondje van morgen, opdat al onze gasten zich ook echt thuis kunnen voelen.

Zaterdag 26 januari, 18.00 uur

Kaas- en wijnavondje.

Iedereen is van harte welkom op ons traditionele kaas- en wijnavondje op de laatste zaterdag van januari. We stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

De verjaardag(en) van deze maand:

<i>Den Hond Julie</i>	<i>08 januari</i>
<i>Eerlings Koen</i>	<i>16 januari</i>
<i>Bonhomme Dirk</i>	<i>21 januari</i>
<i>Van den Eynden Sibe</i>	<i>24 januari</i>
<i>Scheepers Bente</i>	<i>30 januari</i>

*Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Maak er een mooie dag van !*

Leiding en leden

Wensen u

Een gezond en voorspoedig

Nieuw jaar!

(B)engels...



Op onze nieuwjaarsreceptie van 4 januari hadden we heel wat nieuws te vertellen.

Het belangrijkste is wel dat onze Bengels vanaf 1 februari een nieuwe naam krijgen:

kaj- (B)engels wordt dan KSJ-(B)engels !

Met onze leidingploeg hebben we hier lange tijd over nagedacht en dit is meer dan eens onderwerp van bespreking geweest op onze vergaderingen.

We hebben deze keuze gemaakt omwille van enkele belangrijke redenen, waaronder: het vormingsaanbod van ksJ voor de toekomstige leiding van onze jongste ledengroep, het betere (aangepaste) verzekeringsaanbod (voor ons kamp hebben wij bv. een bijkomende verzekering moeten afsluiten voor onze jongste leden en dat is nu beter voorzien) en daarnaast biedt ksJ een bredere waaier van ondersteuning voor de jongere leden van onze beweging. Op langere termijn, denk vanaf werkjaar 2014, gaan ook onze leden van J.KAJ over naar KSJ. Uit die groep wordt later de leidersploeg gevormd voor de (B)engelswerking als voor jkaj (ksj)-werking.

KAJ zal als jongerenbeweging blijven bestaan en zich in de toekomst richten tot de oudere leeftijdsgroep: jongeren vanaf 17-18 jaar. Onze ksJ-leden die deze leeftijd bereiken mogen dan de keuze maken: actief blijven (als leiding) binnen ksJ of toetreden tot de jongerenbeweging kaj.

Vanaf dit jaar krijgen al onze leden van (B)engels tot jong-kaj alvast het ledenblad van ksJ. Daarmee willen we iedereen in de gelegenheid stellen tot een betere kennismaking, bovendien hebben we dan ook ruim de tijd om alle voorkomende vragen op een goede manier te beantwoorden.

Met onze (B)engels op stap...



Op zondag 13 januari trekken we er op uit. Met onze (B)engels gaan we dan naar het overdekte kinderparadijs Kinderstad in Heerlen. Deze grote overdekte speeltuin is helemaal ingericht om kinderen te plezieren: draaimolens, trampolines, glijbanen, springkussens, doolhof, waterfietsen... dat belooft één dag van grote dolle pret te worden.

Voor de kinderen die met ons meegaan: we vertrekken aan ons lokaal om 11.00 uur. Iedereen die meegaat moet boterhammetjes meenemen. We komen terug omstreeks 18.00 uur.

Met deze activiteit bieden we een mooie afsluiter voor 2012 en een evenzo mooie startactiviteit voor 2013. Let wel: enkel de leden die ingeschreven hebben kunnen mee.

Noteer ook de volgende activiteit:

Zondag 27 januari: zwemmen! Breng je zwemgerief mee en bereid je voor op een gezellige zwemnamiddag in het zwembad De Ijzeren Man te Weert. Ook leden van j.kaj kunnen mee, maar we vragen wel dat je vooraf een seintje geeft als je meegaat. Deelname in de onkosten = 3 euro.



kaas en wijn... op 26 januari vanaf 18.00 uur tot...

organiseren we opnieuw ons jaarlijkse kaas- en wijnavondje. In de afgelopen jaren mochten we telkens rekenen op grote belangstelling. Een tiental uitgelezen soorten kaas, aangepast fruit en broodjes... een festival voor de smaak... en dat alles op een bedje van aangenaam vertoeven in de gezelligheid van ons lokaal....

Iedereen is welkom, dus noteer alvast deze smaakvolle avond op uw kalender. In de loop van de komende week komen we informeren of u wenst deel te nemen. Indien u afwezig bent, dan kan u nog tot 23 januari kaarten (volw. €12 – leden €10) bestellen bij iemand van de leiding.