

# ACTIVITEITENKRANT

Mei 2013

[www.kaj-ksjvostert.be](http://www.kaj-ksjvostert.be)

## Opnieuw beginnen

Het gaat niet altijd, opnieuw beginnen. Toen ik onlangs op de slaapkamer een nieuwe linoleum aan het leggen was, sneed ik het een halve centimeter te kort af. Dat kan je er niet meer terug aan vast plakken.

Een perfectionist (ahum) haalt er gewoon een nieuwe rol bij; om maar te zeggen dat we niet te snel moeten denken dat we niet kunnen herbeginnen.

Meer dan eens moet ik herbeginnen. Elke week immers herhalen zich dezelfde dingen. Dat is mijn hele leven al zo. Elke dag van zo'n doordeweekse week is in grote lijnen hetzelfde. Toch?

Toch niet. In een gezin is enige regelmaat in het huishouden eigenlijk een noodzaak. Het gezinsleven verloopt dan wat ordelijker. Bovendien geeft het een beetje houvast. Net zoals met ademen: het gaat wat meer vanzelf als het min of meer vast staat.

*Moeten* herbeginnen maakt mij moedeloos. Dan sleep ik me zuchtend door zo'n taak die tóch moet gebeuren en vaak zit ik me dan te beklagen omdat ik met dat vervelende werk opgescheept zit.

Tot ik op een dag een verlamde mevrouw ontmoet "ik zou er heel veel voor over hebben om zelf te kunnen schoonmaken" hoor ik haar zeggen en dan buig ik beschaamd mijn hoofd. God ja, eigenlijk mag ik elke week dit karwei tot een goed einde brengen. En als ik eerlijk ben, geeft het ook voldoening, voor mezelf, maar ook voor de anderen.

Opnieuw beginnen neemt voor de meeste mensen een belangrijke plaats in. Het is goed eens even stil te staan hoe dit bij ons is. Hoe voelen we opnieuw beginnen aan? Als een moeten, een mogen, een willen of kunnen? Onze houding tegenover opnieuw beginnen bepaalt hoe we in het leven staan! Is opnieuw beginnen een kans? Een uitdaging? Een teken van mislukking? Hebben we last van faalangst als we opnieuw moeten beginnen? Geven we onszelf nieuwe kansen en hoe graag? En hoe kijken we naar de anderen? Mogen ook zij herbeginnen, geven we hen kansen? Of *moeten* zij herbeginnen?

Mogen herbeginnen biedt perspectief, opent de toekomst. Opnieuw beginnen kan immers gaan om dingen die steeds terugkomen, zoals bv. Het schoonmaken, maar het kan ook zoiets betekenen als "heroriënteren". Vaak is er moed voor nodig, omdat het in dat geval om iets nieuws gaat, iets

onbekend. Een nieuwe studierichting, een andere job, een nieuwe relatie, nieuwe leiding, andere activiteiten... daarnaast is er ook moed voor nodig om afscheid te nemen van wat voorheen was. Voor mij is dit belangrijk: ik kan pas herbeginnen als het vorige afgewerkt, afgerond is, zodat ik mijn blik naar de toekomst kan richten zonder voortdurend naar het verleden getrokken te worden.

Zodra ik van *moeten* opnieuw beginnen een *mogen* kan maken -en hoera dat lukt af en toe- zit er vanzelf dankbaarheid tussen. En dat is een stille kracht. Waar ik nog het meest dankbaar om ben is het inzicht dat opnieuw beginnen gewoon nodig is, omdat ik nog lang niet volmaakt ben en daar toch een heel klein beetje naar streef. Hoe zou ik dat ooit kunnen als ik nooit opnieuw mocht beginnen?

Dat geldt ook zo voor onze kaj-ksj. 40 jaren lang hebben leiders en leden het beste van zichzelf gegeven en telkens weer kregen onze jongeren de kans om opnieuw te beginnen.

35 jaar Pinksterfeesten: een groep die niet opdaagt, een tent onder water, afspraken die niet werden nageleefd... en toch weer opnieuw beginnen;

Een tegenvallende opkomst en teleurgestelde leiding... en toch weer opnieuw beginnen.

Onze kaj-ksj heeft u, ouders, vrienden en sympathisanten nodig. Uw steun, uw aanwezigheid op ons jubileumweekend met Pinksteren helpt ons en de jongeren die morgen aan het roer staan om, juist ja: opnieuw te beginnen.

Zonder uw vertrouwen is er geen jeugdwerking mogelijk op onze parochie. Uw aanwezig zijn met Pinksteren is voor ons een hart onder de riem.

Waarvoor heel oprecht: dank u wel.

Cet.

### Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21	- 089 865791
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Renckens Barbara, Grote Baan 57	- Ellikom
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315

### Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------

Ook voor U Heer,  
Is het elke morgen  
Opnieuw beginnen.

### De verjaardag(en) van deze maand:

<i>Demi Drees</i>	<i>06 mei</i>
<i>Yannick Jansen</i>	<i>06 mei</i>
<i>Bart Verbeek</i>	<i>11 mei</i>
<i>Cas Goossens</i>	<i>15 mei</i>

*Van harte gefeliciteerd vanwege leden en leiding.*

## **(B)engels...**

*Zondag 05 mei, 14.00u*

### Kaartverkoop Pinksterfeesten

Ook aan onze (B)engels vragen wij om een handje mee te helpen met de kaartverkoop voor onze kienavond.

*Zondag 19 mei, 12.30 uur*

### Pinksterfeesten

We hebben enkele marktkramen omgebouwd tot Vlaamse kermis spelen. Onze leden (B)engels en kaj-ksj zullen vandaag de handen uit mouwen steken en meehelpen aan onze Vlaamse kermis.

## **Activiteiten kaj-ksj**

*Vrijdag 03-05 mei, 19.00u*

### Knavo weekend

Dit avonturenweekend is enkel voor de leden die hebben ingeschreven.

*Vrijdag 03 mei, 19.30u*

### ledenbijeenkomst

Vanavond willen we hebben over onze komende Pinksterfeesten. Als er nog een beetje tijd overschiet, gaan we nog even op pad voor de kaartverkoop.

*Vrijdag 10 mei, 19.30u*

### Voorbereiding Pinksterfeesten

We bespreken samen nog eens de taakverdeling en doen nog een kleine inspanning om ouders en vrienden sympathisanten te overtuigen om deel te nemen aan onze grote familiedag op 18 mei.

*Dinsdag 14 mei, 19.00u*

### Voorbereiding Pinksterfeesten

Vele handen maken licht. Deze dag, maar ook de overige dagen van deze week vragen we dat zoveel mogelijk kaj-esjérs een beetje tijd vrijmaken om mee te helpen aan het lokaal zodat met Pinksteren alles klaar staat voor ons grote jubileumfeest.

*Woensdag 15 mei, 19.00u*

### Voorbereiding Pinksterfeesten

Zie boven

*Donderdag 16 mei, 19.00u*  
Voorbereiding Pinksterfeesten

Zie boven

*Vrijdag 17 mei, 18.00u*

### Voorbereiding Pinksterfeesten

Vanaf 17.00 uur verwachten wij onze tent. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als vandaag enkele ouders zouden willen meehelpen met het opbouwen van onze feesttent.

## **17- 19 mei 2013**



Vrijdag 17 mei, vanaf 20.00 uur:

= Kienavond in ons lokaal

Zaterdag 18 mei, vanaf 13.00 uur:

= Inschrijven fiets- en wandelzoektocht

= Familiedag voor het hele gezin

= Vanaf 17.00uur grote barbecue voor de hele parochie en iedereen die het fijn vind om met ons mee te doen.

Zondag 19 mei, vanaf 12.00 uur:

= Vostert kermis met onze jaarlijkse

= Rommelmarkt

= Springkasteel, clown, optredens.

*Vrijdag 24 mei, 19.30u*

### Fietstochtje

Fiets meebrengen. Als de weersomstandigheden het toelaten dan staat vandaag een leuke fietstocht op het programma. Bij slecht weer voorzien we een vervangactiviteit.

*Vrijdag 31 mei, 19.30u*

### Verrassingsactiviteit.

Het woord spreekt voor zich. Dus: laat je verrassen.

### Zomerkamp kaj-ksj...

Wie wil meegaan moet zich haasten: er is nog maar een plaats vrij voor ons kamp in Oostende. Inschrijven doe je door overschrijving van €25 op onze spaarrekening BE78 8333 0797 7286; kampeerkas kaj- Vostert, met vermelding van: Naam, Voornaam; kamp 2013. Gewoon doen! In ons activiteitenkrantje van juni vertellen we meer over ons kamp en begin juli krijgen al onze kampdeelnemers een kampboekje boordevol nuttige tips en wetenswaardigheden.

Kaj-ksj Vostert... blijft verbazen!