

# ACTIVITEITENKRANT

Oktober 2013

[www.kaj-ksjvostert.be](http://www.kaj-ksjvostert.be)

Dag!

De herfst heeft haar intrede gedaan, maar dat kan de pret niet drukken: enkele mooie nazomerse dagen en een schitterend geslaagde startactiviteit brengen ons helemaal in de stem-ming om er met veel plezier in te vliegen.

Onze startactiviteit was inderdaad een schot in de roos: ruim dertig nieuwe kinderen vonden de weg naar ons lokaal, mede dank zij onze sjef kok die met veel kabaal door de Vostert trok om iedereen aan te sporen voor een namiddag boordevol leute en pret.

Ik zou zeggen: volhouden en blijven komen, dan wordt elke zondagactiviteit spek voor ieders bek! Ziezo, de toon is gezet.

Neem dit activiteitenkrantje maar even door en bereid je voor op weer een maand vol met schitterende...

## Activiteiten kaj-ksj

**Vrijdag 04 oktober 19.30 uur:**

### Arendsnest

Trek wat oude kleren aan, stop je voeten in stevige schoenen en overweeg het even om een camoeflagelook op je face te toveren want deze avond staat er een stevig bosspel op het programma... compleet met ingebouwde variantjes...

**Vrijdag 11 oktober, 19.30 uur**

### Recht door de Wereld

Vanavond zal je een beetje helder moeten denken om ervoor te zorgen dat je fysiek nog overeind kan blijven... een kei van een spel waarin veel van je wordt gevraagd. Rust vooraf maar even uit, want je krijgt een actieve avond voor de boeg...

Bijna vergeten: als we er niet in slagen om alle opdrachten tot een goed einde te breien, dan breien we hier volgende maand een vervolg gaan!

**Vrijdag 18 oktober, 19.00 uur**

### Zwemmen!

Op verzoek van velen: een avondje badplezier in de IJzeren Man te Weert. Breng een zwembroek of badpak mee, een afdroogdinges

en zwembandjes (voor wie twijfelt) én 4 euro om samen met ons binnen te mogen.

**Vrijdag 25 oktober, 19.30 uur**

### Ha... hal... hallow... halloween?

Dit is een activiteit voor stoere gasten en straffe meiden... als je niet bang bent van een avondje griezelen en je durft het aan om zonder pamper naar ons bangelijkefeestje te komen, awel dan... laat maar zien uit wel hout jij gesneden bent.

En als je vanavond met opgeheven hoofd terug naar huis gaat, dan heb je alle reden om trots te zijn op jezelf.

**Vrijdag 01 november 19.30 uur**

Noteer alvast in je agenda: deel II van Recht door de Wereld"... nog sterker dan sterk!



**Laat zien dat je bij een jeugdbeweging bent!  
Trek op vrijdag 18 oktober je bewegingskledij  
aan om naar school of werk te gaan.**

### Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49 - 089 462971  
Essers Stefan, Teelestraat 21 - 089 865791  
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95 - 0473 321439  
Renckens Barbara, Grote Baan 57 - Ellikom  
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8 - 089 473788  
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19 - 089 461315

### Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10 - 089 463450

Met ingang van 8 september krijgt onze leidersploeg op zondagmiddag versterking van Maikel Hamers, Sibe van den Eynde en Dorien Erna. Tijdens de kerstvakantie zal dit sterke trio op cursus gaan om met nóg meer slagkracht onze leiding te versterken.

### Om te weten.

Op zondag 03 november zal Noël Heynickx in de hoofdkerk te Bree, om 14.30 uur door onze bisschop tot diaken worden geweid.

Noël is gehuwd en woont op de Vostert in de Pater Coninxlaan.

Bijgevolg is dit ook voor onze parochie een mooie gelegenheid om trots en blij om te zijn.

Iedereen is van harte welkom om deze plechtige viering bij te wonen.

Op zondag 10 november is er om 09.30 uur een dankviering met Noël in onze parochiekerk hier op de Vostert.

Uw aanwezigheid vormt een hartelijk gebaar.



Jaarlijks fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes door het land. Op die manier vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.

De dag van de jeugdbeweging staat dit jaar helemaal in het thema van 'Op Kamp'! Iedereen die nog geen lid is van een jeugdbewe-

ging krijgt zo de kans om eens te proeven van wat op kamp gaan zoal inhoudt. Terug naar wat echt belangrijk is: plezier maken, zot doen, grenzen verleggen en investeren in echte vriendschap. Op kamp leer je samenleven in groep, leer je taken verdelen, leer je overleggen en water bij de wijn doen. Op kamp zijn betekent een nieuwe wereld ontdekken, je grenzen letterlijk en figuurlijk verleggen, ontwikkelen van heel wat vaardigheden en opbouwen van vriendschappen voor het leven. Deze ontdekkingen, ervaringen bepalen voor een groot deel je verdere leven. Op kamp gaan is (be)leven.



### Bosspel voor onze (B)engels...

**Zondag 6 oktober** staat er een groot bosspel op het programma van onze (B)engels.

Zie dat je om 14.00 uur aan ons lokaal bent... breng ravotterskledij mee, je weet wel, kleren die vuil mogen worden, en stevig schoenen mag je ook zeker niet vergeten. Einde omstreeks 16.00 uur.



**Zondag 20 oktober** verrassen we jullie opnieuw met een keitoffe activiteit. Ook deze keer kan je best kleren meebrengen die een beetje vuil mogen worden. Alleen als het slecht weer is blijven we binnen, maar ook dan hebben we wat leuks voor jullie klaar staan.

*Graag willen wij iedereen verzoeken om zijn of haar lidgeld en inschrijving te regelen. Dat is absoluut nodig om in orde te zijn. Enkel als je bent ingeschreven ben je ook verzekerd. Probeer je inschrijving mee te brengen op jouw eerstvolgende activiteit. Lid worden kost 20 euro, voor een vol jaar van plezier, vriendschap en duizend- en één toffe activiteiten.*

*Ouders: vraag onze leiding voor een attest voor het ziekenfonds. We hebben een aantal exemplaren uitgeprint klaarliggen. Met dit attest wordt het lidgeld door het ziekenfonds terugbetaald.*