

ACTIVITEITENKRANT

November 2014

www.kaj-ksj-vostert.be

November.

“Es de blaaijer van november... “ het singeltje van Piet klinkt melancholisch door mijn stereo.

November is traditioneel een maand waarin bij mij -en ik denk bij vele anderen ook -en al is het maar voor even- het leven op een andere manier in overweging genomen wordt.

Allerheiligen en Allerzielen zijn geweest: beiden gaan om mensen die God binnenlaten in hun leven en zonder het zelf te weten, iets van God, die liefde is, uitstralen. Het zijn die vele eenvoudige, goede mensen, die schijnbaar geen formidabele dingen hebben gedaan. Maar die dag na dag met veel spontane liefde hebben gebouwd aan het geluk van hun gezin.

De ontelbare vaders en moeders, die het beste van zichzelf hebben gegeven in de opvoeding van hun kinderen. Het is een broer, een zus, een buur, een vriend, wiens naam niet gegrift staat op stadsmonumenten, maar wel in het hart van mensen die sterk met hen verbonden leefden.

Het waren “lichtmensen”.

En het licht wordt nooit meer gedooft. Ook niet door de dood.

Onze lieve doden zijn heiligen geworden.

“Wat geweest is, is geweest...” hoor ik Herman van Veen nu zingen. Tijd om nog even achterover te leunen.

Onze vrijheid is een hoog goed... op 11 november herdenken wij dat honderd jaar geleden de wereld in brand stond en in de Vlaamse klei en modder honderdduizenden mensen het slijk met hun bloed hebben gekleurd. Laat ons deze dag optillen tot een dag van respect en eerbied, alsook voor de diepere betekenis van het woord “vrede”... in onze straat, maar ook in ons hart!

Cet.

ACTIVITEITEN

Vrijdag 07 november, 19.30 uur

Levend ganzenbord

Niet wie het hardste kan kwetteren of kwaken, wint dit spel, maar wel diegene met de beste inzet.

Vrijdag 14 november, om 19.30 uur

Maak je eigen fakkel

Vanavond steken we de handen in elkaar en in de was en doen we een poging om een stevige en volhardende fakkel in elkaar te knutselen.

Vrijdag 21 november, 19.30 uur

Perikelen in de sporthal...

Je leest het goed: we hebben de sporthal nog een keertje afgehuurd om er samen met jullie een geweldig sportieve avond te beleven. Sportkledij- en schoenen zijn gewenst.

Vrijdag 28 november, 19.30 uur

Fakkeltocht.

De fakkels die we twee weken geleden met veel kennis en kunde hebben vervaardigd, daar steken we nu een vlammetje aan. Samen op... fakkeltocht!

Voor onze (B)engels:

Hou je van spelen en ravotten dan moet je zeker komen en breng ook je vriendjes en vriendinnetjes mee!



Zondag 16 november,

Om 14.00 uur: Het grote hazenspel!

Piet konijn is er niet bij, maar wel langoor, de bangelijke haas die er vliegensvlug vandoor gaat als het een beetje moeilijk wordt. Kunnen onze (B)engels langoor strikken?

Zondag 30 november,

14.00 uur: Vossenjacht!

De jacht is open: maar vandaag moet je wel slimmer zijn dan Reinaert de Vos, want deze viervoetige en sluwe deugniet probeert iedereen op een dwaalspoor te brengen. Welke (B)engel is Reintje te slim af?

Denk erom: op zondagmiddag steeds ravotterskledij aantrekken, want spelen, daar gaan we voor!

Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21	- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Renckens Barbara, Grote Baan 57 - Ellikom	
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315
Meewerkend leiding	
Erna Dorien, Berkenlaan 32	- 089 465467
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	- 089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	- 089 467696

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10 - 089 463450

Verjaardagen in november:

09 nov.: Weltjens Ann
11 nov.: Willems Tommy
23 nov.: Schwillens Diedre
23 nov.: Schwillens Niek

Namens onze kaj-ksj: van harte proficiat!



Lidgeld...

Van enkele leden hebben we het lidgeld nog niet ontvangen.

Als jouw lidgeld voor 15 november niet is betaald, dan ben je vanaf deze datum niet meer verzekerd.

Breng je lidgeld in orde, uiterlijk op de volgende activiteit, zo ben je met alles in orde!

Op kamp met onze kaj-ksj...

De afgelopen weken zijn we meerdere keren aan tafel gaan zitten om ons kamp voor het komende jaar te bespreken. Uit een rondvraag bij onze leden hebben we begrepen dat een meerderheid te vinden was voor een buitenlands kamp en dat de voorkeur daarvoor uitging naar Oostenrijk.

De kostprijs voor dit kamp zou ongeveer €400 bedragen. Bovendien moesten we hierbij de garantie hebben dat tenminste 15 leden voor dit kamp zouden inschrijven. Bij minder inschrijvingen lopen de kosten te hoog op en is Oostenrijk financieel niet haalbaar.

Onze leiding heeft dan gezocht naar een volwaardig alternatief en dat hebben we gevonden ook.

Ons zomerkamp volgend jaar brengt ons naar Frankrijk, naar de Vogezen.

We hebben daar drie kampplaatsen gevonden die aan onze verwachtingen beantwoorden, midden in een schitterende omgeving die elk van ons onmiddellijk heeft doen besluiten om hier ons kamp te organiseren.

Op dit ogenblik hebben we een optie lopen op de drie kampverblijven en de komende week wordt definitief beslist welke kampplaats onze voorkeur krijgt.

Periode van ons kamp:

We vertrekken op 24 of 25 juli en komen terug op 01 of 02 augustus (afhankelijk van ons besluit). Deze periode staat nu al vast.

Kostprijs van ons kamp: deze is vastgesteld op 300 euro p.p. daarmee hebben we een belangrijke besparing bereikt ten opzichte van Oostenrijk, waarbij we denken dat dit financieel ook beter haalbaar is voor iedereen.

Wie kan er allemaal mee:

Alle leden vanaf 11 jaar kunnen mee op kamp.

Sparen voor ons kamp:

We adviseren iedereen om elke maand een bedrag (naar keuze) te sparen op onze spaarrekening voor het kamp. Jouw bijdrage kan je storten op ons rekening nr. BE78 8333 0797 7286; (kampeerkas kaj- Vostert), met vermelding van: Naam, Voornaam en kamp 2015.

Opgelet: als je mee wil gaan op kamp, dan vragen we om een voorschot van 25 euro te storten. Daarmee krijgen wij een beter inzicht op het aantal deelnemers. Bovendien: de volgorde van inschrijving is belangrijk. Enkel de eerste 15 ingeschreven leden (leiding inbegrepen) zijn zeker van hun deelname.

We vragen met aandrang dat iedereen op regelmatige basis een bedrag naar eigen keuze en draagkracht spaart. Wie niet spaart zal toch een voorschot moeten storten om zeker te zijn van deelname en het hele bedrag in één keer betalen uiterlijk op 01 juli 2015. Als je spaart en uiteindelijk beslist om niet mee te gaan, dan krijg je het gespaarde bedrag terug betaald.

Voor ons kamp in 2015 zullen we t.z.t. een aparte brochure uitgeven.



LES VOSGES

Op kamp met de (B)engels:

In mei volgend jaar voorzien we terug een klein kamp voor onze (B)engels. In onze volgend activiteitenkrantje hopen we jullie hierover meer te kunnen vertellen.