

ACTIVITEITENKRANT

April 2015

www.kaj-ksjvostert.be

Velen waren er getuige van.

Ze zagen, oordeelden... maar handelden niet. De overheid (Pilatus) waste zijn handen in de onschuld en vele anderen deden dat met hem.

Ook vandaag zijn er overheden die hun handen in onschuld wassen, ook in deze tijd worden velen gekwetst en geconfronteerd met het lijden: leed dat anderen hen berokkenen. Ook vandaag worden mensen die opkomen voor een rechtvaardige samenleving tegengewerkt.

Het is een sterke traditie in onze beweging om op Goede Vrijdag aandacht te vragen voor onze medemensen die onder lijden gebukt gaan en daarmee stil te staan bij die Man die opkwam tegen het onrecht, die pleitte voor verandering en die op deze Vrijdag werd opgeofferd.

Velen waren er getuige van.

Vandaag blijft het actueel: "Wie zijn die mensen die vandaag lijden?" en "Wie wordt er vandaag geofferd?"

Als jongerenbeweging gaan onze gedachten naar de vele jongeren die in de werkloosheid zitten... of naar die 1 op de 7 kinderen in ons land die opgroeien in een gezin dat moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen... De ouders en klasgenoten van die kinderen die abrupt uit het leven werden / worden gerukt...

Goede Vrijdag is géén dag als alle anderen.

Begint een zoektocht in je eigen hart, bevraag jezelf hoe en op welke wijze wij vanuit ons eigen kunnen, onze dromen voor een sprankeltje geluk, een warme samenleving... die glimlach op een bedrukt gelaat...een beetje werkelijkheid kunnen laten worden.

Goede Vrijdag is ook een beetje samen zoeken naar wat ons bindt en wat tijd maken om uit te vinden wat ons motiveert.

Dan, ja dán wordt het Pasen...

Ik weet dat dromen waarmaken niet gemakkelijk is, dat geldt voor ieder van ons, maar Pasen inspireert, motiveert, bindt, biedt hoop...

Dat is ook óns verhaal en de droom van onze jeugd- en jongerenwerking.

Laten we samen werken aan die droom.

Cet.



Activiteiten kaj-ksj

Vrijdag 03 april, 19.30

Open lokaal

Examens wegen zwaar... vanavond doen we het wat rustig aan: een avondje gezellig keuvelen met elkaar, maar, omdat het Goede Vrijdag is, maken we eerst even tijd voor een kort stiltemoment.

Zondag 05 april, 08.15

Paasontbijt

Ieder jaar organiseren wij een paasontbijt voor onze leden. Dit jaar mogen ook ouders en gezinsleden deelnemen. Deelnemen aan ons ontbijt is gratis voor al onze leden. Gezinsleden vanaf 12 jaar betalen 6 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 3 euro. Uiterlijk 30 maart inschrijven bij iemand van de leiding is wel gewenst. Ons ontbijt begint om 08.15 uur. Om 09.30 uur gaan we met z'n allen naar de Paasviering in de kerk, daarna komen we terug samen in ons lokaal om te zien of de paashaas ook is langs geweest.

Vrijdag 10 april, 19.30

O-delimpe spelen

Hoe ze het verzinnen, ik zou het niet weten... maar wordt beslist leuk!

vrijdag 17 april, 19.30

Köttbullar med potatismos

Dit is geen Chinees, geen Tjechisch of Russisch, maar wel "vers van de pers". Als je nieuwsgierigheid is geprikkeld, dan moet je er zeker bijzijn.

vrijdag 24 april, 19.30

Estafetten...

Is het nu binnen of buiten, binnenste buiten? Of euch... buitenstebinnen? Met of zonder frisse neus, maar toch wel met veel amusement!

Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21	- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315
<u>Meewerkend leiding</u>	
Erna Dorien, Berkenlaan 32	- 089 465467
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	- 089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	- 089 467696
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------

(B)engels

Zondag 05 april, 08.15 uur:

Paasontbijt...

Ook onze (B)engels kunnen deelnemen aan ons paasontbijt. Ouders en andere gezinsleden betalen een kleine bijdrage (volw. +12 = 6 euro; kinderen -12 = 3 euro). Uiterlijk 30 maart inschrijven bij iemand van de leiding!

Zondag 19 april, 14.00 uur:

Fotozoektocht

Deze namiddag hebben we een mooie fotozoektocht voor jullie op het programma staan. Een leuke speurtocht die je beslist niet mag missen!



08 – 10 mei: op kamp met onze (B)engels...

Onze (B)engels hebben ondertussen allemaal een inschrijfstrookje ontvangen voor ons cowboy en Indianenkamp in de bossen van Dorne. In de loop van deze (komende) week krijgt iedereen nog een informatiefolder. Vergeet zeker niet om tijdig in te schrijven voor het kamp. Alle inschrijvingen moet ten laatste op 26 april binnen zijn bij iemand van onze leiding.

Het wordt weer kei en kei tof !

Verjaardag van deze maand:

Van den Eynden Tibo 26 april

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Gezocht...

Een zak slaap, euh niet echt hee... maar we zijn wél op zoek naar een slaapzak! Als je met kinderen op kamp gaat, dan komt een klein incidentje wel eens voor... en wie ligt er niet graag lekker warm en droog in zijn bedje?

We zouden het dus heel erg fijn vinden om over een reserve slaapzak te kunnen beschikken. Heb je er nog een liggen die je niet meer gebruikt? Geef ons dan een seintje. Je doet er ons een plezier mee en het zal de goede nachtrust van onze kinderen op kamp zeker ten goede komen. Waarvoor dank.



90 Jaren KAJ ...

jong en in beweging...

De KAJ (Katholieke Arbeidersjeugd) werd opgericht door E.H. Jozef Cardijn en officieel erkend in april 1925.

Cardijn had reeds vanaf 1912 als onderpastoor te Laken de eerste kern gesticht en in 1919 stichtte hij te Brussel de Jeunesse Syndicaliste. De beweging breidde zich uit naar Wallonië, veranderde in 1924 haar naam in Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) en hield in april 1925 haar eerste congres

De VKAJ (Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd) werd één jaar later, in 1926, opgericht.

Voor na de Tweede Wereldoorlog groeide de KAJ vanuit België uit tot een wereldjeugdbeweging.

In 1947 vond in Montreal een eerste internationaal congres plaats en in 1957 werd in Rome de Internationale KAJ gesticht.

Op haar hoogtepunt (in de jaren 1950) had de beweging tienduizenden leden.

Na de dood van Cardijn (1967) ging het bergaf en in 1976 kwam het tot een afsplitsing en ontstond de KAJ met daarnaast de Kajottersbeweging (in de verbonden Ieper, Roeselare, Gent, Aalst, Brussel-Rand en Brussel-Stad).

Het duurde tot 1995 eer KAJ, VKAJ en Kajottersbeweging, mede onder impuls van de koepel der christelijke werknemersorganisaties, elkaar weer vonden en de eengemaakte KAJ (met onderschrift "Jongeren maken beweging" een feit was.

Noteer nu al in uw agenda:

Pinksterfeesten:

Vrijdag 22 mei, 20.00 uur:

kienavond

Zaterdag 23 mei, 14.00 uur:

Spelewei: kinder- speelmaniatie

Zondag 24 mei vanaf 12.00 uur:

rommelmarkt en Vlaamse kermis!

Beleef met Pinksteren het leukste weekend op onze parochie Vostert !

---===0000000===---



Zondag 23 augustus:

Viering 50 jaar parochie Vostert.

