

ACTIVITEITENKRANT

Juli-augustus 2015

www.kaj-ksj-vostert.be

Vakantie...

Schrijven over vakantie is altijd leuk, vooral als je onder vakantie verstaat, het weg zijn uit de sleur van elke dag. Onze studenten hebben nu twee maanden vakantie, lekker niksen, lekker weg met vrienden, of misschien ook wel een leuke vakantie-job, als je niet geplaagd zit met een herexamen natuurlijk. Voor wie aan het werk is, is vakantie ook een herademing, nieuwe energie opdoen of misschien ook wel eventjes weg, jawel, uit de sleur van de dag.

Vakantie.

Als we de uitspraak nemen van het woord en niet de schrijfwijze dan steekt in vakantie het woordje kans. Kansen is een woord dat we wel kennen. Zouden er ook geen kansen te ontdekken zijn voor hen die geen vakantie hebben?

Heb je al eens gedacht dat vakantie zou kunnen betekenen: een geboden kans om meer vrij te worden als mens? Een vrij mens worden. Vrij van de druk die je op je schouders voelt. Vrij van de drukte die je gevangen houdt.

Het is gewoon een houding, een manier van de wereld en de mensen te bekijken. Vrij van alles en nog wat. Je kan het vergelijken met iemand die vrij van werkschoenen is en opgelucht zijn voeten de nodige rust en frisheid kan bezorgen.

Wie dat beklemmende gevoel kwijt is, voelt zich vrij, niet zomaar, maar vrij voor de mensen met wie hij samenleeft: thuis, in de naaste omgeving, bij de vrienden... zo betekent vrijheid juist tijd maken voor...

Dan ontdek je diep in jezelf een bron die je de kracht geeft om vol te houden. Vanuit die bron voel je de echte vrijheid om te doen wat gedaan moet worden, om te doen wat gedaan kan worden, en om te doen wat gedaan zou moeten worden.

Wie zijn vrije tijd zo bekijkt, wie aandacht heeft voor zijn vrije tijd en die tijd gaat plannen kan verstomd staan van zichzelf. Het kan een beginpunt worden om bij jezelf vaardigheden en bekwaamheden te ontdekken waar je niet het minste vermoeden van had.

Er is natuurlijk de angst om voor gek aanzien te worden. Nu ja, neem je vrijheid om daartegen in te gaan en gebruik je vrijheid goed. Wie weet, wordt dit misschien de mooiste vakantie van je leven.

Nog een zonnige tijd!

Cet.

ACTIVITEITEN

Donderdag 23 juli, 13.00 uur

Zomerkamp 2015 – Elzas, Frankrijk.

Samenkomst / vertrek aan ons lokaal om 13.00 uur.
Wie meegaat op kamp: denk er aan om je bagage vooraf binnen te brengen (zie kampboekje)
Zaterdag 01 augustus, 18.30 uur zijn we terug thuis

Zondag 23 augustus, 09.30 uur

50 jaar parochie Vostert.

We vragen dat onze leden tijdens de viering in de kerk aanwezig zijn. Ook ouders en sympathisanten, kortom: iedereen is van harte welkom.
Aansluitend is er op zondag, maandag en dinsdag, telkens van 13.00 tot 17.00 uur in ons lokaal een doorlopende tentoonstelling over 50 jaar parochie.
Iedereen welkom, gratis toegang.

Hemden ksj-kaj.

Alle leden die een hemd hebben besteld vragen we om dit voor 15 augustus te betalen aan Stef of aan Maikel. De kostprijs = 15 euro. Betalen kan ook op rek. nr. ksj-Vostert: BE68 9731 2099 7834. Deze kost is éénmalig (normale prijs €21- en €25 stuk.

Verjaardagen van juli en augustus:

03 juli: Hamers Anse
03 juli: Van den Eynden Toke
09 juli: Van Kevelaer Sofie
14 juli: Delissen Fedde
25 juli: Van den Eynden Babs
02 aug. Schwillens Britt
08 aug.: Droushoudt Seppe

Namens onze kaj-ksj: van harte proficiat!

Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	- 0497 933694
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315

Meewerkend leiding

Erna Dorien, Berkenlaan 32	- 089 465467
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	- 089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	- 089 467696
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------



50 jaar Parochie Vostert

Er valt ontzettend veel te kiezen in onze wereld, in ons land. Wat wil je gaan studeren, welk beroep zou je het liefst willen (gaan) uitoefenen?

Waar gaat je hart echt naar

uit als je aan je toekomst denkt? Is werk, “huisje, boompje, beestje” genoeg om je leven te vullen, of zijn er nog grotere vragen die bij je opkomen en ook echt bij het leven horen? Sta je wel eens stil bij je eigen straat, buurt, de parochie waar je woont? Wie of wat is dat eigenlijk, die parochie? De parochie, dat is een gemeenschap die we samen ervaren: een parochie is een grote familie, die er is voor elkaar en in de zorg van onderling verbonden zijn. We geven daaraan gestalte door samen te komen rond het altaar... om te vieren. Onze parochie, dan ben jij en ik en jij en jij... wij allemaal samen maken van onze parochie een mooie, levendige en warme gemeenschap, waar het goed is om te vertoeven.

Al 50 jaren lang... dat willen wij graag samen vieren, jij en ik en jij en jij... wij allemaal samen, op zondag 23 augustus om 09.30 uur in onze parochiekerk. Juist ja, hier op onze Vostert.

Natuurlijk kom je ook, want weet je: je bent welkom, van harte... wij allemaal samen. Toch?!

---====oooOooo=====

Werkelijk – opmerkelijk!
Zondag 6 september om 14.00 uur:
Startactiviteit!

Ja, ja, ook onze leiding moet eventjes op adem komen.

Na een stevige portie examens of een jaartje van hard werken en daar bovenop nog een heel erg druk doend kamp, gaan ook wij er eventjes tussenuit. Maar noteer alvast dat onze startactiviteit voor iedereen doorgaat op zondag 6 september. Bereid je alvast voor op weer een boeiend nieuw werkjaar!

Wij wensen iedereen een mooie vakantie toe

Boordevol veel ontspanning en plezier

En hopelijk zien we dan iedereen, heel opmerkelijk

Weer opgewekt en vrolijk in ons midden hier...

Leiding en leden wensen je dit van harte

Veel vakantieplezier!