

ACTIVITEITENKRANT

Juni 2016

www.kaj-ksa-vostert.be

Ben ik de beste?

“Wat is het toch verschrikkelijk heet,” zei de man en dopte het zweet van zijn verhit voorhoofd. “Vind je dat?” zei zijn collega en werkte rustig verder alsof het buiten vroom. “Wat heb ik een reuzedorst met dit weer”, zei hij. “oh, ik niet zo”, zei de andere, “zo warm is het nu ook niet.”

“Heb je de baas al gezien? Zo nors als de pest vandaag, er kon nog geen goeie dag vanaf.” “Daar heb ik niets van gemerkt, voor mij was hij best vriendelijk.”

Zo zijn er tal van voorbeelden om aan te tonen hoe subjectief onze beoordeling is tegenover gelijke dingen, feiten en mensen. Wij mogen de mens naast ons nooit naar onze eigen maat meten. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want in feite oordelen, beoordelen en veroordelen wij voortdurend vanuit onze eigen levenservaring, vanuit ons aanvoelen, vanuit onze verwachtingen. Te weinig stellen wij ons in de plaats van de andere. Toch is en blijft het een feit dat anderen even anders zijn. Anders uitzien, anders in karakter, anders in denken, anders in aanvoelen, anders in gewoontes en levenswijze. En dat is nog niets, zo lang wij het anders zijn niet gaan interpreteren als slechter, wat meestal gebeurt. Wij zijn nogal vlug op de tenen getrapt als de andere niet dezelfde smaak heeft als onszelf. Als de andere zegt dat iets mooi is als jij het afschuwelijk vindt.

Een Chinees spreekwoord zegt: “Zolang je de andere zijn anders zijn niet kan vergeven, ben je nog wereldwijd af van de weg naar wijsheid.” Gebrek aan begrip en toegeving heeft altijd veel miserie en ongemakken meegebracht. Altijd, jawel, maar vooral misschien in onze tijd. Wij zijn toch van een generatie die zeer gemakkelijk op eigen benen kunnen staan. Wij hebben de anderen haast niet nodig. Wij kunnen ongestoord ons eigen leventje gaan. Wij kunnen ons rustig verstoppen en ons met niets bemoeien. Maar maakt ons dat gelukkig? Hebben we dan echt de anderen niet nodig? Mogen ze ons niet zeggen dat wij af en toe wel eens verkeerd zijn?

Wij beoordelen de daden van onze medemensen al te gemakkelijk naar de vreugde of het verdriet dat ze ons brengen. Dat mag geen norm zijn, want zo wordt de ander ongeveer een gebruiksvoorwerp. Ik heb hem alleen maar nodig als hij me gelukkig maakt. Ik schop hem in de goot als hij me in de weg loopt en mij verveelt.

De andere is de andere, ik ben ik. Dat is de grote rijkdombrengende verscheidenheid waarmee ik leef en waarmee de andere mij laat leven.

Cet

ACTIVITEITEN

Vrijdag 03 juni, 19.30 uur

Strong man

Wie is de beste en sterkste van de hoop? Na deze raas partij gaan we allemaal puffend naar huis, denk eraan dat uw knieën een beetje groen kunnen worden.

Noot: als het weer op 3 juni heel goed is, dan wisselen we de activiteiten van 3 en 10 juni (waterspelen).

Vrijdag 10 juni, 19.30 uur

Waterspelen!

Met water kan er veel gedaan worden, veel water, weinig water, meer water of minder water allemaal water. Denk eraan: we gaan iets met water doen.

Vrijdag 17 juni, 19.30 uur

Filmavond lokaal...

wordt het spannend, romantische, komisch, griezelijk of onrealistisch? We zullen het in het groot wel zien.

Vrijdag 24 juni, 19.30 uur

Open lokaal!

Onze leiding heeft de handen vol gehad met blokken voor de examens... daarom dat we vanavond het lokaal open doen en gezellig onder ons gaan zitten zeveren.

Kaj +

Zaterdag 11 juni, 19.30 uur

De Mol...

'Het televisieprogramma, maar dan in de realiteit. Net dát tikkeltje anders.

Zaterdag 25 juni, 13.00 uur

Fietstocht “Der Dolen”...

Fietstocht naar Ter Dolen met rondleiding: 13h00 aan het lokaal, kostprijs 7 euro

(B)engels:

Zondag 12 juni...

Geén activiteit!

In verband met de examenperiode is er vandaag géén activiteit.

Zondag 26 juni, 14.00 uur:

Verrassingsactiviteit....

Vandaag voorzien we een kei- plezante activiteit als afsluiter voor dit werkjaar. Niet te missen!

Verjaardag van de maand:

09 juni: Van Onsem Liz

22 juni: Lemmens Lene

Namens de hele kaj-ksa: van harte proficiat!

Zondag 12 juni:

Vaderdag

Wat maakt mij een gulle gever
Waarvan hou jij het meest
Een stropdas of misschien jenever
Of een boek dat je nooit leest

Nee, ik geef jou enkel woorden
En ik hoop dat je ze onthoudt
Want ik wil dat je voor altijd weet
Hoeveel ik van je houdt

Dit zegt meer dan duizend dingen
Die allemaal al eens zijn bedacht
Uit het hart zomaar wat zinnen
Lijken simpel, maar zo vol kracht

Laat mij trots zijn, op mijn vader
Sterk of zwak, glimlach of traan
Het maakt niet uit, jij bent mijn vader
Ik ben trots, ik draag jouw naam

Op kamp met onze kaj-ksa



**10 dagen van dolle pret
Voor onze leden in elkaar gezet
Kom mee en leef je uit...
Dit is een vakantie voor elke snuit!**

Op kamp met kaj-ksa is steeds een belevenis om nooit te vergeten. Op kamp gaan is een hoogtepunt in ons werkjaar. Met ons kamp sluiten we telkens een boeiende periode af en openen we de deuren naar een nieuw en beloftevol werkjaar.

In de loop van deze maand krijgt iedereen een kampboekje en alle informatie die nodig is om tien keitoffe kampdagen te beleven.

Ons kamphuis "Klein Boutershof" bevindt zich in het domein Boutershof. Het is een volledig ingericht verblijf en gewoon top om helemaal uit je bol te gaan. We liggen midden in een bosrijk domein van ruim 5 ha. Waarvan meer dan 3 ha. vrij toegankelijk bos, ideaal om boomhutten en kampen te sjarren. Op de verschillende graspleintjes, midden het groen, kan voluit gespeeld, gesport en geravot worden.

Doorheen het domein stroomt de Boutershovenbeek die uitmondt in een centraal gelegen mooie vijver.

Als kampdeelnemer zal je zeker genieten van ons verblijf. Iedereen met een hart voor dieren en respect voor de natuur zal hier mooie ervaringen en herinneringen kunnen sprokkelen.

We vertrekken met de hele groep aan ons lokaal op maandag 11 juli, omstreeks 13.00 uur. Zorg dat jouw stalen ros helemaal in orde is, want we maken er een leuke fietstocht van doorheen de mooiste plekje van onze provincie. Voorzie boterhammetjes en drinken voor onderweg.

Terugkomen doen we op donderdag 21 juli (vertrek op de kampplaats in de late voormiddag).

Voor wie meegaat op kamp: jouw bijdrage (€215) voor het kamp dient gestort te worden op ons rekening nr. BE78 8333 0797 7286; kampeerkas kaj- Vostert, met vermelding van: Naam, Voornaam; kamp 2016. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 01 juli in ons bezit te zijn.

Deze prijs is all in: vervoer, verblijf, maaltijden, uitstappen, traktaties, enz.



Ons jaarlijks kamp is - telkens weer - iets om naar uit te kijken en super geweldig om mee te maken.

Onze leidingploeg

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	- 089 472250
Erna Dorien, Berkenlaan 32	- 089 465467
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186
Schwillens Britt, Rozenlaan 15 (asp)	- 089 481711
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26(asp)	- 089 466894

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van:

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	- 0497 933694
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	- 089 467696

De leiding van onze kaj berust voortaan bij:

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26 (asp)	- 0472 053329
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164 (asp)	- 089 76 34 73

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
--------------------------------	--------------

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------