

ACTIVITEITENKRANT

December 2016

www.kaj-ksa.vostert.be

Fantastisch!!

“Zo een kerel, echt hoor!”

Het werd enthousiast gezegd en onderstreept door een duim in de hoogte. “Fantastisch!” herhaalde hij, “zo een kerel!” Zijn ogen waren twee glinsterlichtjes en rond zijn mond krulde een brede lach. “En dat voor een baas!” Hij schudde nu het hoofd, een duidelijk bewijs dat hij het nog steeds niet verstond, maar het toch ten volle waardeerde.

En eindelijk begon hij te vertellen waarom de chef zo een toffe kerel, zo een fantastisch man was, eigenschappen die hij in de ogen van geen enkele andere werknemer ooit heeft gehad. “Stel je voor zeg, ik heb de ganse dag onder een camion op de koude grond gelegen. Een oude bak die niet meer te herstellen was en die ik toch moest herstellen. En weet je wat mijn baas zei? “Goed gewerkt, Suske! En dat terwijl ik dacht dat ik er niets van gebakken had.”

Een paar dagen later zag ik die kerel van een chef en ik vroeg hem wat Suske dan zo goed gedaan had onder die gammele vrachtwagen. “Niets goeds” zei hij “het was gewoon prutswerk, maar ik vond het zo zielig toen hij vanonder die wagen kwam dat ik het niet over mijn hart kon krijgen om opmerkingen te maken. Ik heb hem maar gezegd dat het goed was.”

Hij knipoogde eens en ik vond die chef ineens nog fantastischer dan hij als was.

Dit heb ik eens gelezen: “De lofwoorden voor een eigenschap die men niet heeft, sporen ons aan die eigenschap toch te verwerven.”

Ik vind dit mooi gezegd, maar hoe dikwijls hoort men die lofwoorden? Sommigen vinden dat inderdaad compleet overbodig. Anderen presteren slechts volwaardig als ze af en toe een schouderklopje van waardering krijgen en nog anderen vinden dat we voor een werk sowieso betaald worden en dat in die vergoeding alles vervat ligt, ook de lofwoorden. Toch is het zo dat iedereen graag wat goede woorden hoort en ook graag de waardering krijgt waarop hij recht heeft en waarop hij ook stilletjes gehoopt had.

Goede leiders weten uit ervaring dat één lofwoordje meer bereikt dan duizend opmerkingen.

Er zit in iedereen een eigenschap om de in hem / haar gestelde verwachtingen te beantwoorden. Niemand wil iemand anders teleurstellen. Hier liggen nog vele terreinen braak. Men moet niet wachten tot een kist aan het graf staat om langs een grafrede lof- en dankwoorden uit te spreken aan het adres van de afgestorvene, die tijdens zijn leven, daarop tevergeefs gewacht heeft.

Dus, de baas had groot gelijk, een pracht van een kerel. Misschien kunnen wij voor 2017 zo iemand worden, zijn of blijven. Wie weet.

Cet.

ACTIVITEITEN

Vrijdag 02 december, 19.30 uur

IJstaarten actie

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer deur aan deur om onze overheerlijke kerst- ijstaart voor de komende feestdagen aan te bieden. We roepen al onze leden (+12) op om mee te werken aan onze kerst- ijstaart verkoop. Onze ijstaarten kosten 7 euro (te betalen bij de bestelling).

Als we deze avond niet gedaan krijgen, dan lassen we nog een extra verkoopavondje in.

De kerst- ijstaarten worden aan huis geleverd op zaterdag 17 december tussen 10.30- 12.30uur.

Vrijdag 09 december, 19.15 uur

Schaatsen...

Vanavond gaan we ijsschaatsbaan in Maaseik onveilig maken. Als je zelf schaatsen heeft mag die meebrengen. Zeker meebrengen: handschoenen, veel goei zin en 6 euro als deelname in de onkosten.

Vrijdag 16 december 19.30 uur

Het grote kerstboom spel

Ja, ook dat bestaat. Een leuke en gezellige avond en naar we verwachten... met een schitterend resultaat!

Vrijdag 23 december 19.30 uur

Kerstfeestje!

Een aardig maar bescheiden feestavondje met een leuke verrassing erbovenop.

Zaterdag 24 december 20.30 uur

Kerstavond!

Voor iedereen! Samenkomst in ons lokaal en dan gaan we met z'n allen naar de kerstviering. Deze activiteit staat open voor iedereen Na de kerstviering trakteren we iedereen, naar jaarlijkse traditie, in ons lokaal op een lekker worstenbroodje, een kopje koffie of warme chocomelk.

vrijdag 30 december...

Géén activiteit

Omwille van de feestdagen is er in de eerste week van januari géén kalender.

Noteer alvast:

Vrijdag 06 januari, 19.30 uur:

Nieuwjaarsreceptie

Voor al onze leden (ksa en kaj). We zorgen voor een drankje en een hapje en we komen samen om elkaar onze beste wensen en onze goede voornemens te vertellen. Ook dit wordt weer een fijne avond.

Onze leidingploeg

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	- 089 472250
Erna Dorien, Berkenlaan 32	- 089 465467
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)	- 089 466894

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van:

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	- 0497 933694
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	- 089 467696
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186

De leiding van onze kaj berust bij:

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26	- 0472 053329
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164	- 089 763473
Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)	- 089 763473

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
--------------------------------	--------------

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10



Onze kaj- jongeren 18+ nodigen uit:

Zaterdag 10 december, 19.30 uur

De enige echte onvervalste en ongeëvenaarde herfstwandeling van het jaar.... dat kan alleen maar bij ons. Trek stevige stapschoenen aan, sla een sjaal om je nek en trek je muts over de oren want dit wordt een klassieker!

Zaterdag 24 december, 20.30 uur

Kerstavond – broodjesavond!

Samenkomst in ons lokaal. We nemen met z'n allen deel aan de kerstviering en komen daarna terug samen in ons lokaal waar, naar jaarlijkse traditie, wij iedereen trakteren op een lekker worstenbroodje, kopje koffie of warme chocomelk.

Deze activiteit is er voor alle leden!

(B)engels:

Activiteiten (B)engels december

Zondag 11 december, 14.00 uur:

Leuke vandaag!

Het leuke van vandaag is dat het een leuke dag wordt. Als de weergoden het toelaten gaan we stevig ravotten, maar anders zoeken we ons knusse lokaal op voor weer een speelse activiteit.

Zondag 25 december: kerstmis.

Kerstmis is een feest dat we in familiekring vieren. Vandaag is er dus géén (B)engelsactiviteit. Maar we verklappen jullie wel al dat we op:

zondag 8 januari, van 11.00 tot 18.00 uur:

gaan we met alle kinderen naar Kinderstad.

Om deel te nemen aan deze activiteit vragen we een bijdrage van 5 euro. Een leuke traditie en een hele dag speelplezier in de grootste kinderspeelstad van Limburg! Let wel: om mee te gaan moet je vooraf inschrijven.

Onze leden krijgen eerstdaags een inschrijfbriefje. Inschrijven ten laatste op 28 december. Niet vergeten!



Onze jaarlijkse kerst-ijstaarten actie

In de eerste week van december gaan we ook nu weer deur aan deur om onze overheerlijke kerst-ijstaart voor de komende feestdagen aan te bieden.

We roepen alle leden (+12) op om mee te werken aan onze kerst-ijstaart verkoop op de parochie. Onze ijstaarten kosten 7 euro (te betalen bij de bestelling) en daarvoor krijg je een overheerlijk dessert (6 tot 8 personen) op tafel tijdens de feestdagen.

De kerst-ijstaarten worden aan huis geleverd op zaterdag 17 december.

Informeer je buurt of naaste verwanten, misschien willen ook zij met de komende feestdagen een lekker dessert op tafel!

Verjaardagen in december:

10 december: Etienne Cordeel
22 december: Nathan Stienaers
26 december: Lobke Ringoet

Wij wensen iedereen een fijne verjaardag toe!

Om nu reeds te noteren:

Zaterdag 28 januari, vanaf 18.00 uur:

Kaas- en wijnavondje...

We wensen jou - en hen die jou omringen het aller beste voor het nieuwe jaar
geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal: gelukkig met elkaar!