

# ACTIVITEITENKRANT

Januari 2017

[www.kaj-ksavostert.be](http://www.kaj-ksavostert.be)

Groeien naar vriendschap.

Is dat iets om naar toe te groeien?

Vriendschap ervaar je immers van kindsbeen af. Als kleuter kom je van school met een stapel namen van vriendjes en vriendinnetjes. Dat gebeurt gewoon... zonder berekeningen. Wat ouder, laat het woord "vriendschap" soms een wrange smaak achter. Een vriend wordt zo maar niet gemaakt en... afgeschreven.

Meestal wat wij vriendschap noemen is eigenlijk kameraadschap. Kameraad wordt je met mensen uit je toevallige milieu: de school, de jeugdclub, het werk,...

Kameraadschap is een verhouding zonder sterke gevoelsverbondenheid. Het is iets wat kan wisselen, afhankelijk van de plaats waar je terecht komt. Je beleeft samen een aantal zaken, je gaat samen uit, je kan ook met elkaar praten, maar bij een kameraad leg je je diepste gevoelens niet bloot.

Maar zelfs omringd door kameraden kan je in een diepe eenzaamheid vervallen. Je voelt je niet begrepen, daarvoor heb je een vriend nodig!

Je zoekt iemand die je vertrouwen kunt, met wie je een diepere persoonlijke relatie kunt hebben. Echte vriendschap haalt je uit je eenzaamheid. In deze vriendschap valt op dat jongens het fijn vinden om elkaars materiaal te gebruiken, merk je twee vriendinnen die stevig omarmd langs de straten lopen, zie je een koppel elkaar een kus geven bij het ontmoeten...

In de vriendschap liggen diepere waarden, die in de groei naar zelfontplooiing (en vaste verkering) onontbeerlijk zijn.

Vriendschap leert duidelijk rekening te houden met de andere, verlangen naar die andere, ernaar kunnen luisteren en meeleven met verdriet en geluk. Dan leer je vriendschap in al zijn kleuren kennen en eerbiedigen. Echte vriendschap kan een basis vormen, een goede oefening om het leven aan te kunnen.

Voor 2017 wens ik je alvast hechte en warme vriendschap toe.

Cet.

## ACTIVITEITEN

**Vrijdag 06 januari, 19.30 uur:**

### Nieuwjaarsreceptie

Met onze beste wensen, vergezeld van een hapje en een drankje, tillen wij jullie naar het nieuwe jaar!

**Vrijdag 13 januari 19.30 uur:**

### Filmavond lokaal

Ons team van filmrecensenten (dat zoeken we op) heeft weer een kei van een film voor jullie klaarliggen.

**Vrijdag 20 januari 19.30 uur**

### Het enige échte ladderspel

Wat een ladder is, dat hoeven we niet aan je uit te leggen.... Maar hoe kom je hoger op?

Na afloop is er tijd voor het kletsmoment, een gezellig samenzijn en een leuk onderonsje in ons "cafeetje"

**Vrijdag 27 januari, 19.30 uur**

### Stefan stuntpiloot...

Een spannend spel waar de kippen misschien toch sneller in iets anders veranderen dan verwacht. We spelen een gezelschapsspel met een wending waardoor het toch geen spelletjes avond word...

Na afloop zetten we alles klaar voor ons jaarlijkse...

**Zaterdag 28 januari vanaf 18.00 uur**

### Kaas en wijnavondje

De traditie getrouw organiseren we ook nu weer ons jaarlijkse kaas- en wijnavondje. U bent van harte welkom op onze jubileumuitgave!

-----oooOooo-----

## Activiteiten kaj + 18

### Vrijdag 6 januari:

#### Nieuwjaarsreceptie:

Vergezeld van een drankje met een hapje tillen we iedereen op naar weer een sprankelend nieuw jaar!

### Zaterdag 21 januari:

#### Konvent des onheil

Broeders, vandaag komen we samen om in groep over het nieuwe jaar te beraadslagen. Nog één keer wordt iedereen op het rooster gelegd. Fouten worden niet getolereerd. Wie o wie mag met een propere lei beginnen. Komt, en u zal het weten.

### Verjaardagen in januari:

08 januari:	Leurs Kevin
13 januari:	Wevers Valentijn
16 januari:	Koen Eerlings
17 januari:	Maud Lemmens
19 januari:	Verstappen Michele
21 januari:	Dirk Bonhomme
24 januari:	Sibe van den Eynden

*Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!*

## Op kamp met onze kaj-ksa.

**Ons zomerkamp 2017 brengt ons van 19 tot 28 juli naar het Nationaal Park Harz, gelegen in ongeveer het midden van Duitsland.**

Het gebied bestaat uit bergen, moerassen, bossen, heide en rivieren en behoort tot een van de mooiste beschermde natuureservaten van Duitsland. Het Nationaal Park Hochharz en het Nationaal Park Harz in Niedersachsen werden in 2006 tot één groot beschermd natuurgebied samengevoegd.

De voormalige Duitse grens liep dwars door de Harz en grote delen van de Harz werden verboden gebied. De Brocken werd gebruikt door de Sovjet-Unie als een uitkijkpost. Tegenwoordig is het een beschermd gebied van 15.800 hectare waar talrijke diersoorten in het wild leven. Het Nationaal Park Harz is bezig met een tien jaar durend programma om een aantal ongelooflijk zeldzame diersoorten opnieuw in te voeren. In dit onbeschrijflijke mooie natuurgebied met zijn typische dorpjes verscholen tussen berg en dal en langs klaterende watervallen en bruisende rivieren... daar gaan we gedurende tien dagen op kamp.

Ons kampverblijf is een mooie en grote berghut met slaapplekken voor 20 personen, een gezellige dagruimte,



enmaking zijn de mijnen enkel nog als attractie te bezoeken).



Onze "Gruppenhütte" heeft een oppervlakte van ca. 90m<sup>2</sup> en is volledig uit hout gebouwd. De keuken is klein maar functioneel uitgerust. Een houtgestookte hete lucht oven wordt gebruikt als verwarming. Het gebouw is verder voorzien van elektriciteit en stromend water en beschikt over vier toiletten en twee douches.

Er zijn twee slaapruidtes en een slaatzolder, uitgerust met matrassen, die ruimte bieden aan een twintigtal personen.

Ons verblijf ligt in de zuidelijke Harz, in een mooie omgeving

en tegelijkertijd een prachtige uitvalsbasis voor tal van uitstappen en avontuurlijke belevenissen. Kostprijs voor tien dagen kamplezier, midden in de Harz: 350 euro per persoon, all-in: reis, verblijf, maaltijden, uitstappen, tractaties, bezoeken, activiteiten...

Wij adviseren onze leden om voor dit buitengewone kamp te sparen op onze vertrouwde spaarrekening (zie verder).

Gezien de uitzonderlijke omgeving, de vele mogelijkheden en bezienswaardigheden, plannen we een hele reeks van uitstappen. Om dit mogelijk te maken zullen we ook dit jaar een busje huren om onze verplaatsingen te doen.

Leuk om te weten is dat op nauwelijks 50 meter van onze kampplaats een glashelder riviertje zijn weg zoekt door de natuur en uitnodigt tot een avontuurlijke bekentocht. Tip:



bewaar een paar oude versleten schoenen om samen met ons alle geheimen van het riviertje te ontdekken.

Ons verblijf is (zoals gezegd) gelegen bij een oude mijnwerkers-site. We werden alvast uitgenodigd voor een begeleid bezoek aan deze koolerts mijn.

In de buurt vind je tevens een smalspoorwegbaan die zo'n 75 km door het Harzgebied loopt, voor een groot gedeelte langs de vroegere grens tussen Oost- en West. Met een originele stoomlocomotief kan je door het gebied "stomen" en de Harz vanuit ongekend perspectief bewonderen.

Maar goed... zwemmen, rivierentochten, steden, dorpen, kastelen en burchten, bergen en dalen en wouden... de natuur is hier op zijn mooist. Wie meegaat op kamp, die gaat een ongekende avontuurlijke (reis)beleving tegemoet.



Het dichtsbijgelegen dorpje (+/- 10 km) van onze kampplaats, ligt in een dal en wordt omringd door dichte bossen: het romantische Ilfeld, dat met zijn vele vakwerkhuisen en een kleine 3000 inwoners deel uitmaakt van de gemeente Harztor. Het dorp is rond 1100 gesticht op de huidige Burgberg door de graven van Bielstein. Later kreeg Ilfeld een klooster dat na de reformatie lang als ziekenhuis werd gebruikt. In 1898 werd het dorpje aangesloten op de spoorlijn waarmee je met een stoomlocomotief dwars door de Harz kan sporen, rechtstreeks naar de Brocken, de hoogste berg van de Harz.

De Harz behoort tot de populairste natuurwonderen van



Duitsland Het dorpje is uitstekend ge-

schikt als uitvalsbasis voor mooie tochten, bv. naar de Poppenberg, waarop zich een uitkijktoren bevindt uit 1894, die lijkt sterk op de Eiffeltoren in Parijs en daarom "Kleine Eiffeltoren" wordt genoemd. Het uitzicht op het landschapsbeschermingsgebied Zuid-Harz is subliem.



Aan de zuidkant van het dorp bevindt zich de zogenoemde "Lange Wand", een steile bergwand die je een beeld geeft van de geologische ontwikkeling van de Harz. Verder is er daar een oude kopermijn, waarin nu een mijnmuseum is gehuisvest. De "Rabensteiner Stollen" verhaalt van de geschiedenis van steenkool- en ertsmijnbouw in Ilfeld.

Meegaan op ons jaarlijks kamp...

Wanneer je een voorschot van € 25 stort op onze spaarrekening, kampeerkas kaj Vostert, rek. nr. 833-3079772-86 ben je ingeschreven voor ons kamp en weet je

Maar opgelet: er kunnen max. 20 personen mee en de is bepalend. Je bent verder vrij om op deze rekening (bedrag voor je kamp. Maar let wel: uiterlijk 30 juni moet het volledige 350 euro betaald zijn. Vermeld steeds je naam, voornaam en

zeker dat je meekan. volgorde van inschrijving naar keuze) te sparen bedrag van het kamp = kamp 2017.



Medio juni krijgt iedereen

nog een uitgebreide kampbrochure, boordevol tips en leuke weetjes. Maar wat je zeker weet: jouw mooiste, avontuurlijkste vakantie... begint bij onze ksa-kaj





# Kaas en Wijn Avond

Aangepaste wijnen en speciale bieren



kaj - ksa  
vostert

## kaj-ksa vostert NODIGT UIT ...

Op zaterdag 25 januari 1992 - nu 25 jaar geleden - organiseerden we ons eerste kaas- en wijnavondje.

25 Jaren op rij, telkens op de laatste zaterdag van januari, kon iedereen volop genieten van de beste kazen, vergezeld van een goede wijn of een aangepaste drank naar keuze... en dat in ons supergezellige lokaal.

Dat is dit jaar niet anders. Om praktische redenen komen wij vóór 22 januari op huisbezoek. Indien afwezig, dan kunt u tot zondag 22 januari contact opnemen met iemand van onze leiding om u alsnog in te schrijven.

Deelname volwassenen is 15 euro; leden betalen 12 euro en kinderen betalen per levensjaar.

vb: familie Janssen wil 1x kaasbuffet volwassenen, 1x lid ksa en 2x voor kinderen van 5 en 7 jaar. Zij betaalt 39 euro (15+12+5+7).

Ons trefpunt van gezelligheid en hartelijk vertoeven is gelegen achter de parochiekerk. U bent dit jaar van harte welkom op zaterdag 28 januari, vanaf 18.00 uur tot . . .

... Geniet kaas niet uw voorkeur? Dan maken wij voor u een gevarieerde paté schotel klaar.

## (B)engels

### Zondag 08 januari

Dan gaan we met onze (B)engels naar Kinderstad in Heerlen. Vertrek aan ons lokaal om 11.00 uur, de terugkomst is omstreeks 18.00 uur.

Let wel: Alleen wie vooraf heeft ingeschreven kan mee! (voor 28/12)

Boterhammetjes en drinken meenemen voor de hele dag!

### Zondag 22 januari:

#### Sneeuwpret!

Als er sneeuw ligt aan ons lokaal, dan gaan we lekker robbedollen. Geen sneeuw? Ook dan gaan we robbedollen... en hebben we een super leuke spelnamiddag voor jullie klaarliggen. Zorg dat je erbij bent!

Niet vergeten: we vragen onze leden om hun sjaaltje aan te doen als zij naar de activiteiten komen. Zo kan iedereen zien dat je deel uitmaakt van onze toffe vriendengroep. Draag ook steeds ravotterskledij ...



### Onze leidingploeg

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	- 089 472250
Erna Dorien, Berkenlaan 32	- 089 465467
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)	- 089 466894

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van:

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	- 0497 933694
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	- 089 467696
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186

De leiding van onze kaj berust bij:

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26	- 0472 053329
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164	- 089 763473
Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)	- 089 763473

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
--------------------------------	--------------

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------