

ACTIVITEITENKRANT

Mei 2017

www.kaj-ksavostert.be

Het nieuwe leven...

Er was eens een grote beverfamilie die in een beek langs een boerderij woonde. Op zekere dag waren de drie jongste bevers op zoektocht gegaan en aan de koestal waren ze op een melkkan gekropen. Ze waren zo nieuwsgierig dat ze uiteindelijk in de melk vielen. Wat nu? De wanden waren spiegelglad, er was geen uitkomen mogelijk.

De eerste bever hield het voor bekeken. Hij hield het wel een tijdje vol, kankerde over de hopeloze toestand en liet zich toen maar zinken. Hij gaf de strijd op en verdronk. De tweede was opvliegend van natuur en ging er woest tegenaan. Zo woest dat hij krachteloos werd en tenslotte verdronk.

De derde bever begon na te denken: "Ik mag mij niet verloren geven en ik mag niet paniekerig worden". Hij spaarde dus zijn krachten, bleef heel lang drijven en sloeg in een rustig tempo zijn poten. Zo kon hij het heel lang volhouden. Zo lang zelfs dat de melk karnde en hij een houvast kreeg om over de rand te springen.

Als een van deze bevers leven wij ook. Je begrijpt wel dat de laatste het bij het rechte eind had.

Wie vlug machteloos wordt, pessimistisch leeft, gaat ten onder. Verdrinkt in de hopeloosheid. Zo iemand ziet in niets heil. Wie er met de grove borstel tegenaan gaat, geen geduld opbrengt, in alles zo vlug mogelijk een oplossing wil, ondermijnd zichzelf.

Maar wie rustig nadenkt, wikt en weegt, wie doorheen de buitenkant van de problemen tot de kern doordringt, wie niet in paniek raakt, voor zo iemand openen zich telkens weer nieuwe wegen die naar een hoopgevende toekomst leiden. Zo iemand is gered. We zijn nu volop in het levengedevende jaargetijde, de lente komt tot zijn volle pracht. Gans de natuur heeft een rustige winterslaap doorgemaakt. Het leven is er, kleurrijk in de bloemen, groots in het groen van de bomen. We ademen de frisse lucht in van het nieuwe leven. De troosteloosheid van de winter is voorbij. We zien hoe het leven zich ontvouwd. Je kan de zomer niet dwingen onmiddellijk daar te zijn. Het is alsof de natuur ons een lesje geeft in levenswijsheid. In de juiste levensverhouding.

cet.

Activiteiten

Vrijdag 05 mei, 19.30

Leuk om te doen

Afwerken van enkele nieuwe Vlaamse kermisspelen. Aansluitend zijn er buitenspelen.

Vrijdag 12 mei, 19.30

Kienkaarten actie

Tijdens de Pinksterfeesten hebben we ook een leuke kienavond met mooie prijzen. Vandaar dat we vanavond op pad gaan op kienkaarten te verkopen. Hopelijk lezen veel mensen dit en steunt iedereen onze jeugdwerking door een kaartje (€ 3= enkel, € 6=halve reeks of €=volle reeks) af te kopen.

Vrijdag 19 mei, 19.30

Kienkaarten actie

Omdat we niet alle straten afgewerkt hebben met onze kienkaart verkoop gaan we vandaag verder waar we vorige week zijn gestopt. Daarna zijn er nog enkele buitenspelen.

Vrijdag 26 mei, 19.30 uur

Lokaal feest klaar!

We gaan ons lokaal inrichten voor de Pinksterfeesten (tafels, stoelen,...) en ook rondom geven we alles nog even een "kant-en-klaar" beurt, want Pinksteren staat eraan te komen.

kaj +18

Zaterdag 13 mei, 19.30 uur

Bendevorming

Vandaag zullen we onze eigenste wijk trotseren. Over de internationale bendes van vandaag hoeft er geen uitleg gegeven te worden. Vandaag zullen er rivaliserende bendes zijn in onze wijk. Of je vuil zal worden is een groot vraagteken. Je kan voor de zekerheid beter niet al te nette kleren voorzien. Al is het maar voor de zekerheid.

Zaterdag 27 mei, 19u30

Lokaal feest klaar!

Ook vandaag worden lokaal en omgeving in orde gebracht voor het komende Pinksterweekend.

Verjaardagen van deze maand:

11 mei: Verbeek Bart
13 mei: Saskia Lauwers
15 mei: Goossens Cas
18 mei: Dewit Wout
20 mei: Rodin Verlinden

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

14 mei... Moederdag...

Een dikke proficiat voor alle moeders...

en van harte een fijne feestdag toegewenst!



Onze (B)engels

Elke twee weken, op zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, maken we plezier zoals niemand anders dat kan. Benieuwd

wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug verder....

Zondag 14 mei

Ballenbad.

Iedereen heeft wel ooit eens in een ballenbad gezeten, maar dit is geen gewoon ballenbad. Het enige dat ik kan zeggen is dat er veel ballen aan te pas gaan komen.

Zondag 28 mei

Boneput

Joepie! Vandaag gaan we ravotten op de Boneput. Haal je ravotterskledij maar boven, want het wordt zeker tof.

Helpende handjes

Dinsdag 30 mei, woensdag 31 mei en donderdag 1 juni, telkens om 19.30 uur:

Op deze drie dagen zijn we elke dag druk bezig in- en om ons lokaal, om alles klaar te zetten voor onze Pinksterfeesten. We vragen dat onze leden zoveel als mogelijk aanwezig zijn om mee te helpen.

Einde telkens omstreeks 22.00 uur.

02 - 04 juni: Pinksterfeesten Vostert

Het tofste weekend beleeft Bree met de Pinksterfeesten op de Vostert.



Het wordt absoluut een gezellig weekend hier bij ons op de Vostert!

Vrijdag 02 juni, 20 uur: kienavond

Onze kienavond is ieder jaar een opener van formaat: spanning en sfeer is troef en als toetje: ook nu weer mooie prijzen te winnen.

Zaterdag 03 juni, 14 uur: SPELEWEI

Onze speelnamiddag voor kinds van 6- en jeugd tot 16 jaar is een ware tienkamp. Voor 1 euro kan je deelnemen, verzekering en drankje inbegrepen. Ook ouders

kunnen deze namiddag bij ons van een kopje koffie genieten. De opbrengst is bestemd voor de kinderen-kankerpatiëntjes die in het UZ te Leuven strijd leveren om de genezen.

Zaterdag 03 juni, 20.00 uur: Kajottersquiz

Ploegen van 3 tot 5 personen kunnen inschrijven voor een stevige avond "breinbreken". Inschrijven (€20 per ploeg) via: leiding@kajvostert.be

Zondag 04 juni, vanaf 12.00 uur:

Onze rommelmarkt op zondag is - zeker weten - de gezelligste markt uit onze regio: Vlaamse kermis, springkasteel, gezellig terras, één brok familieplezier! Als je wil deelnemen (gratis) met een eigen standje: gewoon doen. doe mee... en beléef een heerlijke namiddag fonkelende ogen, grijpgrage vingertjes, verwonderde gezichten en gezellige verhalen... dit is puur genieten...

Met Pinksterfeesten is de Vostert op haar best en wordt het Pinksterweekend één groot familiefeest.



Wij zijn blij als u er dit jaar (ook) weer bij bent!

Onze leidingploeg

De leiding bij de (B)engels ziet eruit als volgt:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	- 089 472250
Erna Dorien, Berkenlaan 32	- 089 465467
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186
Weltjens Ann, Stukkenstraat 26 (asp)	- 089 466894

De leiding bij onze ksa- groep is in handen van:

Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	- 0497 933694
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	- 089 467696
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	- 011 794186

De leiding van onze kaj berust bij:

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26	- 0472 053329
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164	- 089 763473
Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)	- 089 763473

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
--------------------------------	--------------

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------