

ACTIVITEITENKRANT

Oktober 2017

www.kaj-ksa-vostert.be

Het schrale plantje.

Er was eens een oudere man die een eigenaardige plant had. Wie er een stekje van kreeg en dit goed verzorgde, mocht zeker zijn van een groot geluk. Vele stekken had de man al doorgegeven en allen waren mooie planten geworden. De ene was wat weelderiger dan de andere, maar overal kwam er geluk.

Met één stek ging het echter heel anders. De jonge man die het stekje had gekregen en vol enthousiasme in een bloempot had gezet, kende dit geluk niet meer. In het begin was alles zeer goed gegaan. Bijna dagelijks was hij met het plantje in de weer. Hij sprak ermee, zorgde voor de juiste hoeveelheid water, plaatste het in het licht... Iedere dag opnieuw bewonderde hij de groei en de bloei. Het gebeurde zelfs dat hij extra tijd besteedde om zijn plantje extra zorgen te verlenen. Op zijn kamer had hij meerder boeken om hem wegwijs te maken in de plantenverzorging. De belangrijkste dingen stonden zelfs met stip aangeduid. Hij was ook al twee maal op vorming geweest en vol enthousiasme terug gekeerd in de overtuiging het nog beter te doen. Het plantje was een groot deel van zijn levensvreugde en hij vertelde aan iedereen wat de oudere man had gezegd: "Wie zo een plant verzorgde, had een boeiend leven".

Toen kwam de dag dat hij andere mensen leerde kennen. Hij was hier er zo vol van, dat zijn plantje een beetje op de achtergrond geraakte. Het plantje stond nu blijkbaar wat minder in het zonnetje.

Op zekere dag trof hij weer de oudere man die hem met veel belangstelling naar zijn plant vroeg. De jonge man wilde liegen, maar de eerlijkheid kreeg de bovenhand en hij vertelde schoorvoetend hoe het hem en zijn plant was vergaan.

"Zou je werkelijk weer een mooie plant willen?" vroeg toen de oude man. "Dan dien je van voorafaan te herbeginnen en nog een stap verder te gaan. Je hebt een foutje gemaakt dat nog gemakkelijk te herstellen is. Je hebt het plantje een beetje naar de achtergrond verschoven omdat er nieuwe mensen in je leven kwamen. Je hebt die mensen niet echt duidelijk gemaakt dat je eigenlijk andere prioriteiten had, namelijk jouw plant verzorgen, die veel water, licht en voedsel nodig heeft om echt tot leven te komen. Die mensen hebben geen weet van je eigenlijke diepere verlangens om de plant een juiste plaats te geven in jouw leven en dat van vele anderen.

"Ga, begin ermee en zet je schouders eronder. Wees tactvol, want je vertrekt met een hinder. Weet echter dat het jou zal lukken omdat je zoveel van de plant hield."

KAJ... is de naam van de plant.

Hoe ze nog beter te verzorgen, dat leer je alleen maar dáár!

Cet.

ACTIVITEITEN

Vrijdag 6 oktober, 19.30 uur

Chipszakkenvoetbal

Deze activiteit heeft net zo veel te maken met voetbal, dan het niet met chipszakken te maken heeft. Zorg dat je spieren al opgewarmd zijn, want dit wordt een actieve activiteit.

Vrijdag 13 oktober, 19.30 uur

Gelukkig ongelukkig.

Vrijdag de 13 een ongeluksdag. Eens kijken of jij ook zo veel pech hebt. Dit hangt natuurlijk allemaal van jezelf en je kameraden af.

Vrijdag 20 oktober, 19.00 uur

Zwemmen

Vandaag gaan we zwemmen. Gelieven om 19.00 uur aan het lokaal te zijn met zwemgerief in de aanslag en een bijdrage van 2,50 euro. Het wordt een spetterende avond!

Vrijdag 27 oktober, 19.30 uur

Halloween 🐱



Voel je het al komen? De engste tijd van het jaar is weer bijna daar, dus kom vandaag zeker af en bewijs dat je nergens bang voor bent. (of toch misschien een beetje 😊) Doe niet je beste kleren aan, want je weet maar nooit wat de griezels van plan gaan zijn!

kaj +18

Zaterdag 14 oktober, 19.30 uur

Drugswolven

Mits de weergoden ons gunstig zijn, gaan we vandaag een bosspel doen. Wees maar zeker, dit is niet voor watjes! Moordende weerwolven, sluipend achter de rug, om in de kilte van de nacht drugs te vervoeren.

Zaterdag 28 oktober, 19.00 uur

Halloweentocht

Met KAJ gaan we een avond bibberen op de Halloween tocht in Wijchmaal! We spreken om 19u af aan ons vertrouwde lokaal, om dan per auto naar Peer te gaan. Persoonlijke bijdrage= 5 euro.

Verjaardagen van deze maand:

10 oktober: Beenders Jan Lucas

17 oktober: De Munck Luna

20 oktober: Clijsters René

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Onze (B)engels

**Zondag 15 oktober
om 14.00 uur:**

Bosspel

Vandaag gaan we ravotten in ons mooie bos op de Vostert. Ik heb gehoord dat de boswezens jullie nodig hebben om hun leefgebied te verdedigen. Vergeet zeker niet om kleren aan te doen die vuil mogen worden!



Zondag 29 oktober om 14.30 uur:

Neewollah

Oei blijkbaar hebben de spookjes de naam omgedraaid. Vandaag gaan we lekker griezelen in en buiten ons lokaal. Verkleed je als een vampier, heks, spook, ... en vlieg met je bezem naar het lokaal.

Elke twee weken, op zondagmiddag ben je welkom van 14.00- tot 16.00 uur. Hoe meer kinderen, des te leuker! Dus breng gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee!



Op 20 oktober 2017 is het Dag van de Jeugdbeweging

De feestdag voor alle kinderen en jongeren die elke week opnieuw met veel plezier naar onze jeugdbeweging komen.

Meer dan 255.000 jongeren zetten zich het hele jaar in om andere jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen en hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Iedere week staan we opnieuw klaar om onze leden mee op sleeptouw te nemen. We boksen een activiteit in elkaar in thema, gaan op uitstap, spelen een spel ... geheel in de eigen stijl van onze jeugdbeweging. Spelen toont wie we zijn en daar zijn we trots op! We zetten samen onze schouders onder de feestdag voor al onze leden. Omdat spelen en jeugdbewegingen onmisbaar zijn in het leven van iedere jongere.

Doe op 20 oktober je sjaltje of je hemd aan naar school of werk en laat aan iedereen zien dat je lid bent van onze kaj-ksa

Lidgeld

Half september zijn we overal aan huis geweest en hebben we aan iedereen een nieuw formuliertje afgegeven om het lidgeld te vernieuwen. De meeste van onze leden hebben dit ondertussen in orde gebracht.

Bij deze het verzoek om je lidgeld en inschrijving op de eerstvolgende activiteit in orde te brengen. Zo blijf je deel uitmaken van die super toffe jeugdbeweging en blijf je bovendien ook verzekert tijdens onze activiteiten!

Jouw ledenbijdrage is een vorm van solidariteit en samen beweging maken!

17.10 WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE

SAMEN STERK TEGEN ARMOEDE

Dinsdag 17 oktober, 18u-20u30
Welzijns-campus Hasselt, A. Rodenbachstraat 29

Onze boodschap tegen armoede
18u10, tuin Welzijns-campus Hasselt

Fakkeltocht doorheen het stadscentrum
18u30, vertrek aan Welzijns-campus Hasselt

Eerbetoen aan de 'steen tegen armoede'
19u30, Kolonel Dusartplein, gratis soep



Door de VN werd 17 oktober uitgeroepen tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede.

De datum verwijst naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen daar de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Wereldwijd komen op deze dag mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending is van de mensenrechten is.

Dit jaar wordt de 30ste verjaardag van deze Dag gevierd. Als je wil deelnemen aan de fakkeltocht in Hasselt, geef dan even een seintje aan Etienne.

Onze leidingploeg

De leiding bij de (B)engels (6-12 jaar) ziet eruit als volgt:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	-0473 321439
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	-089 472250
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	-011 794186
Vossen Venzo, Damburgstraat 20, Boch. (asp)	-0477 754062

De leiding bij onze ksa- groep (+12 jaar) is in handen van:

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	-011 794186
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	-089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	-089 467696

De leiding van onze kaj (+17) berust bij:

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	-089 473788
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26	-0472 053329
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164	-089 763473
Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)	-089 763473

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	-089 462971
--------------------------------	-------------

Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	-089 463450
-------------------------------	-------------