

ACTIVITEITENKRANT

november 2017

www.kaj-ksa-vostert.be

Vrede en vriendschap...

Ik herinner me uit een prachtig boek hoe een oude man aan zijn grootvader in de hemel brieven schrijft. Daarin drukt hij zijn bezorgdheid, zijn kommer, zijn miserie en vooral zijn onmacht uit. Als man van jaren heeft hij al veel meegemaakt, aan vele moeilijkheden een oplossing kunnen geven, maar de meeste problemen zijn gebleven.

Van zijn grootvader draagt hij de beste herinneringen mee. Dat was een goed, eerlijk en levenslustig man. Beslist iemand die door God in de hemel zal aanhoort worden. Daarom vraagt hij aan zijn grootvader om God toch eventjes op het matje te roepen en Hem te vragen waarom Hij zoveel ellende en haat en geweld en onverdraagzaamheid en moedwilligheid toelaat.

In zijn verbeelding krijgt hij van zijn grootvader dit prachtige antwoord:

“God laat mij jou zeggen: Ik, God, laat de regen neerdalen op aarde als de aarde dorst heeft, en als zij het in de winter koud krijgt, zend ik haar een deken van sneeuw. Maar wat Mij nu gevraagd wordt, gaat Mij te ver.

Geen mensenhand kan regen of sneeuw maken, laat staan een zondvloed. Maar zij kan iets beters. Ik heb de mensen alles gegeven wat ze nodig hebben om met elkaar in vrede en vriendschap te leven. Ook ben Ik kwistig genoeg geweest in het verdelen van de kennis en de talenten waarmee ze al mijn gaven gebruiken kunnen. Evenmin ontbreekt het aan wetten en regels om zinvol te kunnen leven. Hiermee acht ik mijn taak volbracht.

Wat nu nog moet verricht, dient aan de mensen zelf te worden overgelaten. Zo hoort de orde tussen ons te zijn. Het woord, en meer dan het woord: de daad, is aan hen.”

Ik had veel zin om met dat boek rond te lopen en aan iedereen die ik ontmoette er een stukje uit voor te lezen. En telkens zou ik er dat ene zinnetje hebben bijgevoegd: “ik heb de mensen alles gegeven wat ze nodig hebben om met elkaar in vrede en vriendschap te leven.”

Dit “alles” is bij heel wat mensen tot weinig of helemaal niets herleid. Die bedenking maakte ik mij toen ik de laatste tijd weer wat probleemgevallen over de vloer kreeg. Merkwaardig toch, hoe iedereen blij is als ik open sta om te luisteren en hoe somber men kijkt als je eventjes om hun aandacht vraagt. Hoe dikwijls sluit iedereen zich dan niet op achter een sterk vergrendelde deur. Hoe vaak krijg ik dan wel te horen: “wat kan ik er aan doen? Het is toch de fout van...” Zoek niet naar de fouten van een ander, want elk van ons heeft alles gekregen om vrede en vriendschap te brengen.

Is mijn boek soms een sprookje?

Cet.

ACTIVITEITEN

Vrijdag 03 november, 19.30 uur

Knickers & Co

Nostalgie, nostalgie... vandaag gaan we ons nog eens uitleven op spelletjes die je vroeger op school speelde. Heb je nog enkele ideeën? Houd ze in je achterhoofd!

Vrijdag 10 november, 19.30 uur

Stadspel

Vandaag gaan we door een stad of dorp cruisen. Heb je snapchat? Zeker goed! Zorg dat je gsm opgeladen is en vergeet ook je fiets zeker niet!

Vrijdag 17 november, 19.00 uur

Quiz

Pijnig je hersenen al maar met nieuwe kennis, zorg dat je spieren goed opgewarmd zijn en laat je reactievermogen tot het optimale punt lopen. Aan de winnaars wordt ook gedacht...

Vrijdag 24 november, 19.30 uur

Klaarzetten Vospop

Voor al wie eerst even de handjes uit de mouwen komt steken staat er na het harde werk toch nog een leuke avond tegemoet. We spelen een gezellig spel, waarbij je best niet je beste kleren aantrekt...

Vrijdag 01 december, 18.30 uur

IJstaartenverkoop

Ook vandaag steken we de handjes even uit de mouwen. Iedereen graag om half 7 aan het lokaal verwacht om daarna de beentjes te strekken op de Vostert terwijl je je spreekdurf bijschaaft. Uniform vereist! (tenzij je dit nog niet hebt)

kaj +18

Zaterdag 11 november, 19.30 uur

11¹¹

Elf maal elf maal elf... Ga zo maar door. Het is vandaag een speciale dag. Daarom spelen we vandaag een speciale quiz!

Zaterdag 25 november, 20.00 uur

Vospop

Aanstormend talent laat van zich horen in ons lokaal! (zie onze affiche op de andere kant).

Verjaardag van de maand:

23 november: Schwillens Niek

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Onze (B)engels

**Zondag 12 november
om 14.00 uur:**

Stadsspel

Warm de beenspieren al maar op, want vandaag is een wandeltocht verzekerd. En niet zo maar één! Onderweg spelen we spelletjes, lossen we puzzels op en beantwoorden we vreemde vraagjes. Genoeg te doen dus!



Zondag 26 november om 14.00 uur:

Sint en Piet

Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan... De stoomboot kan jammer genoeg niet aan ons lokaal arriveren, maar misschien kan het paard van de Sint dat wel? Vandaag wordt het een zeer snoepvolle en ongezone activiteit **Elke twee weken, op zondagmiddag ben je welkom van 14.00- tot 16.00 uur. Hoe meer kinderen, des te leuker! Dus breng gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee!**



Uniform...

Tijdens het weekend van 10,11- en 12 november hebben we van ksa weer twee koffers met paskleren (hemden, hoody's, T-shirts) ter beschikking. Onze leden worden dan in de gelegenheid gesteld om een hemd, hoody of T-shirt te passen. Wij vinden het keitof als onze leden hun bewegingskledij dragen, immers daarmee laten we zien dat we samen beweging maken en groep vormen.



De paskoffers hebben we maar één, hooguit twee keer per jaar ter beschikking.

Betalen doe je pas na ontvangst van je kledij (hemd=€21; hoody= €20, T-shirt= 6. Vanaf XL= + €4).

Voor de (B)engels die nog geen sjaaltje hebben: vraag er een aan je leiding. Het eerste sjaaltje krijg je gratis.



Onze jaarlijkse kerst- ijsaarten actie

In de eerste week van december gaan we ook nu weer deur aan deur om onze overheerlijke kerst- ijsaart voor de komende feestdagen aan te bieden. Onze ijsaarten kosten 7 euro/st. (te betalen bij de bestelling). Daarvoor krijg je een heerlijk dessert (6 – 8 personen) op tafel tijdens de komende feestdagen.

Onze leidingploeg

De leiding bij de (B)engels (6-12 jaar) ziet eruit als volgt:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	-0473 321439
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	-089 472250
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	-011 794186
Vossen Venzo, Damburgstraat 20, Boch. (asp)	-0477 754062

De leiding bij onze ksa- groep (+12 jaar) is in handen van:

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	-011 794186
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	-089 472250
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	-089 467696

De leiding van onze kaj (+17) berust bij:

Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	-089 473788
Delissen Fedde, Klein Rozenlaan26	-0472 053329
Kunnen Jordy, Gruitroderkiezel 164	-089 763473
Kunnen Roy, Gruitroderkiezel 164 (asp)	-089 763473

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	-089 462971
--------------------------------	-------------

Proost:

Clijsters René, Vaestraat 10	-089 463450
------------------------------	-------------

kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij onze leiding.

Om nu reeds te noteren:

Jaarlijks kamp:

Noteer alvast in jullie kalender: ons jaarlijks kamp gaat door van 14 juli tot 23 juli 2018. Meer informatie in ons volgende krantje!