

# ACTIVITEITENKRANT

Februari 2018

[www.kaj-ksavostert.be](http://www.kaj-ksavostert.be)

## Dankbaarheid

“De kunst een egoïst te zijn” is de titel van een boek en daarin staat volgende prachtige zin: “Wanneer er geen evenwicht is tussen geven en nemen kunnen noch liefde, noch vriendschap duurzaam zijn”.

De Kerst- en nieuwjaarsdagen behoren reeds een tijdje tot het verleden. Maar er komen nog dagen waarop geven en nemen een bijzondere rol spelen: verjaardag, Moederdag, Vaderdag, Valentijn, ...om van de tussen-doortjes maar te zwijgen.

Zit in ons achterhoofd niet de idee: hoeveel zal de andere besteden om voor mij een cadeautje te kopen? En hoeveel ik dan? Wij overleggen en weven de kunst van geschenkjes geven, een winstgevende gedachte.

Een persoonlijke relatie kan niet gekocht of verkocht worden. Vriendschap en liefde eisen een stuk van onszelf. Zomaar, uit vrije wil en uit het diepste van ons hart. Zo'n innerlijke houding leidt tot dankbaarheid. En dankbaarheid kan nooit berekend worden. Integendeel, zij is gratis, wint mensen voor zich, hun vertrouwen, hun genegenheid.

Toch wordt het spreekwoord “ondank is 's werelds loon” graag aangehaald.

Inderdaad, er heerst vaak veel ondankbaarheid bij de mensen omdat ze te materialistisch zijn ingesteld.

Moet dat voor ons een reden zijn om niets te doen? Het besef anderen van dienst te zijn geweest, maakt ons tevreden en gelukkig. Blijft een dankjewel uit, dan trekt er een wolk over ons geluk, maar die verdwijnt vlug. Daarom mogen we ook niet karig zijn met dankwoorden onzerzijds.

Beter tweemaal danken als niet.

Toen in 1889 het wiskundegenie Steinmetz als jongeman naar Amerika emigreerde, had hij alle moeite van de wereld om werk te vinden. Broos van gestel als hij was, wou niemand hem in dienst nemen. Tenslotte nam de industrieel Eickemeier hem aan.

Steinmetz verwierf nu vrij vlug een grote naam en op een gegeven ogenblik bood General Electronic Compagnie hem een verlokkelijke plaats aan voor onderzoekswerk.

Hij was eerst enthousiast maar na een week zei hij: “Meneer Eickemeier heeft het niet graag dat ik wegga. Geld speelt hier geen rol. Geen enkele. Maar hij heeft mij destijds werk gegeven toen ik diep in de put zat. Nu laat ik hem niet in de steek. Hij heeft mij nodig en ik hem”.

Dankbaarheid is geen verplichting, die men zonder meer afhandelen kan, maar een vorm van trouw voor mensen van wie men vriendschap en goedheid ondervonden heeft. Dat kan men waarachtig toch niet vergeten.

cet.

## Activiteiten

*Vrijdag 2 februari, 19.30*

### Ladder klimmen

Ik denk dat iedereen wel eens ooit op een ladder heeft geklommen, maar vandaag zal het een speciale ladder zijn. Als je meer wil weten, kom dan zeker af!

*Vrijdag 9 februari, 19.30*

### Game avond

Een vaste klassieker die zeker niet mag ontbreken. Racen, dansen, vechten, sporten,... in welk spel ben jij het beste? Kom je game talent tonen, of die ouwe klassiekers eens opnieuw overdoen.

*Vrijdag 16 februari, 19.30*

### Carnaval

Het is weer de tijd van het jaar: carnaval! Doe je beste, grappigste, leukste carnavalskostuum aan, want vanavond gaan we carnaval vieren!

*Vrijdag 23 februari, 19.30 uur*

### Nations around the world

Hoeveel landen ken jij? En waar ben je overal geweest? Hoe ziet het er aan de andere kant van de wereld uit? Kom vanavond zeker af als je wat meer wilt ontdekken over onze planeet aarde.

## kaj +18

*Zaterdag 03 februari, 19.30 uur*

### Winterkampvuur

Vandaag maken we het buiten gezellig en steken we de vuurkorf aan. Gewoon op het gemak wat bijpraten aan het vuur. Sfeer en gezelligheid verzekerd.

*Zaterdag 17 februari, 19.30 uur*

### Game Night

Wie de beste gamer is, zal vanavond duidelijk worden. we organiseren een game night. Verdere instructies volgen nog.

### Verjaardagen van de maand:



Evens Louise	02 februari
Kunnen Jordy	02 februari
Kunnen Roy	02 februari
Lauwers Katja	03 februari
Hamers Maikel	11 februari
Mestroni Milan	13 februari
Erna Dorien	18 februari
Swijssen Jens	27 februari

*Aan iedereen een dikke proficiat!*

## Onze (B)engels

Elke twee weken komen al onze (B)engels samen op zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur om te ravotten en plezier te maken zoals niemand anders dat kan. Wij vinden het altijd tof als je steeds je sjaltje aan hebt, dat geeft ons het fijn gevoel van samen een leuke groep te zijn.

Benieuwd wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug verder....



### Zondag 4 februari...

Deze namiddag gaan we twee speelgroepen maken. Terwijl één groep een reuzegroot ganzenbordspel gaat spelen, hebben we voor de andere groep een actieve spelnamiddag voorzien.

*Zorg ervoor dat je op zondagnamiddag altijd ravotterskledij aan hebt die een beetje vuil mag worden!*

## zondag 18 februari is het vriendjesdag



Alle kinderen die dit jaar zes jaar of ouder zijn, mogen vandaag met ons komen **samen spelen**. Als je nog geen zes jaar bent, maar dit jaar wel wordt, ook dan mag je komen meespelen.

Vanaf 14 uur tot 16.00 uur heeft onze leiding weer een mooie spelnamiddag voor jullie gemaakt. Als het mooi weer is, dan doen we leuke buitenspellen en bij slecht weer voorzien we leuke spellen in ons knusse lokaal.

Aan onze leden vragen we dat iedereen een vriendje of vriendinnetje meebrengt, dan wordt het zeker een super leuke dag!



**Alle kinderen zijn welkom!**

### leiding (B)engels:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Venzo Vossen, Damburgstraat 20, Boch. (asp)	0477 754062
Lindsey Droushoudt, Vostertstr. 63, (asp)	0475 238473
Yannick Jansen, Vostertstr. 66, (asp)	0472 874246
Aluna Walterus, Kipdorpstr. 27 (asp)	0493 583559

### Leiding ksa

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	011 79 41 86
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

### Leiding kaj-18+

Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164	0496 112352
Roy Kunnen, Gruitroderkiezel 164 (asp)	0496 497081
Fedde Delissen, Klein Rozenlaan 26	0472 053329

### Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------

### Met onze (B)engels op klein kamp...

Op vrijdag 11 tot zondag 13 mei gaan we met alle (B)engels op klein kamp naar Sint-Truiden, waar we midden in een heel groot bospark een mooie kampplaats voor jullie gevonden hebben.

Alle kinderen van zes tot en met elf jaar mogen mee op kamp!

Het wordt zeker super leuk, want op zaterdag dan... oei nee, dat verklap ik nog niet, maar dat wordt zeker de leukste speeldag van het jaar!

Wie meegaat op klein kamp betaalt een bijdrage van 50 euro, maar eind volgende maand krijgt iedereen ons kampboekje met alle informatie. Noteer de datum alvast in je kalender, want dit mag je zeker niet missen! (In juli mogen jullie vier dagen mee op groot kamp).



### Om te weten...

In november was iedereen in de gelegenheid om een hemd, T-shirt of hoody te bestellen. Ondertussen heeft bijna iedereen zijn kledij ontvangen. Een aantal kledingstukken staat nog in bestelling (vooral de kleinere maten) omdat deze niet op voorraad waren. Vermoedelijk worden deze begin maart geleverd.

Graag willen we iedereen die al kledij heeft ontvangen verzoeken om het verschuldigde bedrag te betalen op onze rekening van KSA Vostert : BE68 9731 2099 7834 met vermelding van de naam en het kledingstuk.

Noot: prijs hoody = €20; hemd = 21; T-shirt = € 6 (vanaf de maat XL= +€4). Dank voor uw medewerking.