

ACTIVITEITENKRANT

Juni 2018



www.kaj-ksavostert.be

Dag lezer,

Zou het niet kunnen zijn dat mensen steeds op zoek zijn naar de zin van hun leven, op zoek naar levensvervulling, op zoek naar diep geluk.

En wellicht is het zo dat vroeger veel meer mensen dan nu, dat geluk zochten en vonden in hun geloof.

En wellicht is het zo dat er nu meer mensen dan toen, dat geluk zoeken en menen te vinden in vertier, drugs, games, het internet,... ze zoeken het daar omdat ze het niet meer vinden in hun geloof, in hun diepste kern.

Het leven is er niet gemakkelijker op geworden:

We hebben nu bredere wegen, maar een smallere kijk.

We kopen méér, maar genieten minder.

We hebben grotere huizen en kleinere families, méér wetenschap, maar minder oordeelsvermogen, méér experts, maar meer problemen, méér medicijnen, maar minder welzijn.

We hebben jaren aan ons leven toegevoegd, maar geen leven aan onze jaren.

We zijn heen en weer geweest naar de maan, maar we hebben moeite om de straat over te steken om de burens te ontmoeten.

We hebben de dingen groter aangepakt, niet beter.

We schrijven meer, maar leren minder.

We plannen meer, maar bereiken minder.

We leerden ons te haasten, niet om te wachten.

We bouwen meer computers om informatie op te slaan, om meer kopieën te maken dan ooit tevoren,

Maar we communiceren minder en minder.

Dit is de tijd van de snelle hap en de trage vertering,

Van grote mensen met een klein karakter,

Van een leuk huis, maar een gebroken thuis.

Dit is de tijd van de snelle trips, de wegwerpmoraal,

De one night stands, en de pillen die alles voor je doen.

Het is een tijd waarin alles in het uitstalraam ligt,

En niet in de voorraadkamer.

Het leven is er inderdaad niet gemakkelijker op geworden. We moeten almaar meer, we willen almaar meer. Er wordt toch zoveel van ons verwacht, thuis, op school, op het werk, in onze omgeving.

Ook van jongeren wordt er veel verwacht, ik denk soms zelfs meer dan vroeger, op school, in onze maatschappij... maar weet: je wordt niet gelukkiger als je rookt, drinkt of "de stoere" uithangt.

Word een luisterend mens en maak tijd voor vriendschap en liefde.

Want vriendschap en liefde zijn als de zon. Wie ze heeft, kan veel missen. Maar wie ze mist, mist alles!

cet.

Activiteiten

Vrijdag 01 juni, 19.30 uur

Gezelschapspelletjes avond

Vanavond maken we er een gezellige avond van vol met gezelschapspelen, van kaarten tot 'wie is het' of toch liever 'mens erger je niet'.

Eigen gezelschapspelen meebrengen mag altijd.

Vrijdag 08 juni, 19.30 uur

Kubb Tornooi

Wie zal deze avond tot koning of koningin gekroond worden van het houten blokkenspel?

Vrijdag 15 juni, 19.30 uur

Earth ball

Wie is er sterk genoeg, en welk team kan het beste in team spelen om zo de overwinning te behalen. Dit spel is altijd wel lachen geblazen.

Vrijdag 22 juni, 19.30 uur

Verfrissende duik, of niet?

Als het weer een beetje meezit, draaien we de kraan volle bak open om dan dolle pret te hebben met een coole verfrissing erbij. Moest het slecht weer zijn dan is er zeker een vervangactiviteit die klaarlicht voor jullie.

Vrijdag 29 juni, 19.30 uur

End of the year party!

Kom vanavond zeker langs als je wel houdt van een feestje! We vieren onze laatste activiteit van dit jaar, en kijken met zijn allen uit naar een toffe zomervakantie.

kaj +18

Je zal het geloven... of niet?

Maar het is examentijd. Het gros van onze leiding en oudere leden begint nu met de examens. Dat maakt dat we voorsnog géén activiteiten plannen in juni.

Als de omstandigheden het toelaten plannen we einde juni alsnog een activiteit in. In dat geval worden jullie tijdig geïnformeerd.

We wensen iedereen alvast een vruchtbare studieperiode toe en een opperbest eindresultaat.

Succes allemaal!

Verjaardagen van deze maand:

01 juni: Droushoudt Lindsey

09 juni: Van Onsem Liz

10 juni: Swijssen Lennert

22 juni: Lemmens Lene

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Onze (B)engels

Zorg ervoor dat je altijd ravotters- kledij aan hebt die een beetje vuil mag worden. Vergeet ook niet om je sjaaltje aan te doen, zo weet iedereen dat jij erbij hoort! Onze activiteiten beginnen steeds om 14.00 uur!

Zondag 10 juni

Buitenspelen...

We hebben voor jullie weer een keileuke spelnamiddag in elkaar gestoken. Zorg voor aangepaste kledij en maak je klaar om weer een keileuke spelnamiddag te beleven.

Zondag 24 juni:

Zwemmen...

Vandaag nemen we jullie mee naar het zwembad "De IJzeren Man" in Weert.

Dat is een mooi en groot zwembad waar we de hele namiddag veel waterplezier zullen beleven. Zorg dat je op tijd aan het lokaal bent, want we vertrekken stipt om 14.00 uur.



Vergeet niet om je zwemgerief mee te brengen en een afdroogdij, je weet wel: een handdoek.

Als er nog een papa of mama bereid is om mee te rijden, dan zouden we dat heel erg op prijs stellen (geef even een seintje). Als je meegaat, dan vragen we een bijdrage van 2 euro.

Opgelet:

we komen pas omstreeks 17.00 uur terug.



leiding (B)engels:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Venzo Vossen, Damburgstraat 20, Boch. (asp)	0477 754062
Lindsey Droushoudt, Vostertstr. 63, (asp)	0475 238473
Yannick Jansen, Vostertstr. 66, (asp)	0472 874246
Aluna Walterus, Kipdorpstr. 27 (asp)	0493 583559

Leiding ksa

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	011 79 41 86
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

Leiding kaj-18+

Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164	0496 112352
Roy Kunnen, Gruitroderkiezel 164	0496 497081
Fedde Delissen, Klein Rozenlaan 26	0472 053329

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------



Ons jaarlijks kamp

In januari heeft iedereen al informatie gekregen over ons kamp. Zoals iedereen weet, gaan we dit jaar naar Sint-Niklaas en dit van 14 tot 23 juli. Ook onze (B)engels kunnen 4 dagen meegaan op kamp.

Meegaan op ons jaarlijks kamp...

Onze leden die van 14 tot 23 juli deelnemen (+12 jaar) betalen 210 euro, alles inbegrepen: vervoer, verblijf, uitstappen, maaltijden,...

Onze (B)engels betalen voor hun kampverblijf een bedrag van 100 euro, eveneens: alles inbegrepen. (voor 4 dagen / 3 overnachtingen = van 15 tot 18 juli)

Jouw bijdrage voor ons kamp kan je overschrijven op ons spaarrekeningnr. kampeerkas kaj Vostert, rek. nr. BE78 8333-0797-7286.

Een aantal leden heeft al met regelmaat gespaard voor het kamp. Maar let wel: voor iedereen geldt dat het volledige bedrag uiterlijk 30 juni moet betaald zijn. Vermeld steeds je naam, voornaam en kamp 2018.



Zoals afgesproken krijgt iedereen medio juni nog een uitgebreide kampbrochure, boordevol tips en leuke weetjes. Maar wat je zeker weet: jouw mooiste, avontuurlijkste vakantie... begint bij onze ksa-kaj.