

# ACTIVITEITENKRANT

November 2018

www.kaj-ksa-vostert.be

Gelukkig zijn.

Er zijn mensen die eigenlijk nooit weten wat ze willen. De ene dag hebben ze goesting naar dit, een andere dag naar iets anders. De ene dag laten ze zich overhalen door die en de andere dag heeft een ander het weer bij het rechte eind. De ene dag willen ze hun geld uitgeven aan dit en de andere dag zouden ze liever willen sparen voor iets anders.

De ene dag is steeds anders dan de andere dag. En op de duur vraagt men zich af wat wil die eigenlijk.

Is dit niet een beetje herkenbaar?

Als je er wat langer over nadenkt, blijft er eigenlijk maar één vraag over: wat wil ik eigenlijk? Wat zijn in de grond mijn diepste verlangens? Wat wil ik bereiken? Wie wil ik worden... zijn...? Wat wil ik doen?

Ik denk dat het allemaal te maken heeft met dat ene woord "geluk". We willen allemaal gelukkig zijn. Daarrond draait alles. En ik ben maar gelukkig als er een hele hoop verwachtingen zijn vervuld. Verwachtingen naar de ander toe en naar mezelf. Ik ben diep gelukkig als er vrede is in mezelf, als ik in vrede leef met de mensen rondom mij, als ik genoeg heb om rond te komen om te kunnen leven en mijn naastbestaanden ook niets tekort komen. Ik ben diep gelukkig als ik kan genieten van alles wat goed en schoon is en als ik zie dat anderen er ook deugd aan hebben.

Een gelukkig mens zijn of worden, daar wil je toch alles voor doen!

En dan deze vraag: Wat willen onze ouders van ons? Wat willen wij, voor onze kinderen?

Ouders willen het beste voor hun kinderen. Zij willen hun kinderen gelukkig zien, gelukkiger dan zij. En daar hebben ze veel voor over, in hun ogen nooit teveel. Ze willen dat hun kinderen overeenkomen, soms beter dan zij overeenkomen met hun broers en zusters, familie vrienden of die vele mensen om ons heen.

Soms is het niet gemakkelijk, al wat ze vragen, vanuit oogpunt van vrede en liefde te bekijken. Maar omdat wij dat alles met de moedermelk hebben meegekregen proberen wij zo te leven zoals zij verlangen.

Verlangen?

Van waar komt dat verlangen?

Ons verlangen heeft te maken met mens-woorden, echte mensen, diepe mensen, gelukkige mensen. Al de rest kunnen wij daarin passen. En wat er niet kan ingepast worden, is larie en apekool. Mens-woorden. Mens-zijn.

Er is er één die ons heeft getoond, met woord en daad, hoe het kan.

Ik wens iedereen barstensveel geluk toe. Maar weet: als je geluk wil vermenigvuldigen, dan moet je het delen.

Etienne.

## ACTIVITEITEN

**Vrijdag 2 november, 19.30 uur**

**Tocht door het donker**

Dacht je dat griezelen voorbij was? Dan heb je het mis. Vandaag ga je de Vostert zien vanuit een andere hoek.

**Vrijdag 9 november, 19.30 uur**

**Zwemmen**

Neem je zwemspulletjes en afdroogdinges mee en kom mee plonsen en ravotten in het water, samen met je vrienden. We vragen een bijdrage van 5 euro in de onkosten. Zorg dat je op tijd bent, want om half-acht vertrekken we.

**Vrijdag 16 november, 19.30 uur**

**Tafelspelen zonder tafel**

Je kent het wel, die leuke gezelschapspelen, maar nu in een heel ander formaat. Het lijkt wel alsof je een smurf bent geworden en zelf de pion bent.

**Vrijdag 23 november, 19.00 uur**

**IJstaartenverkoop**

Vanavond hebben we iedereen nodig om onze heerlijke ijstaarten deur aan deur te verkopen. Zorg ervoor dat je om 19.00 uur aan het lokaal bent en doe je maar lekker warm aan.

**Vrijdag 30 november, 19.00 uur**

**IJstaartenverkoop**

Als we onze ijstaartenactie vorige week niet hebben kunnen afronden, dan gaan we hier vanavond mee verder. Denk er aan: samenkomst om 19.00 uur. Als we op tijd klaar zijn dan voorzien we nog in een plezante activiteit in ons lokaal.

### **kaj +18**

**Je bent 17 of in de loop van dit jaar 18?**

Dan ben je van harte welkom op onze kaj- events, met een reeks van aangepaste activiteiten voor 18-plussers. Niet lid? Kom maar toch maar af, je bent welkom!

**Zaterdag 10 november, 19.30 uur**

**Jongeren en de oorlog**

Gespreks- en documentaire avond over de oorlog. Wat met jongeren in de oorlog? Een thema dat leeft. Met 11.11, de herdenking van de wapenstilstand is dit een goed moment om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een must om te komen.

**Zaterdag 24 november, 19.30 uur**

**Anders dan anders...**

Laat je een beetje verrassen door de activiteit van vandaag. Maar het wordt beslist een leuke en boeiende avond.

# (B)engels

Elke twee weken, ben je welkom op zondag, telkens vanaf 14.00- tot 16.00 uur.

Hoe meer kinderen, des te leuker! Dus breng gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee!



**Onze volgende activiteiten gaan door op:**

## Zondag 11 november:

Vandaag gaan we met z'n allen zwemmen. Breng je zwemspulletjes mee. We vertrekken om 14.00 uur aan ons lokaal. Breng ook 2 euro mee als bijdrage in de onkosten (af te geven aan de leiding bij het vertrek). Omstreeks 17.00 uur zijn we terug aan ons lokaal.

## Zondag 25 november:

Het grote Sinterklaas spel.

Wil je zeker zijn dat je iets krijgt van Sinterklaas, kom je dan eerst hier maar eens bewijzen.

**Trek altijd ravotterskledij aan die ook vuil mag worden, want ook dat hoort er wel eens bij!**



*Beleef nog meer plezier op uw feestdagen en verras uw gasten met een lekkere ijstaart.*

## **Onze jaarlijkse kerst-ijstaarten actie**

Eind november komen we weer deur aan deur om onze overheerlijke kerst-ijstaart voor de komende feestdagen aan te bieden.



We roepen alle leden (+12) op om mee te werken aan onze kerst-ijstaart verkoop op de parochie. Onze ijstaarten kosten 7 euro (te betalen bij de bestelling) en daarvoor krijg je een overheerlijk dessert (6 tot 8 personen) op tafel tijdens de feestdagen.

**De kerst-ijstaarten worden aan huis geleverd op zaterdag 22 december.**

*Informeer je buurt of naaste verwanten, mogelijk willen ook zij de komende feestdagen een lekker dessert op tafel!*

## leiding (B)engels:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)	0472 874246
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)	0493 583559
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

## Leiding ksa

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	011 79 41 86
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

## Leiding kaj-18+

Jordy Kunnen, Gruitroderkiezel 164	0496 112352
Roy Kunnen, Gruitroderkiezel 164	0496 497081
Fedde Delissen, Klein Rozenlaan 26	0472 053329

## Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne. Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------

Beste ouders,

Zoals reeds eerder aangekondigd gaan we het komende jaar met onze +12 leden op kamp naar Schotland.

Met gepaste trots, na veel ijver en noeste arbeid, hebben we onze kampbrochure voor het komende zomerkamp afgewerkt en hebben al onze leden +12 jaar ons kampprogramma voor 2019 onlangs ontvangen.

Door deze brochure zo vroeg mogelijk te bezorgen, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om voor zijn/haar kamp te sparen, zodat ook iedereen kan meegaan.

Noteer alvast dat wij op vrijdag 7 december (19.30 uur) een informatievergadering over ons kamp 2019 voorzien. Op deze bijeenkomst krijgt u (ouders en leden) uitvoerige toelichting op ons komende zomers avontuur.

Op deze bijeenkomst tonen wij u ook de dia's van ons kamp van dit jaar.

Noteer: iedereen is van harte welkom.

## Verjaardag van de maand:

23 november: Schwillens Niek

*Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!*

## Lidgeld

Je lidgeld nog niet in orde? Oei, oei... dan hebben we een probleempje, want vanaf nu ben je niet meer verzekerd en kan je dus ook niet meer deelnemen aan onze activiteiten. Als je deel wil uitmaken van onze jeugd- en jongerenbeweging, als je wil blijven genieten van al dat moois dat we elke week uit onze hoed tevoorschijn toveren, als je wil blijven genieten van die geweldige vriendschap in onze keuleuke groep... zorg dan dat je voor 1 november met je lidgeld in orde bent!