

ACTIVITEITENKRANT

Maart 2019

www.kaj-ksa-vostert.be

Speld.

Neem nu eens een speld, een gewone onooglijke kopspeld. "En dan?" zul je vragen. Dat is toch de eenvoudigste zaak van de wereld. Een puntig metalen stiftje, van een beschermkop voorzien. Juist. Aan een kopspeld is inderdaad niets bijzonders. Nochtans is het een heel gerieflijk en nuttig ding.

Je kunt er een blad mee op het prikbord spelden. Je kunt er de uitlopers van een kamerplant mee in alle richtingen aan het behangpapier vasthouden. Je kunt er een gescheurd doekje mee aaneenrijgen... maar zo'n minuscuul dingetje kan je ook erg pijn doen als je er onhandig mee omspringt en je ermee in de vinger prikt.

Dat is misschien ook wel de reden waarom men soms spreekt van de speldenprikken van het leven. Bedoeld zijn daarmee niet de grotere ongelukken en kwetsuren die blijvend doorwegen op ons verder bestaan.

Neen, veeleer is daarmee bedoeld dat we moeten opboksen tegen de kleinere tegenslagen. Maar die zijn niet klein genoeg om er overheen te stappen. Ook zij kunnen ons leven zwaar maken.

Daar zijn de vele teleurstellingen die men oploopt in de omgang met de mensen.

Daar is ook het ongeduld waarmee men jou bejegend. En er is de spot en er zijn de steken (speld) onder water. Er is het mis verstaan worden. Er is het onbegrip of de onverschilligheid voor wat je doet. Al deze (kleine?) dingen kunnen pijn doen als een speldenprik in onze vinger.

En heb je ook al eens nagegaan hoeveel zo'n kopspeld in onze taal en onze beeldspraak voorkomt?

Spelden zoeken bijvoorbeeld is gebukt gaan.

Spelden zoeken in een voer hooi is zoveel als bezig zijn aan een onbegonnen of zinloos werk.

Maar sommigen zoeken heel graag naar die ene speld in de reusachtige hooiberg van je eigen leven. Ze trachten iets te zoeken om je te vinden, om je te kwetsen, om een reden te hebben je ervan langs te geven. En soms is er geen speld tussen te krijgen als je je zou willen verantwoorden. Je krijgt de kans niet om iets te zeggen want de andere ratelt maar door zonder oog of oor te hebben voor jou. Dat is meer dan een pijnlijke situatie. Dat is zelfs heel erg onterecht.

Heb je het al zo stil geweten dat je een speld kon horen vallen? Allicht niet, want waar vind je nog wat stilte? De stilte die ons zo rustig en totaal vrij van zenuwen en stress kan maken, willen we die nog?

Veel mensen hebben angst voor de stilte. Ze houden van lawaai. Dat houdt hun zinnen af van de werkelijke problemen. Ze kunnen in het lawaai veel ontlopen, maar niet zichzelf. Eigenlijk zouden we regelmatig moeten kunnen worden als een klein kindje in zijn box.

Het concentreert zich op zijn speelgoed en laat zich door niets of niemand storen. Het kindje heeft genoeg aan zichzelf. Het is zichzelf. Dit is soms om jaloers over te worden.

Cet.

ACTIVITEITEN

Vrijdag 1 maart, 19.30 uur

The Olympics

Doe je sportkleden aan, want vandaag gaan we naar buiten en doen we verschillende sporten zoals honkbal, voetbal, rugby,

Vrijdag 8 maart, 19.30 uur

Escape room

Sleutel hier, code daar, ik krijg het niet voor mekaar. Met mijn handen in het haar, en nog helemaal niet klaar, proberen te ontsnappen uit dit kot. Als iedereen helpt lukt het wel vlot.

Vrijdag 15 maart, 19.30 uur

Carnaval

Het is weer de tijd van de carnaval. Trek je coolste kostuum aan en kom naar het lokaal. Wat we precies gaan doen zal je dan ontdekken.

Vrijdag 22 maart, 19.30 uur

Fortnite 2.0

Na onze eerste battle zijn we weer terug, ditmaal met fortnite 2.0. Wie kan goed mikken, kent de dance moves, en wie heeft er de beste tactiek om als laatste over te blijven?

Vrijdag 29 maart, 19.30 uur

Into the woods

Het zal niet veel te maken hebben met de film, maar we gaan vandaag wel naar het bos. Wat we daar gaan doen blijft nog een geheim, maar doe niet je beste kleden aan, en een zaklamp mag je altijd meebrengen.

leiding (B)engels:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)	0472 874246
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27 (asp)	0493 583559
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

Leiding ksa

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	011 79 41 86
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------

Verjaardagen in maart:

Essers Stefan	03 maart
Kerkhofs Daan	05 maart
Mestroni Maité	10 maart
Schonkeren Maarten	15 maart
Schouteden Rod	24 maart
Vankevelaer Gert	27 maart
Beenders Lien	29 maart
Dewit Rube	31 maart



Aan iedereen een dikke proficiat!



Onze (B)engels

Elke twee weken komen al onze (B)engels samen op zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur om te ravotten en plezier te maken zoals niemand anders dat kan. Wij vinden het altijd tof als je steeds je sjaltje aan hebt, dat geeft ons het fijn gevoel van samen een leuke groep te zijn.

Benieuwd wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug verder....



Zondag 3 maart...

Carnaval: ja het is weer vakantie en ook carnaval. laten we er allemaal samen een feestje van maken en misschien hier en daar een maskertje knutselen.

Zondag 17 maart

Legertje: vandaag gaan we testen hoe sterk jullie zijn en of jullie goede soldaten zouden zijn. Dus maak jullie borst maar nat.

Zondag 31 maart

Bospel: het is lang geleden dat we naar buiten konden. dus dan gaan we nu nog maar is ravotten in het bos doe zeker niet jullie besten kleren aan.

Jaarlijks kamp.

Van 21 juli tot en met 3 augustus vertoeven we in Schotland. Gedurende 14 dagen toeren wij van de Schotse Lowlands naar de Highlands om vervolgens onze kampperiode af te sluiten met een tweedaags verblijf in Londen. Onze leden (+12) hebben de info voor ons kamp reeds in oktober vorig jaar gehad en de inschrijvingen zijn inmiddels afgesloten. Graag willen wij iedereen aansporen om op regelmatige basis te sparen voor ons kamp, zo wordt het zeker een haalbaar verhaal voor elke deelnemer.

Sparen kan enkel op ons rekeningnr. BE78 8333 0797 7286 (kampeerkas kaj-Vostert).

Om alvast te noteren: Op 24 – 26 mei gaan we met onze (B)engels op klein kamp. In onze krantje van volgende maand vertellen we meer hierover.



beweging.net

Week van de Vrijwilliger:

Vrijwilligers versterken onze buurt!

Tijdens deze week (23/02 t/m. 3 maart) organiseert beweging.net, Bree: Trepint

Trepint is bedoeld om alle mensen die zich onbezoldigd als vrijwilliger inzetten, te trakteren op een "goei pint".

Vrijwilligers, dat zijn die jongeren en volwassenen die zich telkens opnieuw, zonder grote woorden en vaak stil en onopvallend en uit vrije wil inzetten voor hun vereniging, een zieke buur, een minder valide, ouder, (ziek) kind of bejaarde in de straat of wijk.

Daarom: elke vrijwilliger is van harte welkom in het **zaaltje van de Dekenij Bree, op vrijdag 1 maart om 20.00 uur.**

Ter gelegenheid van Trepint komt mevr. Renata Conings het project van de kringloopwinkel te Bree (en de Maaskant) Nader toelichten. Zij zal ons informeren over de impact van de kringloopwinkel(s) op vlak van duurzaamheid, tewerkstelling en sociaal vlak. Aandacht ook voor 15 jaar kringloopwinkel Bree en het nieuwe project dat hier op stapel staat. U bent van harte welkom!

