

ACTIVITEITENKRANT

mei 2019

www.kaj-ksavostert.be

Wonder...

Soms hoor je wel eens iemand zeggen: "De wonderen zijn de wereld niet uit, er gebeuren hoe dan ook nog wonderen in deze tijd".

Het gebeurt, weliswaar niet dikwijls, dat plots iets daar is, dat plots ons iets overkomt wat we helemaal niet verhoopt hadden. Zo iets laat ons totaal perplex en/of sprakeloos staan. Het zijn meestal geen wereldschokkende dingen die het Tv-nieuws of de krant halen, maar voor wie het overkomt, is het ongelooflijke waar geworden.

En dat het zo zelden gebeurt, verwijst naar het uitzonderlijke karakter.

Nochtans zouden we het allemaal liever hebben dat het vaker gebeurde, zo een wonder. Ligt de schuld dan grotendeels bij ons? Eigenlijk zouden we er moeten op uit zijn dat wonderen werkelijk geschieden, dat we er niet blind voor zijn of er onverschillig aan voorbij gaan, alsof ze er niet waren. Met zelfgenoegzaamheid of met een houding van ik-weet-het-toch-allemaal-beter kan men niet in be- en verwondering staan. Men moet ook een beetje (=veel) nederig zijn, een stukje zichzelf kunnen relativeren.

Of bestaat het wonder soms niet in de schoonheid van de natuur met zijn wisselende seizoenen? Is de geboorte van een kind en zijn langzame ontwikkeling naar volwassenheid dan geen wonder? Is het niet prachtig dat andere mensen, vrienden en onbekenden, heerlijke prestaties leveren die aan het wonder grenzen? En wat te zeggen bv. van ontstane vriendschappen in onze ksa of kaj?

Wonderen zijn geschenken. Wie ze afwijst, bouwt verder aan een inhoudsloos en oppervlakkig leven. Alleen iemand met een breedopen hart is ontvankelijk voor wonderen. Alleen iemand die zich positief openstelt voor zijn medemensen en de wereld rondom, ontdekt steeds het nieuwe, het onvermoede maar aanwezige, het heerlijke, het wondere. En tenslotte, is mijn eigen klein en groot leven dan geen bestendig wonder? We moeten het elke dag zo willen zien en er ook dankbaar om zijn.

cet.

Activiteiten

Vrijdag 3 mei, 19.30

Bosspel

Vanavond gaan we naar het bos dus doe zeker je beste kleren niet aan en neem een zaklamp mee als je dat wil.

Vrijdag 10 mei, 19.30

Earth ball

Als je wilt weten wat dit is moet je vandaag zeker afkomen. Doe ook vandaag niet je beste kleren aan want je kan wel een beetje vuil worden.

Vrijdag 17 mei, 19.30 uur

Homo Universalis

Bewijs jezelf en bekroon je op het einde van de avond als de homo universalis. Wat heb je daar voor nodig: een beetje gezond verstand, een handige hand, een creatief hoofd en een goede conditie.

Vrijdag 24 mei, 19.00 uur

kienkaartenverkoop

We verwachten iedereen in uniform of met je trui of T-shirt aan, want we gaan van deur tot deur om onze steun- kienkaarten te verkopen. Regenweer houdt ons niet tegen! Trek ook gemakkelijke schoenen aan.

Vrijdag 31 mei, 19.00 uur

Kienkaartenverkoop + klaarzetten lokaal

Vandaag worden lokaal en omgeving in orde gebracht voor het komende Pinksterweekend. De helpers worden beloond!

kaj +18

Zaterdag 11 mei, 19.30 uur: Kub wedstrijd

Zaterdag 25 mei, 19u30uur: Jeu de boules

Verjaardagen van deze maand:

03 mei: Houbrechts Amy
05 mei: Kerkhofs Kaat
06 mei: Jansen Yannick
13 mei: Lauwers Saskia
13 mei: Thijssen Janne
15 mei: Goossens Cas
18 mei: Dewit Wout
20 mei: Verlinden Rodin
31 mei: Vermote Axelle



Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Helpend handje gevraagd.

Onze komende Pinksterfeesten vallen laat dit jaar. Het gros van onze leden bereid zich in deze periode voor op de examens. Bovendien moeten enkele ouders - op wiens hulp wij altijd konden rekenen - wegens ziekte of ongeval dit jaar afhaken. Graag doen wij hierbij een warme oproep of er mensen zijn die tijdens het pinksterweekend een handje kunnen meehelpen op één of meerdere van onze activiteiten.

Graag een seintje aan Etienne. Waarvoor dank.



Onze (B)engels

Elke twee weken, op zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, maken we plezier zoals niemand anders dat kan. Benieuwd wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug verder... Zorg ervoor dat je op zondagmiddag altijd ravotterskledij aan hebt die een beetje vuil mag worden. Vergeet ook niet om je sjaaltje aan te doen, zo weet iedereen dat jij erbij hoort!

Zondag 12 mei Mooi weer vandaag?

Joepie! Dan gaan we buiten spelen, wat we gaan doen? Bereid je voor op een sportieve verrassing.

Zondag 24 – 26 mei:

Met onze (B)engels op klein kamp...

Van vrijdag 24- tot zondag 26 juni gaan we met alle (B)engels op klein kamp naar De Kiewit in Neerpelt.

Nog niet ingeschreven voor ons kamp??

Breng dat dan maar snel in orde. Uiterste inschrijfdatum is 15 mei. Inschrijfstrookje kwijt? Vraag dan maar een nieuw formuliertje aan je leiding.

Iedereen heeft ondertussen al een kampboekje gehad met nuttige tips, mocht je nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. Onze (B)engels die ingeschreven hebben krijgen binnenkort een medische fiche. We vragen dat de ouders deze invullen en afgeven op de eerstvolgende activiteit of ten laatste bij het vertrek.

Ben jij ook zo benieuwd of we Mac Casper van ons Kievitsnest kunnen verjagen? Ik ben super nieuwsgierig, dus kom maar goww mee en help ons om die gekke Schot te zoeken.

leiding (B)engels:

Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0, (asp)	0472 874246
Walterus Aluna, Kipdorpsr. 27 (asp)	0493 583559
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

Leiding ksa

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	011 79 41 86
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------



7 – 9 juni: Pinksterfeesten Vostert

41 jaar Pinksterfeesten: het gezelligste weekend hier bij ons op de Vostert!

Vrijdag 7 juni, 20 uur: kienavond

Onze kienavond is ieder jaar een opener van formaat: spanning en sfeer is troef en als toetje: ook nu weer mooie prijzen te winnen.

Zaterdag 8 juni, 14 uur: KIDSNAMIDDAG met goochelaar

Een spannende goochelshow voor alle kinderen. Onze goochelaar is helemaal de kluts kwijt en heeft de hulp nodig van de kinderen. Kom jij hem helpen goochelen?



Zaterdag 8 juni, 20.00 uur: NIVEAU NIHIL... algemene kennisquiz

Ploegen van 3 tot 5 personen kunnen inschrijven voor een stevig avondje “breinbreken”.

Inschrijven (€20 per ploeg) via: quiz@kajvostert.be

Zondag 9 juni, vanaf 12.00 uur:

Onze rommelmarkt op zondag is - zeker weten – de gezelligste markt uit onze regio: Vlaamse kermis, springkasteel, gezellig terras, één brok familieplezier! Als je wil deelnemen (gratis) met een eigen standje: gewoon doen. Doe mee... en belééf een heerlijke namiddag van puur genieten (deelnemen is gratis!)

Met Pinksteren is de Vostert op haar best en wordt het Pinksterweekend één groot familiefeest.

Wij zijn blij als u er dit jaar (ook) weer bij bent!