

# ACTIVITEITENKRANT

maart 2020

www.kaj-ksa-vostert.be

Het lege doosje.

Het gebeurde niet zo lang geleden. Elk gezin had een klein doosje, gewikkeld in een mooie verpakking. Kinderen vroegen wel eens wat er in dat doosje zat. De mensen deden dan geheimzinnig, want eigenlijk wisten ze het zelf ook niet.

Zo werd het doosje van generatie tot generatie doorgegeven.

Maar de dag moest komen dat iemand zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen. Een beetje zenuwachtig maakte hij het pakje open. Hij kon zijn ogen niet geloven. Eerst was hij heel verwonderd, dan moest hij lachen en daarna werd hij heel kwaad. Want wat bleek? Het doosje was leeg, er zat totaal niets in. Ze hadden hem dus al die tijd iets wijs gemaakt.

Als een lopend vuurtje ging het nieuws rond.

Kinderen daagden hun ouders uit om ook hun doosje open te maken. En inderdaad, ook hun doosje was leeg. Sommigen gooiden hun doosje weg, maar de meesten verstopten het in een donker hoekje van de kast als een dierbare herinnering. De jonge generatie vond zichzelf erg goed, die grote leugen hadden ze toch maar ontmaskerd!

Toch ging het van toen af niet beter met de mensen, integendeel!

Er kwam een grote leegte in hun leven. De eerste jaren werd er driftig geprobeerd deze leegte op te vullen: t.v., computers, party's, rijkdom, i-pad, liefde, sport, ... maar steeds vaker en sneller be kroop hen de leegte. Ze hadden niets meer om zich aan op te trekken, om zich aan vast te grijpen.

Ten einde raad gingen de mensen naar een wijze man die zijn rust had weten te bewaren. Ze vertelden hem hoe leeg ze zich voelden en van hun wanhoop.

En wat moesten ze nog aan hun kinderen geven?

De wijze man zei: "Jullie hebben je doosje geopend of weggegooid. Daarmee hebben jullie ook heel het geheim en mysterie van het leven weggedaan. Het doosje moet leeg blijven want deze leegte is de ruimte waarin hoop, geloof en liefde zitten. In dat doosje zit het dierbaarste van jezelf in. Ja, soms zal zelfs God erin zitten."

Van toen af waren er weer mensen die een leeg doosje in huis hadden, het omringden met een zekere geheimzinnigheid en het ook doorgaven aan hun kinderen met de boodschap: het geheim van het leven moet je niet proberen te grijpen, draag het mee als een kostbare schat.



## ACTIVITEITEN

**Vrijdag 6 maart, 19.30 uur**

### Professor Barabas

Wie kan er ons helpen om de uitvindingen van professor Barabas te ontcijferen, om ze daarna zelf te kunnen uittesten.

**Vrijdag 13 maart, 19.30 uur**

### Tie ta tocht

Doe voor vanavond goede wandelschoenen aan en gepaste kledij voor als het regent of koud is. Wat deze tocht precies is kom je dan te weten.

**Vrijdag 20 maart, 19.30 uur**

### Game avond

Vanavond halen we onze gameconsoles van onder het stof en gaan we met elkaar de strijd aan op race, schiet, dans en andere games.

**Vrijdag 27 maart, 19.30 uur**

### Kamp Hamers vs kamp Vankevelaer

Vanavond zullen jullie moeten strijden om met jullie kamp de overwinning te halen. Doe zeker wat oude schoenen en kleren aan die vuil mogen worden.

### Verjaardagen in maart:



Essers Stefan	03 maart
Kerkhofs Daan	05 maart
Mestroni Maité	10 maart
Vermote Laurine	20 maart
Schouteden Rod	24 maart
Vankevelaer Gert	27 maart

*Aan iedereen een dikke proficiat!*

### leiding (B)engels / Speelvoegels:

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Gofflo Glenn, Meeuwkerkezel 188 (asp)	089 46 30 27
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0,	0472 874246
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27	0493 583559
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439

### Leiding ksa

Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen	011 79 41 86
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96

### Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------



**KAJ 18+**



Zaterdag 14 maart 19.30 uur

**Escape room... kraak de code !!**

De belangrijkste opdracht van iedere Escape Room is natuurlijk: ontsnappen.

In het algemeen heb je daarvoor een sleutel nog. En om die sleutel te vinden moeten er een aantal raadsel 'achtige' problemen worden opgelost.



Vaak hebben die raadsels een relatie met het thema van de Escape Room.

Ook vanavond spelen die raadsels (en de sleutel, maar daarover later) een rol.

Deelname: € 15,- voor leden, niet-leden betalen € 18,-

Zaterdag 28 maart 19.30 uur

**Open podium...**

Ontdek je eigen talenten, of liever: laat zien welke talenten of kunsten, of... jij voor ons verborgen houdt

--- === 000 O 000 === ---



**Speelvogels en (B)engels**

Elke twee weken komen al onze (B)engels samen op zondag-middag van 14.00 uur tot 16.00 uur om te ravotten en plezier te maken zoals niemand anders dat kan. Wij vinden het altijd tof als je steeds je sjaltje aan hebt, dat geeft ons het fijn gevoel van samen een leuke groep te zijn.

zondag 15 maart

**BOSSPEL...**

We duimen voor goed weer en dan gaan we nog eens in het bos ravotten. Dus doe zeker niet je beste kleren aan.

zondag 29 maart

**QUIZ...**

Iedereen is slim. maar niet iedereen weet het zelfde. zullen is kijken of jullie kunnen samen werken en samen alles weten.



**Voor onze (B)engels**

organiseren we op 15 maart en 29 maart, telkens een leuke speelse en actieve namiddag. Voorzie in warme kleren, want als het weer goed is... dan gaan we zoveel als mogelijk buiten spelen!

Fijn om te vertellen...

Onze vriendjesdag op zondag 16 februari was een super toffe spelnamiddag. We vonden het fijn dat er ook veel nieuwe kinderen aanwezig waren om met ons mee te spelen.

Natuurlijk zijn jullie ook welkom op onze komende zondagmiddagen, want zoals steeds: alle kinderen die dit jaar zes jaar of ouder zijn (tot en met 11 jaar), zijn welkom!

**Op kamp met... onze (B)engels en speelvogels**

Na een stevige speurtocht door onze provincie hebben wij een leuke kampplaats gevonden voor ons komende **klein kamp van 15 tot 17 mei.**

Zowat in het hartje van onze Limburgse Kempen, gelegen midden de bossen, ligt onze kampplaats verscholen in het bosrijke gebied van De Holsteen, in de gemeente Zonhoven.

Ons kampverblijf is een gebouw dat eigenlijk is ingericht voor wat grotere groepen, maar dat vinden we minder belangrijk omdat we midden het bos zitten.



Het gebouw beschikt over een grote slaapzaal die in verschillende delen is opgesplitst. Er zijn "stapelvloerbedden", dat zijn stapelbedjes in het groot en "gewone" stapelbedjes. Verder is er nog een ingerichte keuken en een groot daglokaal of eetzaal. Bij minder goed weer beschikken we, dank zij

dit grote lokaal, toch over een grote speelruimte. Uiteraard zijn er voldoende toiletten en douches aanwezig.

Een bosrijke omgeving en een zee van ruimte... Wat moet je nog meer om er een tof kamp van te maken! Binnenkort ontvangen alle (B)engels en Speelvogels een kampboekje met nuttige informatie en een strookje om in te schrijven.

Reserveer alvast de datum, want voor wie meegaat voorzien we een superleuke verrassing!

