

ACTIVITEITENKRANT

December 2020

www.kaj-ksa-vostert.be

Vergissen.

Ik moest terug denken aan mijn jeugdtijd toen ik dit zinnetje las: "Het valt steeds moeilijker te zeggen: ik heb mij vergist."

Vergissen, dwalen, verdwalen. De woorden dwarrelen in mijn geest en brengen mij naar die koude wintermaanden terug, jaren geleden. Hoe oud was ik? Geen idee. Ik moest in ieder geval naar school, de lagere school in mijn dorp. Het was midden december, de tijd waarop de dagen slechts open en toe gaan. Het wordt dan niet klaar, zeker als het bewolkt en nevelig is. Straatverlichting was er toen nauwelijks of niet. Ik vertrok thuis met loden voeten, niet omdat ik niet graag naar school ging, maar gewoon omdat ik die miezige dag geen zin had. Ineens besloot ik een afkorting te maken. Ik kroop onder de draad van een weide en slenterde in de richting van een groepje bomen die ik niet zag, maar waaraan ik voorbij moest om op de hoofdweg te komen. Ik stapte en stapte en stapte, stilaan sneller en sneller en uiteindelijk holde ik. Maar ik vond geen bomen, ik zag geen huis. Het bleef maar donker en ik kreeg angst want ik wist helemaal niet waar ik mij bevond. Ik was verdwaald. Ik begon hard te roepen met mijn handen als een toeter om de mond. Ik had de indruk dat mijn stem niet ver droeg, dat ze als het ware bleef hangen in de ijle mist. Ineens hoorde ik iemand naderbij komen. "Wat is er? Waar ben je?" hoorde ik. Er viel een zware steen van mijn hart. Ik was gered. Nu kon ik in het spoor van de boer die me had horen roepen en brullen op de juiste weg gezet worden. Ik kwam natuurlijk te laat op school en ik schaamde mij enorm om te moeten zeggen dat ik verloren gelopen was. Ik die de omgeving als mijn broekzak kende. Het kwam er met een fluisterstemmetje uit en ik moest dan nog eens gans het verhaal doen ook. Ik had de indruk dat iedereen me uitlachte, ik had mijn gezicht verloren. Ik was een dommerik.

Nu kan ik om die gebeurtenis glimlachen maar ze blijft me bij tot in alle details.

Daarom troost het mij zeer dit te lezen: "Totaal zeker zijn wil zeggen zich klaar vergissen." Je moet die zin een paar keer lezen voor je hem goed doorhebt. Het is zo dat de noodzaak om zeker te zijn een elementair instinct is. Anders dan bij mensen is het bij de dieren. Die voelen zich nooit zeker. Die zijn steeds op hun hoede. Ons zekerheidsgevoel is een beetje wankel aangekweekt. Het begint bij de veiligheid van de moederschoot en van de geborgenheid thuis. Nu zijn we zover dat we alle mogelijke gesofistikeerde alarminstallaties hebben. En toch. Het is een vergissing, want absolute zekerheid is er nooit. De mens blijft zich terdege vergissen. Dat is de enige zekerheid die we hebben.

Cet.

ACTIVITEITEN



We zitten nog steeds in een lock-down!.

Ook in de maand december zijn er geen activiteiten toegestaan voor onze oudere leden.

Dat betekent dat er géén activiteiten kunnen doorgaan voor onze leden +12 jaar. Ook voor kaj 18+ zijn alle activiteiten tot nader order opgeschort.

Vervelend, niet alleen voor jullie, maar ook voor onze leiding die niets liever wil dan samen met jullie weer aan de slag te gaan.



Voor onze (B)engels en Speelvogels mogen we wel aan de slag, daarom:

(B)engels (6-8 jaar)
en Speelvogels
(9-11 jaar)



Op zondagmiddag 20 december ben je welkom van 14.00- tot 16.00 uur.

Zondag 20 december
Olympische spelen

Let wel: dit is een buitenactiviteit!

Zorg dat je warm aangekleed bent en draag ravotterskledij die vuil mag / kan worden.

Een kleine terugblik:

In november hebben onze (B)engels en Speelvogels een kleur- en knutselwerkje ontvangen in het kader van de goede Sint. Bij die gelegenheid is Sinterklaas op 4 december bij onze (B)engels aan huis op bezoek geweest. Van de Sint mocht iedereen een zakje snoepjes en / of een kleurboekje ontvangen.

Verjaardagen in december:



Masia Myna	5 december
Boutsen Noa	6 december
Doné Fleur	9 december
Cordeel Etienne	10 december
Snoks Liselote	18 december

Aan iedereen een dikke proficiat!

leiding (B)engels / Speelvogels:

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Gofflo Glenn, Meeuwkerkezel 188	089 46 30 27
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)	
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439

Leiding ksa

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50

Leiding kaj

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	0497 933694

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------



Sprokkels...

Kinderstad.

Elk jaar, op de eerste zondag van het nieuwe jaar, trakteren we onze (B)engels en Speelvogels op een daguitstap naar Kinderstad in Heerlen. Omwille van corona hebben we besloten om deze activiteit af te gelasten omdat we niet kunnen inschatten of we ieders veiligheid voldoende kunnen garanderen.

Op een later tijdstip zullen we dit opnieuw bekijken, dan wel in een vervangactiviteit voorzien.

Nieuwjaarsreceptie kaj en ksa.

Nog zeker of dit kan doorgaan, als de omstandigheden het toelaten, dan staat deze activiteit gepland voor vrijdag 8 januari.

Kids kamp.

Speciaal voor onze (B)engels en Speelvogels organiseren we de komende zomer een "kidskamp" en dit van 15 tot 20 juli 2021.

Leuk om te weten: Tom en Ilse zijn de trotse kookouders op ons kamp!

Noteer alvast deze datum, want dit wordt alweer een super leuke belevenis!

Onze jaarlijkse kerst- ijsaartenverkoop.

Eind november - begin december - organiseren we jaarlijks op de Vostert onze kerst- ijsaartenverkoop.

Omwille van Corona mogen we dit jaar geen huis- aan huis verkoop organiseren. Anderzijds is het ook niet verstandig om onze leden in deze corona- tijd deur aan deur op pad te sturen. Voor het eerst in meer dan vijftig jaar dus geen kaj-ksa ijsaart op de feestdis.

Hopelijk mogen we komend jaar weer bij u aanbellen!

Onze jaarlijkse kaas- en wijnavond

Ook dit is een traditie als geen ander. Sinds 25 januari 1992, nu al 28 jaar, organiseren wij deze activiteit, telkens op de laatste zaterdag van januari.

Op dit ogenblik is nog niet zeker of we ons kaasavondje - komend jaar op 30 januari - mogen organiseren. Begin volgend jaar weten we hopelijk meer. In ons volgende krantje meer hierover.

Zomerkamp 2021.

Vorige maand hebben alle leden van ksa en kaj onze informatie brochure gekregen over ons zomerkamp.

Ons kamp gaat door van 28 juli tot 7 augustus. Dit jaar gaan we op kamp naar het Lechtal in Oostenrijk. Als je wil deelnemen aan ons kamp, dan adviseren we om alvast een voorschot van €50 te storten op onze spaarrekening: kampeerkas kaj Vostert: BE78 8333 0797 7286. We adviseren onze leden om regelmatig (bedrag naar keuze) te sparen voor ons kamp.

In april volgend jaar beslis je dan definitief of je meegaat of niet. Als je niet meegaat storten we alle spaargelden terug. Ga je wel mee, dan moet het volledige bedrag voor ons kamp (€400) voor 1 mei gestort zijn.

Wie geen voorschot stort en pas na 1 mei beslist om mee te gaan, die betaalt €475. Je kan dan maar mee voor zover er nog plaats beschikbaar is. Ons advies: spaar met regelmaat!

Oplossingen van onze puzzels

Onze extra editie in november heeft menigeen toch wel wat "hoofdbreken" gekost. Voor al de gepijnigde hersenen, hieronder de oplossingen:

Rebus: niet alleen tussen pot en pint, maar ook bij de kaj maak je vrienden.

Letterslot: de sleutels spellen: D E N K P U Z Z E L

Het geheim van het ravijn-ongeval:

Paliotti=chauffeur; Graaf von Rimpler=bankier; Lesage=smokkelaar; Knackhaus=gevangene

Rollende cirkel: vreemd genoeg zal het punt een rechte lijn volgen – de doorsnede van de groetere cirkel



Repli-veelhoek: De repli-veelhoek bevat 16 kleinere T-stukken.

Nieuwjaarswensen



Voor wie het lezen mag,
voor ieder mens,
Ik wens voor het nieuwe jaar
Heel veel vreugde met elkaar
Veel momenten van geluk
Mooie dagen stuk voor stuk
En ik hoop dat dit jaar
ons zal sparen
Voor ongeluk en gevaren
Voor ziekte, verlies of pijn
Een jaar vol liefde en warmte,
zo moet het zijn.