

ACTIVITEITENKRANT

Januari 2021

www.kaj-ksa-vostert.be

Beste leden, ouders,

Met dit nummer zitten wij dan weer in het nieuwe jaar. Een jaar terug was dat ook zo en over twaalf maanden staat hetzelfde te gebeuren. De gang der jaren heet dat.

De goede voornemens zijn gemaakt en de verwachtingen liggen zo mogelijk - gezien de huidige context - misschien iets lager dan in het verleden. Echter mag dit laatste niet leiden naar een gelaten ondergaan van alles wat er op ons afkomt.

Onze slogan voor het nieuwe werkjaar mag dan ook een wegwijzer zijn: "De schouders eronder!"

Bijzonder toepasselijk, na een jaar waarin wij en heel het verenigingsleven zwaar onder druk kwam te staan.

Samen met jullie, ouders en leden en onze vele sympathisanten, willen we ons best doen, "de schouders eronder zetten" om van dit nieuwe jaar, na al de voorbije beslommeringen, toch een mooi sprankelend gebeuren te maken.

Al ziet het er naar uit dat januari nog een moeilijke maand zal worden, toch vertrouwen we op uw begrip te mogen rekenen.

Een nieuw jaar met een passende slogan.

Oordeel zelf waar je nu bent: bij de aanmoedigers of de afremmers, of misschien nog een stukje van beiden, naar gelang jouw gemoed. Maar wij willen niet enkel zien en oordelen.

Dit wordt alvast een jaar om te handelen, samen vooruit om 2021 op een positieve manier aan te pakken en af te ronden.

Alvast bedankt voor je inzet!

Cet.

ACTIVITEITEN



Heel het jeugdwerk zit nog steeds in lockdown.

Alle verwachtingen en inspanningen ten spijt mogen wij van de

overheid in januari nog steeds geen activiteiten organiseren voor leden vanaf 12 jaar. We zouden niets liever willen doen, maar het mag nog steeds niet.

Naar verluid zou het jeugdwerk vanaf midden januari terug mogen opstarten. Als dat het geval is, dan brengen we iedereen daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Voor de (B)engels en de Speelvogels (-12 jaar) hebben we wel activiteiten voorzien.

leiding (B)engels / Speelvogels:

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Gofflo Glenn, Meeuwkerkezel 188	089 46 30 27
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)	
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439

Leiding ksa

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50

Leiding kaj

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	0497 933694

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------

Een kleine terugblik:

Op 4 december hebben we met Sinterklaas een huisbezoekje gebracht aan onze (B)engels. Daarbij hebben verschillende ouders een foto gemaakt van de Sint samen met hun- en onze (B)engel. We zouden het fijn vinden om van elk bezoekje één foto te mogen ontvangen (voor ons archief). Je mag dit doorsturen naar: leiding@ksavostert.be (waarvoor dank).



We hebben mensen nodig

Elke dag hebben wij ontzettend veel nodig om te kunnen leven: adem, rust, eten, drinken, enz. Ik heb... nodig! Wij zeggen het luidop, wij smeken erom met uitgestoken hand. Onze houding liegt er niet om. En telkens wij iets nodig hebben, tonen wij daardoor onze afhankelijkheid. Alleen wie niets, maar dan ook niets nodig heeft, is onafhankelijk. En wie is dat?

Soms zijn we te fier, te hoogmoedig om te bekennen dat we iets of iemand nodig hebben. Alsof we daardoor onze vrijheid verliezen. Wij hangen toch elk moment van ons bestaan van ontelbare dingen af, denk maar aan de zorg. En niet alleen aan de zorgverleners maar ook aan geneesheren en verplegers die ons moeten depanneren.

We hebben de hulp van mensen nodig. Meer nog, wij hebben de mensen zelf nodig. Mensen met een hart. Mensen, waarmee we gewoon eens kunnen praten. Mensen die naar ons luisteren. Ik heb jou nodig: dat wat je bent, zoals ik je zie, en zoals niemand anders is. Ik moet daarom niet daadwerkelijk geholpen worden.

Het feit alleen dat de ander er is, volstaat. Het kan ook zijn dat die ene persoon niet volstaat, dat we er meerdere nodig hebben, en nog meer, en nog meer...

En ik ben er dankbaar om dat anderen mij hun hart en vertrouwen schenken. Waarom zou ik dan niet mijn hart tonen?

Cet.



kaj – ksa
vostert



kaas- en wijnavondje kaj- en ksa Vostert...

Met teleurstelling en grote spijt moeten wij u mededelen dat ons jaarlijkse kaas- en wijnavondje op zaterdag 30 januari NIET kan doorgaan.

Deze jaarlijkse januari- activiteit werd altijd door veel mensen bezocht, niet alleen omwille van het aanbod van een ruim assortiment van kazen, aangepaste dranken of een paté-schotel, maar zeker ook omwille van het gezellige en gemoedelijke karakter van deze avond.

Omwille van het corona- gebeuren wensen wij geen onnodig risico te nemen door met teveel mensen in ons lokaal samen te komen.

Onze 29^{ste} editie kaas- en wijnavond stellen we helaas een jaartje uit. Hopelijk tot in januari 2022

(B)engels



Zondag 03 januari...

Gelukkig nieuwjaar!

We zetten het nieuwe jaar met onze (B)engels en speelvogels goed in. Jullie zijn allemaal uitgenodigd voor een klein feestje en wat party games... en wie weet, misschien hier en daar ook een kleine snack.

Zondag 17 januari...

Vandaag gaan we op uitstap voor een leuke speeldag op de Boneput. Doe je dus zeker warm aan. Als het regent is er natuurlijk een vervang-activiteit.



Zondag 31 januari...

Quiz namiddag... Vandaag doen we een quiz van groot tot klein want iedereen kan slim zijn. Maar we gaan natuurlijk niet zomaar saai wat vragen beantwoorden... tot dan!

Niet vergeten: draag altijd je sjaaltje als je naar onze activiteiten komt, zo kan iedereen zien dat je deel uitmaakt van onze toffe vriendengroep. Draag ook altijd ravotterskledij (die een beetje vuil mag worden).

Verjaardagen in januari:



02 januari	Brecht Geurts
16 januari:	Koen Eerlings
24 januari:	Sibe van den Eynden
25 januari:	Gitte Wevers
27 januari:	Sander Lespoix
28 januari	Franne Vandersteegen
30 januari:	Brent Ceysens



Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!



Wolken drijven als
zwarte schaduwen
over het verdrongen land...
Kaal en dor is elke boom
die ik ontmoet;
eens waart gij de trots
van de zomer
toen ik in verloren uren
kon rusten in de schaduw
van uw lover.

Maar elk seizoen laat
gewis zijn sporen na.
Toch komt er
een nieuwe dageraad,
waarin gij,
mijn boom
weer in pracht en praal
te pronken staat

**Aan iedereen onze allerbeste wensen, maar
boven alles: een goede gezondheid en veel
warmte in het nieuwe jaar.**