

ACTIVITEITENKRANT

maart 2021

www.kaj-ksa-vostert.be

Geef ons heden...
ons dagelijks brood...

Het is een vraag, waarschijnlijk de belangrijkste die we ons stellen, elke dag opnieuw zonder het echt te realiseren. Toch klinkt ze zo anders in de oren van zovele mensen over heel de wereld. Voor ons is het vanzelfsprekend. Enkel als de bakker gesloten is of als we onverwachts bezoek krijgen stellen we ons vragen.

Voor anderen niet zo vanzelfsprekend, die buur die leeft van OCMW steun, de mensen in landen waar de graanoogst mislukte, door droogte geteisterde landen waar mensen zelfs nooit geweten hebben wat brood is en hoe brood smaakt.

Als we het hebben over "onze boterham verdienen", dan spreken we over wat we als mens "brood"-nodig hebben. Geluk, aandacht, waardering, liefde, geborgenheid, gezondheid, inkomen en noem maar op. Ook deze vraag klinkt zo anders in de oren van zovele mensen over heel de wereld.

Voor een kind, voor een jongere, voor een ouder, voor een arme, voor een eenzame, voor een zieke,...

Geef ons heden ons dagelijks brood...

Geven roept krijgen op.

Sommige mensen kunnen niet krijgen, willen niet krijgen. Ze zijn overgevoelig of te diep gekwetst, te dikwijls ontgoocheld toen ze nog in staat waren te krijgen, maar niemand heeft hen iets gegeven.

Sommige mensen kunnen niet geven, willen niet geven. En ze vinden redenen genoeg om niet te moeten geven. "Het blijft plakken, komt niet terecht, wordt slecht gebruikt, het is een druppel op een hete plaat." Drogredenen. Soms geven ze wel, met tegenzin, iets van wat ze toch in overvloed hebben.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

Ons is zo veel ruimer dan mij en mijn. We vragen het niet voor onszelf alleen. Gelukkig maar.

Wie zei ook weer: "Kijk om je heen en je ziet het: er is brood, er is inkomen, er is waardering, er is geluk, er is... maar het is niet goed verdeeld. Moeten wij de steen naar God werpen als wij "het dagelijks brood" niet goed hebben verdeeld, als wij alle inkomsten, alle waardering, alle geluk, alle luxe, alle... voor ons alleen willen.

Vastentijd noemt sinds jaren: "broederlijk delen". Vasten in het leven van een mens is delen. Brood delen, inkomen delen, geluk delen, waardering delen, delen wat we hebben: man en vrouw in het huwelijk, ouders en kinderen in het gezin, onze kinderen op school, wij op het werk... Geven en delen.

Belangeloos. Niet om terug te krijgen. De andere mag ons hart binnenkomen, beroep op ons doen.

Als kajotter, als ksa'er, als mens, mogen we best wel iets van "ons dagelijks brood" met een ander delen.

Cet.

ACTIVITEITEN

Vrijdag 5 maart, 19.30 uur

Carnaval

Carnaval vieren in deze tijden is niet hetzelfde, maar toch gaan we er het beste uithalen. Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar doe zeker iets aan rond carnaval, dat mag een hele outfit zijn, maar een pruik of kroontje is ook al goed.

Vrijdag 12 maart, 19.30 uur

Kamp Hamers

Laat zien dat jij een echte militair kan zijn en toon je talent. Wat moet een militair kunnen? Kracht, uithouding, evenwicht, denkvermogen enzovoort. Bewijs waar jij goed in bent. Doe zeker je slechte kleren aan, want je kan wat vuil worden.

Vrijdag 19 maart, 19.30 uur

Stadsspel

Kom met de fiets naar het lokaal, want we gaan een stadsspel spelen in het centrum van Bree. Voor degene die niet met de fiets kunnen komen, mogen ook rechtsreeks naar het centrum komen (20:00 aan de Bib).

Vrijdag 26 maart, 19.30 uur

Het Rad?

Vanavond kies jij welke spelletjes er zullen gespeeld worden. Hoe dat je deze spelletjes gaat moeten kiezen is nog een raadsel.



KAJ 18+

Zaterdag 13 maart, 19.30 uur

Escape walk!

Samenkomen als groep is ook voor 18- plussers nog niet toegestaan. Toch hebben we een keitoffe activiteit voor jullie klaargestoomd.

Je bent welkom op onze: Escape wandeling!

Een boeiende tocht doorspekt met allerlei raadsels. Als je op het einde de juiste oplossing kan geven, dan krijg je uiteraard een verrassing.

Let wel: we organiseren deze activiteit in groepjes van vier en ieder groepje vertrekt op een ander moment zodat we geen samenscholing van mensen krijgen.

Een leuke activiteit en iedereen 18+ mag meedoen. Na afloop bekijken we of dit voor herhaling vatbaar is.



Verjaardagen in maart:

Essers Stefan	03 maart
Kerkhofs Daan	05 maart
Mestroni Maité	10 maart
Goossens Emma	12 maart
Scherpereel Laïs	16 maart
Vermote Laurine	20 maart
Vankevelaer Gert	27 maart

Aan iedereen een dikke proficiat!

leiding (B)engels / Speelvogels:

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Gofflo Glenn, Meeuwkerkezel 188	089 46 30 27
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)	
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439

Leiding ksa

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50

Leiding kaj

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	0497 933694

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------



Speelvogels en (B)engels

Elke twee weken komen al onze (B)engels samen op zondag-middag van 14.00 uur tot 16.00 uur om te ravotten en plezier te maken zoals niemand anders dat kan. Wij vinden het altijd tof als je steeds je sjaltje aan hebt, dat geeft ons het fijn gevoel van samen een leuke groep te zijn.

zondag 14 maart

BOSSPEL...

Vandaag gaat ons bosspel wel door dus doe slechte kleren aan, want we gaan kijken wie van ons de beste jager is.

zondag 28 maart

BALSPELLEN ...

Er zijn ontzettend veel soorten ballen. en we gaan er vandaag ook een hele hoop gebruiken. Eens kijken in welke balsport jullie het beste zijn.

Voorzie in warme kleren, want we gaan we zoveel als mogelijk buiten spelen!



Week van de Vrijwilliger: 27 februari - 7 maart 2021

De wereld bloeit open, dank zij vrijwilligerswerk!

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun buurt of in jouw organisatie. Ze zetten hun talenten in en doen dat met veel plezier en voldoening. Om al die mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er elk jaar: Dé Week van de Vrijwilliger.

Bedankt aan de jeugdwerkers die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren toch een uitlaatklep hebben tijdens deze periode

Jongeren vormen de belangrijkste groep in de strijd tegen Covid-19, maar anderzijds door de genomen maatregelen de groep die het meest wordt getroffen.

Het zijn geen gemakkelijke tijden om jeugdwerking te organiseren. Er moet vaak snel geschakeld worden en keer op keer zorgt de leiding ervoor dat dit vlekkeloos verloopt. Een dikke merci aan alle leiders, leidsters en vrijwilligers die het onmogelijke mogelijk maken!



Dag van de Zorg

Op elke derde zondag in maart vindt in België de 'Dag van de Zorg' plaats.

'Dag van de Zorg' is een opendeurdag voor zorg, welzijn en witte economie. Op deze dag openen zorg- en welzijnsorganisaties uit heel Vlaanderen hun deuren voor belangstellenden.

Deze dag is bestemd voor iedereen die kennis wil maken met de zorg. Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom.



Het zit de organisatoren van de 25-jaarlijkse Mariafeesten in Bree niet mee. Een kwarteeuw hebben ze erop moeten wachten en nu 2021 is aangebroken, is er dat virus. Het moest een onvergetelijk jaar worden met een omvangrijk programma, maar corona heeft veel anders doen beslissen.

In 1721 vonden de eerste jubelfeesten plaats. Nu, 300 jaar later zullen de initiatieven weliswaar kleinschaliger zijn, "maar dat we Onze-Lieve-Vrouw meer dan ooit nodig hebben, staat buiten kijf."

De afgeslankte Mariafeesten gaan zoals gepland van start op 25 maart, en worden afgesloten op 15 augustus. Via livestream, in combinatie met vooraf opgenomen filmpjes, kan de opening van het mariale jaar gevolgd worden.

meer info: <http://www.mariafeesten-bree.be/>