

ACTIVITEITENKRANT

Juni 2021

www.kaj-ksavostert.be

Vriend...

Bij Sallustius, die in de eerste eeuw voor christus geleefd heeft, vinden wij dit wondere verhaal.

Er leefde in Syracuse een tiran die bijzonder streng was. Daarom werd op hem een moordaanslag gepleegd die mislukte. De dader werd gegrepen en ter dood veroordeeld. Volgens het gebruik van die tijd mocht de veroordeelde een laatste wens doen. Hij vroeg afscheid te mogen nemen van zijn familie die op een dagreis afstand van Syracuse woonde.

De tiran vond het goed, maar eiste een waarborg voor zijn terugkeer.

"Ik heb een vriend" zei de veroordeelde, "ik zal hem vragen mijn plaats in te nemen tot ik terug ben." Die vriend werd inderdaad gevonden.

Tegen de tijd dat het verlof was, bezocht de tiran de gevangenis. Hij verwonderde zich over zo'n vriendschap en wilde weten of de vriend niet onzeker was over de terugkeer van de gevangene. "Natuurlijk komt hij terug," was het antwoord.

Intussen naderde het uur van de terechtstelling. Een grote menigte verzamelde zich op de markt: uit nieuwsgierigheid en sympathie jegens de dader. De vriend werd aan de voet van het schavot gezet. Op de zonnewijzer naderde de schaduw de fatale streep.

Pas op het laatste ogenblik keerde de ter dood veroordeelde terug. Hij haastte zich naar het schavot om de plaats van zijn vriend in te nemen. Het weerzien was ontroerend. De menigte was diep bewogen. Ook de tiran, die zo'n vriendschap niet voor mogelijk had gehouden. Hij schonk de man het leven en de vrijheid en vroeg als derde binnen de band van hun vriendschap te worden opgenomen.

Hoe dikwijls moeten we het niet aanhoren dat niets nog deugd. We hebben zoveel voorschriften en verplichtingen en we zeuren over onze rechten. Voor velen voelt het soms alsof ze in een dwangbuis leven. Sommigen komen in opstand en weer anderen zoeken een vertrouwenspersoon op, iemand met een luisterend, begripvol oor. Hij of zij wordt een vriend, zoals in het verhaal. Ik ben daar een beetje triest om.

Natuurlijk willen wij een vriend zijn, een waarborg en helpende hand als er miserie is. Maar wij willen ook graag diezelfde vriend zijn als het goed gaat. Het verhaal van Sallustius zegt niet of die twee vrienden erg blij waren om de vraag van de tiran. Ik vermoed het alleszins. Hier bij ons, geloof ik toch, zijn er geen tirannen. Iedereen wil toch ten allen tijde opgenomen worden in de vriendschap van iedereen.

Want vrienden heb je nooit genoeg.

Toch!

Cet.

Activiteiten

Vrijdag 4 juni, 19.30: Infoavond kamp

Vanavond zijn alle leden en ouders welkom aan ons lokaal. We geven jullie meer info over het zomerkamp naar Oostenrijk, met enkele sfeerbeelden en dingen die je zeker moet meenemen.

Vrijdag 11 juni 19.30: Waterspelletjes

Als het goed weer is zullen we waterspelletjes spelen, dus neem zeker een handdoek mee en doe kleren aan die nat mogen worden, bijvoorbeeld je zwemkledij. Als het weer niet zo best is voorzien we een andere leuke activiteit.

Vrijdag 18 juni 19.30 uur : Time for adventure

Zorg dat je vandaag met je fiets naar het lokaal komt, want we gaan op verplaatsing. Waar blijft nog even een verrassing. Doe ook goede wandelschoenen aan want het avontuur stopt niet na de fietstocht.

Vrijdag 25 juni, 19.30 uur: Laatste activiteit

Spijtig genoeg zijn we weer aan het einde gekomen van ons activiteitenjaar, maar niet getreurd want we sluiten af met een knal. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing, maar het wordt zeker plezant.

leiding (B)engels / Speelvogels:

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Gofflo Glenn, Meeuwkerkezel 188	089 46 30 27
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)	
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439

Leiding ksa

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50

Leiding kaj

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439
Essers Stefan, Kanaallaan 41.1.1	0497 933694

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------

Verjaardagen van deze maand:

03.06 Vangompel Fay
22.06 Vankan Emma

*Van harte gefeliciteerd
met jullie verjaardag!*



Onze (B)engels en Speelvogels

Elke twee weken, op zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, maken we plezier zoals niemand anders dat kan. Benieuwd wat we deze maand weer allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug verder... Zorg ervoor dat je op zondagmiddag altijd ravotterskledij aan hebt die een beetje vuil mag worden. Vergeet ook niet om je sjaaltje aan te doen, zo weet iedereen dat jij erbij hoort!



Zondag 6 juni:

Balspelen ...



Vandaag willen we eens kijken hoe handig jullie allemaal zijn met de bal.

Zondag 20 juni:

Bosspel



Onze laatste activiteit voor de zomervakantie is een leuk avonturenspeel dat we vandaag met z'n allen in het bos gaan spelen. Zeker komen dus, dan wordt het extra leuk.



Met onze (B)engels op Romeins kamp...

Van donderdag 15 juli vertrekken we met alle (B)engels en Speelvogels op kamp naar Bochoholdonia.

Iedereen heeft ondertussen zijn kampboekje gekregen. Als je nog vragen hebt, dan mag je de leiding altijd aanspreken. Denk er aan: inschrijven voor het (B)engels en Speelvogels-kamp kan tot 1 juli.

Opgelet: Er kunnen maximaal 20 kinderen mee op kamp. De volgorde van inschrijven is bepalend voor wie er mee kan. In ons kampfoldertje lees je hier alles over.



Kamp Oostenrijk 28 juli tot 7 augustus.

Alle leden (+12) hebben ondertussen ook hun kampboekje gekregen. Moesten jullie nog vragen hebben: spreek je leiding hierop aan! Vrijdag 4 juni voorzien we in een info- bijeenkomst en daar krijg je alles te horen wat je nog niet wist (hê hê...) Als je ouders geïnteresseerd zijn, dan zijn ook zij welkom. Let wel: we vragen dat iedereen zich houdt aan de corona maatregelen (mondmasker, handen ontsmetten, afstand houden...)



De Paskoffer

In je halve blootje of je shorts rondlopen, ach ja, thuis in de tuin of op het strand kan het wel. Maar als we met onze vriendengroep op pad gaan, dan lopen we toch liever niet als een zootje ongeregeld rond.

Nee, dan willen we laten zien dat we een toffe groep zijn, dat we bij elkaar horen en dat we er zijn voor elkaar. Vandaar dat we in het weekend van 4, 5 en 6 juni de paskoffer in huis hebben.

We stellen je dan in de gelegenheid om een ksa- hemd, T-shirt, hoody, ... te passen en te bestellen. Zo hebben we de komende zomer en het komende werkjaar alvast onze neuzen in dezelfde richting en kan iedereen zien dat onze ksa een fijne groep is. Super is dat, als iedereen aan onze kledij kan zien dat we bij elkaar horen en dat het bij ons toch maar goed geregeld is.

Dus beste kids, kerels en meiden: kom op 4 - 6 juni jouw kledij passen. Dat is goed voor ons groepsgevoel!



kaj +18 word of ben je 18 of ouder, dan ben je welkom in onze jongerenbeweging. Samen met je vrienden bepaal je welke activiteiten jouw interesse hebben. Van ons krijg je de ruimte om die verwachtingen in te lossen!

Zaterdag 05 juni, 19.30 uur: Dartstoernooi

Zaterdag 19 juni, 19.30 uur: Barbecue: Je brengt zelf je vlees mee en wij zorgen voor de rest!



Tweede zondag van juni: v a d e r d a g

Er zijn honderdduizend papa's op de wereld en daar zitten heel veel leuke bij.

Natuurlijk zijn er ook ontzettend lieve,

Maar geen papa is zo leuk en lief als jij!

