

ACTIVITEITENKRANT

November 2022

www.kaj-ksa-vostert.be

De Onbekende Soldaat...

Dit jaar is het exact 100 jaar geleden dat de Onbekende Soldaat werd bijgezet aan de Congreskolom in Brussel.

Maar het verhaal van de Onbekende Soldaat begint iets eerder dan 11 november 1922 met de selectie van vijf niet-geïdentificeerde soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Vanop de vijf voornaamste slagvelden in België werd telkens één militair opgegraven (Luik, Namen, Antwerpen, West-Vlaanderen (aan de IJzer) en tot slot Oost-Vlaanderen). Op 10 november 1922 duidt een (*)blinde oorlogsveteraan, één van de vijf doods-kisten aan. Deze kist met de Onbekende Soldaat vertrekt een dag later, op 11 november, met de trein naar Brussel, waar ze op dezelfde dag in het bijzijn van koning Albert I een eeuwige rustplaats krijgt aan de voet van de congreskolom.

Tijdens de herdenking dit jaar zijn historische beelden te zien van de plechtigheid van 11 november 1922 evenals een compilatie van beelden van de verschillende plechtigheden van 7 tot 10 november 2022.

Bijzonder is dat dit jaar de herdenking start van 7 tot 10 november, dan wordt aarde, afkomstig van 5 militaire begraafplaatsen plechtig verzameld in vijf urnen. Een nakomeling van Reinold Haesebrouck (*) zal op 10 november één urne aanduiden die naar Brussel vertrekt waar ze op 11 november, tijdens de nationale herdenking, door de koning wordt geplaatst op het graf van de Onbekende Soldaat.

Met de Onbekende Soldaat eren we alle soldaten en weerstanders die met volle overgave hebben gevochten voor de vrede tijdens beide Wereldoorlogen en daarna.

Nooit meer oorlog, het staat in vier talen te lezen aan de voet van de IJzertoren.

Echte vrede begint in ons hart... maar 100 jaar later hebben wij deze les nog steeds niet geleerd.

Cet.

(*) *Bruggeling Reinold Haesebrouck vocht in de Eerste Wereldoorlog en raakte blind toen hij granaatscherven in zijn gezicht kreeg. Toen in 1922 de Belgische overheid besliste een Onbekende Soldaat te begraven aan de voet van de Congreskolom in Brussel, kreeg hij - op verzoek van koning Albert I - de eer om uit vijf kisten de kist van de Onbekende Soldaat aan te duiden. Dat gebeurde in het station op het Zand in Brugge.*

ACTIVITEITEN

Vrijdag 4 november, 19.30 uur
Info zomerkamp 2023-Duitsland

zomerkamp 2023-Duitsland: info- avond

Komend jaar – 2023 – gaan we van 24 juli tot 2 augustus met onze +12 leden op kamp naar Duitsland.

Leuk om te weten: vanavond zijn niet alleen onze leden, maar ook belangstellende ouders van harte welkom! Ons zomerkamp 2023 brengt ons naar het zwarte woud in Duitsland.

Onze info-moment is een aanbevolen activiteit!

Na afloop is er nog een activiteit zijn voor onze leden.

Vrijdag 11 november, 19.30 uur

Reuzen spel

We doen het vanavond net iets anders. We gaan namelijk een spel spelen maar dan in het reuzen groot. Benieuwd wat dit geeft, kom dan zeker af!

Vrijdag 18 november, 19.30 uur

Zwemmen

Vandaag gaan we zwemmen, dus pak je zwembroek of badpak mee en kom samen met ons mee plonsen in het water. Wij vragen een bijdrage van 5 euro voor deze activiteit.

Vrijdag 25 november, 19.00 uur

Darttoernooi

Vanavond doen we geen activiteit! We organiseren deze avond een darttoernooi, dus als je graag mee wil darten schrijf je dan in!

leiding (B)engels / Speelvogels:

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50	0479 117584
Gofflo Glenn, Meeuwkerkezel 188	089 46 30 27
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)	
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439

Leiding ksa

Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50	089 46 76 96
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22	089 47 22 50

Leiding kaj

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	0473 321439

Volwassen begeleiding:

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	089 46 29 71
--------------------------------	--------------



Verjaardagen in november:

Kravanja Frann	13 november
Kravanja Milan	13 november
Tolbin Sufyan	19 november
Lodej Oliwia	22 november
Vandersteegen Nore	22 november
Schwillens Niek	23 november

Aan iedereen een dikke proficiat!



Op **13 november** gedenken we de 140^{ste} geboortedag van Jozef Cardijn.

“Every young worker is worth more than all the gold in the world”

Hoe moeilijk het leven is ervaart Cardijn als kind aan den lijve. Met de hondenkarak brengt hij steenkool rond. De armste gezinnen in Halle kunnen zelfs geen kleine zak betalen. De meeste kinderen gaan op hun 9^{de} naar de fabriek. 12 uur werken per dag. Seksueel misbruik is schering en inslag. Zijn eigen ouders knopen de eindjes aan elkaar. Een winkeltje dat niet genoeg opbrengt, groenten telen en verkopen, een volkscafé waar heftige discussies klinken, het handeltje in steenkool...

Na zijn eerste communie moet hij zelf naar de fabriek. Hij is dan 11 jaar. Hij mag al van geluk spreken dat hij twee jaar langer dan de meeste kinderen naar school mocht. De avond voor zijn

eerste werkdag komt Jozef uit z'n bed. Hij smeekt zijn vader om verder te mogen leren, om priester te worden.

Het is een zwaar offer voor het gezin Cardijn.

10 jaar later sterft zijn vader. Op z'n 53^{ste}. “Doodgewerkt” zei men toen.

Hij zweert zijn vader op zijn sterfbed om als priester te zullen vechten voor sociale rechtvaardigheid. Jozef studeert dan aan het kleinseminarie van Mechelen. Zijn vroegere schoolmakers die in de fabrieken werken wilden niets meer met hem te maken hebben. Maar Cardijn beloofde om zich de rest van zijn leven in te zetten voor hun redding.

Vijf jaar later krijgt hij zijn kans als onderpastoor in Brussel. Hij doorkruist het land per trein en tram om studiekringen voor jonge arbeiders op te richten.

De Kristelijke Arbeiders Jeugd KAJ wordt een universiteit van het leven voor tienduizenden jongeren die niet kunnen studeren. Sommige Kajotters, zoals ze worden genoemd, groeien uit tot bekende en grote leiders.

De KAJ wilde jonge arbeiders en arbeidsters leren om door zien, oordelen en handelen, zelf hun problemen te ontdekken te begrijpen en op te lossen.

Dat gebeurt niet zonder tegenstand en Cardijn zoekt steun in Rome. Als de paus hoort dat hij in België wordt tegengewerkt, geeft hij hem de opdracht om de internationale KAJ te leiden.

In 1935 en '50 komen 100.000 Kajotters uit 50 landen bijeen op de Brusselse Heizelvlakte.

In '57 pelgrimeren meer dan 30.000 jonge arbeiders vanuit de hele wereld naar Rome.

Wereldjongerendagen avant la lettre!

Als Cardijn 83 is, dient hij zijn ontslag in als aalmoezenier van de internationale KAJ.

Paus Paulus VI antwoordt door hem bisschop en kardinaal te maken. Cardijns eerste reactie:

Onmogelijk! Maar de paus stelt Cardijn gerust. Hij moet niet als kardinaal komen sterven in Rome, maar wereldwijd blijven pleiten voor zijn KAJ. Cardijn, stichter van de KAJ, overleed te Leuven op 24 juli 1967.



KAJ 18+

De activiteit van 11/11, bezoek aan een ijzergieterij gaat niet door. Omwille van de crisis heeft het bedrijf een productiestop ingelast.

Zaterdag 12 november: daguitstap naar Antwerpen, met o.a. een bezoek aan de Grote Markt, het diamantmuseum, enz. inschrijven voor 10 nov. bij Etienne.

Zaterdag 26 november zoeken we het warme water op. Voor beide activiteiten volgt een afzonderlijke uitnodiging.

Onze (B)engels (6-8 jaar) en Speelvogels 9-11 jaar)

Op zondagmiddag ben je welkom van 14.00- tot 16.00 uur. Breng gerust al je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Onze volgende activiteiten gaan door op:

Zondag 13 november: 14.00 uur: De boef

Wie van ons is de grootste boef of de snelste en beste agent?

Zondag 27 november: 14.00 uur: Quiz

Het mag dan welweekend zijn, maar zie toch maar dat de hersenen niet in vakantie modus zijn. want je zal ze nodig hebben



Darttoernooi

Vrijdag 25 november

Lokaal: KAJ – KSA

Achter de kerk van de Vostert

Vanaf 19.30 uur - Start wedstrijd: 20.00uur

Inschrijven: tot en met dinsdag 22 nov.

Deelname: €3,- p.p. (1 consumptie inbegrepen)

Schrijf je in via onze leiding ofwel via online-formulier op facebook pag. ksa vostert.



Aantal plaatsen is beperkt: Vol = vol

Vermeld even of je eigen dartpijlen meebrengt