

ACTIVITEITENKRANT

maart 2023



www.kaj-ksa-vostert.be

Hard of hart?

Niet zo lang geleden mocht ik aanwezig zijn op het avondfeest van iemand die zijn vijftigste verjaardag vierde. Een dertigtal mensen waren daarop aanwezig. Ik ontmoette daar een eenvoudige arbeidersfamilie, begoede mensen, een burgemeester, hoogopgeleide mensen en evenzeer mensen van een bescheiden komaf. Bij het begin van het feestmaal hield de jarige een korte toespraak om iedereen welkom te heten en zijn spijt uit te drukken dat er nog verschillende genodigden niet aanwezig konden zijn... want, zo sprak hij, dit feest had hij gepland om aan vele mensen zijn dank uit te drukken! Ik weet dat de man een zware levensgeschiedenis achter de rug heeft (opgegroeid als wees en na een moeilijke scheiding belast met de zorg voor hun enig mentaal gehandicapt kind). In zijn toespraak dankte hij alle genodigden omdat ze steeds in hem zijn blijven geloven en er telkens waren wanneer hij een beroep op hen, deed. Het werd een echt gezellig feest, niettegenstaande de grote verscheidenheid van de aanwezigen; ze kwamen vanuit Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen. Maar ze hadden iets gemeenschappelijks, nl. de genegenheid en de vriendschap voor de gastheer. Dat bleek zo uit mijn contacten met de aanwezigen. Hij heeft zich vergist als hij zei "door jullie ben ik mens geworden" zei iemand tegen mij. " 't is juist andersom, want door hem, zijn wij mens geworden"...

Waarschijnlijk hebben ze allemaal gelijk, want we worden maar mens door elkaar te helpen mens worden!

Als we van iemand zeggen: "Dat is ne mens" dan wil dat zeggen: dat is iemand waar men altijd bij terecht kan. Die maakt tijd om te luisteren in goede en kwade dagen en die is verdrietig of blij met diegene die verdrietig of blij zijn.

Techniek en computers, menswetenschappen, nieuwe structuren en hervormingen moeten ertoe bijgedragen het leven comfortabeler (misschien té comfortabel) te maken... en toch zijn velen er niet gelukkig mee... juist omdat zonder liefde en respect voor elkaar het allemaal vaak hard aankomt en vaak ook harteloos is.

Meer tijd maken voor elkaar, minder hard en meer hart zijn voor elkaar, dat zijn de ingrediënten voor warme vriendschappen en ontmoetingen. En zoals ik mocht ervaren op dit mooie avondfeest: hart zijn voor elkaar brengt mensen samen, zelf al zijn ze van divers pluimage of erg verschillend of divers.

Bij kaj hebben we alvast een boontje voor elkaar.

Cet.

ACTIVITEITEN

Vrijdag 3 maart, 19.30 uur

Olympische spelen

Vandaag gaan we de atleet uithangen en zien wie het beste is in welke sport. Laat je talenten zien en strijd om de overwinning.

Vrijdag 10 maart, 19.30 uur

Speurtocht

We gaan op speurtocht in en rond de Vostert. Zoek jij met ons mee? Los raadsels op en ontdek het geheim van de Vostert

Vrijdag 17 maart, 19.30 uur

Estafette spelen

Kunnen jullie goed in team werken? Dat gaan we ontdekken aan de hand van een aantal spelletjes. Doe je best en neem je team mee naar de overwinning.

Vrijdag 24 maart, 19.30 uur

Bosspel

Vanavond trekken we weer de bossen van de Vostert in. Neem dus een zaklamp mee en doe kleren aan die vuil mogen worden.

Vrijdag 31 maart, 19.30 uur

Buitenspelen

Nu de zon wat later onder gaat, trekken we naar buiten om nog eens wat ouderwetse buitenspelen te spelen. Wie kan er nog sprintjes trekken, en wie kan er nog tegen een bal sjotten?

leiding (B)engels / Speelvoegels:

| | |
|---------------------------------------------|--------------|
| Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50 | 0479 117584 |
| Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188 | 089 46 30 27 |
| Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95 | 0473 321439 |
| Vangompel Nick, Gruitroderkiezel 174 (asp.) | |

Leiding ksa

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50 | 089 46 76 96 |
| Hamers Maikel Muizendijkstraat 22 | 089 47 22 50 |

Leiding kaj

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Cordeel Etienne, Kanaallaan 49 | 089 46 29 71 |
| Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95 | 0473 321439 |

Volwassen begeleiding:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Cordeel Etienne, Kanaallaan 49 | 089 46 29 71 |
|--------------------------------|--------------|

50 jaar kaj- Vostert!

Wij doen een oproep aan iedereen om de adresgegevens van oud- leden aan ons door te sturen. Dat kan via: leiding@kajvostert.be

HAPPY BIRTHDAY

Verjaardagen in maart:

Verjaardagen in maart:

Kerkhofs Daan 05 maart
Vankevelaer Gert 27 maart

Aan iedereen een dikke proficiat!

Wij wensen jullie een fijne verjaardag



Activiteiten 18+

Zaterdag 11 maart, 19.30 uur
Beugelen...

Een oude sport en in onze contreien wordt het nauwelijks nog beoefend. Maar kijk: we hebben een beugelbaan kunnen reserveren en vandaag laten we jullie kennismaken met deze mooie volkssport!

-----+-----
Na twee jaren opnieuw een editie van ons free podium. Nieuwe bands en een stevig rock- event dient zich aan...
Zaterdag 25 maart, 20.00 uur

VOSPOP RELOADED
25 MAART '23
20:00 @ KAJ LOKAAL VOSTERT-BREE
THICK ONIONS
CELLAR
BURNT SHRIMP
LOST & FOUND
INKOM: €5 vvk: €3
http://VOSPOP.BE



Leuk om weten:

Tijdens de eerste week van juli plannen we een verlengd weekend naar London. Deze maand krijgen onze kajotters meer info over deze reis.



Onze (B)engels (6-8 jaar) en Speelvogels 9-11 jaar)

Ook de komende twee weken, telkens op zondagmiddag ben je welkom van 14.00- tot 16.00 uur. Hoe meer kinderen, des te leuker! Dus breng gerust al je vriendinnetjes en vriendjes mee!



Onze volgende activiteiten gaan door op:

Zondag 5 maart, 14.00 uur
Terug in de tijd

Vandaag gaan we terug in de tijd. We gaan spellen spelen zo als vroeger.



Zondag 19 maart - 14.00 uur
Boneput

Als het weer het toe laat gaan we naar de Boneput. Als het slecht weer is. Blijven we aan het lokaal

Trek altijd ravotterskledij aan die ook vuil mag worden, want ook dat hoort er wel eens bij!



DE WERELDJONGERENDAGEN

De Wereldjongerendagen zijn sinds 1984 uitgegroeid tot het grootste jongeren-event ter wereld.

Elke twee / drie jaren verzamelen honderdduizenden jongeren vanuit alle continenten om te ontmoeten, te vieren, plezier te maken en te beleven.

Dit jaar, van 1 tot 6 augustus gaat dit jongerenwereldfestival door in Lissabon (Portugal).

De hoogtepunten wisselen elkaar voortdurend af: grootse, indrukwekkende events, afgewisseld met ontroerende momenten van geloof en ontmoeting.

Voorafgaand aan dit festive gebeuren zijn er in het gastland "Dagen van Ontmoeting" en uiteenlopende activiteiten die in het hele land georganiseerd worden om de jongeren uit het buitenland kennis te laten maken met het dagelijks leven en de cultuur van het gastland.

Vervolgens reizen alle deelnemende jongeren naar Lissabon waar de Wereldjongerendag gehouden wordt als één grootse apotheose. Het is een boeiende en beklijvende beleving om die internationale verbondenheid te ervaren. Ben je tussen de 16 en 30 jaar oud dan is de wereldjongerendagen echt iets voor jou!



Meer info of inschrijven kan via 011 24 90 30 ofwel: laure.lenaerts@ijd.b