

ACTIVITEITENKRANT

Februari 2011
vostert.be

www.kaj-

Dag lezer,

“Een woord vol goedheid en genegenheid is oneindig beter dan een onvriendelijk geschenk.” Deze wijsheid vinden we in de Koran.

Een geschenk, hoe klein of groot, hoe kostbaar of nederig ook, is en blijft altijd slechts een teken, een uiterlijk kenmerk. Maar daardoor wordt liefde, vriendschap, dankbaarheid, respect wel duidelijk gemaakt. Daarin toont men zich bereid te delen van wat men heeft. Maar welke waarde heeft ons geschenk als het alleen maar dient om ons vrij te kopen van een zekere schuld of om iets goed te maken. Is een geschenk nog aantrekkelijk wanneer het aangewend wordt als surrogaat van menselijke verhoudingen, zo van: “Beste, ik heb geen tijd voor jou, maar ik stuur je dit pakje...”. Een prachtig cadeautje in een verrukkelijk geschenkpapier kan de eenzaamheid niet minderen, tenzij er een heel persoonlijk briefje aan toegevoegd is. Hoeveel kinderen zijn er niet, die maar al te graag hun geschenken zouden teruggeven aan hun ouders als die wat meer tijd zouden maken om met hen te praten, te spelen en te wandelen. Iedereen heeft trouwens nood aan menselijke warmte en genegenheid. Daarom is het begrijpelijk dat zelfs het duurste geschenk de eenzaamheid niet kan wegnemen. Wat wij geven, moet niet zozeer uit de geldbeugel als wel uit het hart komen. Een hart dat pas werkelijk klopt als het ook het hart van de andere laat kloppen. De andere, dat is de mens waarmee ik elke dag samen ben, waarmee ik moet samenwerken, waarmee ik in hetzelfde gebouw leef.

Het is heel gemakkelijk om over liefde te praten, maar dat klinkt maar hol als ik geen aandacht kan opbrengen voor mijn naaste, de man of vrouw naast mij,

De vreugde die het meest van al warmte in ons hart brengt, ligt vervat in dit kleine zinnetje: “Je hebt me gelukkig gemaakt.”

Zelfs zonder het te zeggen, kan men het aflezen uit de dankbaarheid van de ogen of de glimlach rond de mond. Mensen gelukkig maken, bestaat er wel iets mooiers? Of vinden wij het alleen



normaal als anderen ons gelukkig maken, zonder dat wij ons eventjes inspannen om ook wat van ons geluk aan de andere te geven? Niet zozeer het schenken van materiële dingen, maar er zijn voor de andere is het voornaamste. Beschikbaarheid. Luisterbereid. Grotere vreugde bestaat er niet.

Etienne

Activiteiten

Vrijdag 04 februari, 19.30

Reuze- ganzenbord

De dobbelsteen stuurt je naar een opdrachtenveld: vaak ludiek, dikwijls te gek, steeds uitdagend en altijd uitnodigend. Ga op in het spel en... leef je uit!

Vrijdag 11 februari, 19.30

Wie is dat weer?

Te zot voor woorden maar stevig in het jasje: een activiteit die nog even blijft hangen, met ruimte voor discussie en gekruid met een vleugje pittige dynamiek.

Vrijdag 18 februari, 19.30

Filmquiz

Filmhelden van het witte doek of achter de schermen, regisseurs als strategen of de filmtune die iedereen direct herkent... wie zal het zeggen. Zet je brains on top en quiz iedereen naar de “je denkt dat jet het weet hoek”.

Vrijdag 25 februari, 20.00 uur

Trefpint...

2011 is uitgeroepen tot Europees jaar van het vrijwilligerswerk. De komende week is het ook nog eens de “Week van de vrijwilliger.”

Vandaag is er **géén** ledenactiviteit.

Het ACW van Bree nodigt vanavond de Breese vrijwilligers uit in ons lokaal en trakteert deze mensen op een dikke pint als geste van dank voor hun inzet in hun buurt of vereniging.

Voor dit initiatief stellen we graag ons lokaal ter beschikking. En zoals gezegd: iedere vrijwilliger is van harte welkom.

TREFPUNT

25 FEBRUARI 2011

De verjaardag(en) van deze maand:

Hamers Maikel: 11.02

Van harte gefeliciteerd

Januari is omgevlogen...

Onze (B)engels zijn nog steeds enthousiast over hun zondag in kinderstad te Heerlen en ook genieten ze nog na van hun sportieve inspanningen vorige week op de schaatsbaan te Maaseik.

Noteer ook reeds de volgende zondagen op je prikbord:

Zondag 13 februari en zondag 27 februari.

Laat je verrassen en zoals steeds: zorg voor aangepaste ravotterskledij.
Aanvang telkens om 14.00 uur. Einde omstreeks 16.00 uur.

Noteer ook reeds:

22, 23, 24 april: dan gaan we met onze (B)engels op kamp.

Ons kampverblijf is gelegen in Neerpelt, op een leuke boerderij en ligt een beetje verscholen in het groen.

Op onze website kan je vanaf komende week enkele foto's zien van ons verblijf.

Volgende maand krijgt iedereen van ons een inschrijfstrookje, maar: opgelet... Ons kampverblijf biedt ruimte voor 20 deelnemers. De volgorde van inschrijven is bepalend voor wie er allemaal meekan.

Op onze leidersvergadering hebben we de kampprijs als volgt afgesproken: het eerste lid van het gezin betaalt 30 euro, het tweede en elk volgende lid van het gezin betaalt 20 euro.

Sparen maar... en zorg dat je erbij kan zijn, want het belooft een kei mooi avontuur te worden.

Je bent 16....

of meer...

je bent op zoek naar:

een actief leventje

een boeiende groep

een fantastisch team

een leuke sfeer

op tijd en stond

een stevige uitdaging

En je zoekt ook nog:

toffe vrienden

en

toffe vriendinnen

kinderen en jongeren,

die om je geven

je waarden

samen lachen

vreugde delen

en je op handen dragen...

... Maak dan van je leven een feest, want deze advertentie is voor jou!



Enthousiaste leid(st)er gezocht!!

Je taken:

- Activiteiten helpen organiseren voor kinderen tussen 8 – 12j
- Uitstappen en activiteiten in goede banen leiden

Wij bieden jou:

- Om de 2 weken een leuke namiddag
- Een toffe groep en een geweldige sfeer

Interesse? Contacteer een kernlid of kom eens langs!

-----== o o o O o o o ==-----

Kaas en wijn...

Op zaterdag 29 januari organiseerden wij ons jaarlijkse kaas- en wijnavondje. Ook dit jaar was het een gezellige belevens in ons lokaal en konden we rekenen op een grote opkomst. Bedankt aan iedereen die erbij was en weet: ook volgend jaar, de laatste zaterdag van januari bent u weer van harte verwacht.