

# ACTIVITEITENKRANT

November 2011

www.kajvostert.be

Beste kajotter en lezer,

Bij een honderdjarige, die voor 15 jaar blind geworden was als gevolg van een ongelukje, werden kunstmatige lenzen ingeplant. Daarmee kon hij weer enigszins waarnemen, onderscheiden, bewonderen.

Stralend van geluk verliet de man het ziekenhuis. Hij wist met zijn enthousiasme geen blijf.

“Ik kan het nog niet begrijpen,” zei hij tot de verpleegster die hem begeleidde, “dat ik die vele mooie dingen, waarover ik 15 jaar lang slechts kon dromen, weer zien kan. Is dat niet heerlijk?”

Dit is niet alleen het geluk van een oude man. Het zien van al die mooie dingen rondom ons kan ook jou en mijn geluk zijn. Tenminste als onze ogen nog bewondering kunnen opbrengen en wij niet alles als vanzelfsprekend of banaal gaan beschouwen. Nu de zomer voorbij is en wij over een kleurrijke herfst naar de winter glijden, worden heel wat mensen melancholisch. Waarom eigenlijk? Het afsterven van de natuur is een jaarlijks weerkerend verschijnsel en heeft toch zijn eigen charmes, zijn eigen schoonheden. De warmte van de zomer is voorbij, nu kan men bv. naar hartelust stevige wandelingen maken in de natuur, zodat we de kracht van ons eigen lichaam mogen ervaren, zonder gevelde te worden door de warmte. Wij kunnen nog de tanende pracht van de blaren bewonderen of de laatbloeiers langs de graskant. Het leven in de natuur gaat altijd verder. Het sterven is slechts een overgang.

De herfsttijlozen doen ons reeds denken aan de krokus en de hyacint. Dat is de hoop van elke herfst en elke winter.

Ik dacht aan dit alles toen wij onlangs in een stevige speurtocht met onze bengels door de natuur stapten.

Tegen de avond, toen iedereen al weg was, vond ik even rust op de bank voor ons lokaal. Het was een gezellig luisteren naar de komende avondstille. “Dit is toch wat anders dan het drukke gewoel van iedere dag” dacht ik bij mezelf, terwijl ik naar het westen keek, waar de zon in een waaier van kleuren langzaam wegzonk. “Mooi” dacht ik “de stilte is bijna indrukwekkend.” ... Ik luister en kijk...

Ik heb nog lang op die bank aan het lokaal gezeten, schroomvol luisterend en kijkend.

Inderdaad, het was mooi.

Etienne.



Klaar voor een nieuwe maand?

## ACTIVITEITEN

**Vrijdag 04 en zaterdag 5 november:  
Refresh lan**

Op Refresh-lan mag je twee dagen lang al je kennis en kunde in de weegschaal gooien om het met je pc op te nemen tegen meerdere tegenstanders, die net zoals jij, denken dat ze het beste zijn.

We zetten een hele rits computers bij elkaar, die we in een netwerk met elkaar verbinden... en vervolgens gaan we de strijd aan om uiteindelijk te bepalen wie er als beste gamer uit de bus komt



***Je hoeft niet lid te zijn van kaj:***

***Refresh lan is er voor iedereen!***

[www.kaj-vostert.be](http://www.kaj-vostert.be)

<http://www.refresh-lan.be>

De lanparty start op vrijdag 04 november vanaf 17u en duurt tot zaterdag 05 november (einde om 23u.)

De deelname bedraagt 10 euro en dient betaald te worden bij aankomst. Meer informatie hierover vind je in de mail die je krijgt na registratie. Er is plaats voor max. 45 deelnemers die allemaal voldoende ruimte zullen hebben voor hun materiaal (en eventueel slaapperief.)

Onze lanparty gaat, zoals steeds, door in ons KAJ lokaal.

**Vrijdag 11 november, 19.30 uur  
Chipszakvoetbal**

Hoe je met lege chipszakken een sportief avondje kan beleven, dat is het geheim van deze avond, waar geen inspanning teveel is en menig zweetdruppeltje gepaard gaat met een hoge dosis spelgenot.

**Vrijdag 18 november, 19.30 uur  
Spelavond**

Over de inhoud laten we niets los, maar de verwachtingen zijn hoog gespannen, keitof en boordevol plezier.

Vrijdag 25 november, 19.00 uur  
Fakkeltocht- St.Truiden



Naar jaarlijkse traditie komen op de vrijdag voor het begin van de advent meer dan duizend jongeren uit heel Limburg samen voor een grote fakkeltocht. Dit jaar zijn we op 25 november te gast in Sint-Truiden. Samen met de plaatselijke jeugdbewegingen, volwassenverenigingen, de

federatie Sint-Trudo en de stad Sint-Truiden maken we er een onvergetelijke avond van.

#### Programma

18u45 aankomst – Sint-Truiden  
19u00 opening op de markt (Groenplaats)  
19u30 kijken – luisteren – zingen – bidden – fakkeltocht  
21u30 slotmoment met warme soep  
22u00 einde en wel thuis

**Doe zeker je T-shirt aan op de fakkeltocht!**

**Inschrijven** verplicht, uiterlijk 15 november.

Deelname in de onkosten: 5 euro.

#### OPGELET:

samenkomst aan het lokaal om 18.00 uur!

Meer info: <http://www.ijd.be/>

-----o o o O o o o-----

## Zondag 04 december

### Kerst-ijstaarten verkoop...

Met het oog op de komende feestdagen zullen we ook dit jaar op de parochie onze super heerlijke ijstaarten aan de man of vrouw te koop aanbieden. Met uw aankoop van onze ijstaart draagt u een steentje bij aan onze werkingskosten en maakt u het mogelijk dat, iedere maand opnieuw, deze leuke activiteitenkalender daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Een ijstaart kost 7,00€ (vooraf te betalen!) en geeft een overheerlijk mondje vol voor 6 tot 8 personen. Onze ijstaarten zijn in de winkel niet verkrijgbaar en ook dat maakt ze een beetje speciaal. Op zaterdag 17 december worden onze kerst-ijstaarten aan huis geleverd.



Informeer alvast in je buurt of naaste verwanten, misschien willen ook zij met de komende feestdagen wat lekkers op tafel.

Zowel onze oudere leden als onze (B)engels vragen we om deze zondagnamiddag, vanaf 14.00 uur mee te helpen met de verkoop van onze kerst-ijstaarten op de parochie.

o n z e . . .

## (B)engels

Onze volgende activiteit met onze jongste kajotterkes gaat door op zondag 06 november. Als de weersomstandigheden het toelaten dan toveren we een stevig buitenprogramma uit onze hoed, bij regenweer vertoeven we in ons knusse lokaal.

Ravotterskledij is nodig, want onze (B)engels kennen geen grenzen, stilzitten is er niet bij...

Onze zondagnamiddag activiteiten staan open voor iedereen (vanaf 8 jaar), dus beste (B)engel: je mag je vriendje of vriendinnetje gerust meebrengen.



Volgende (B)engels) activiteiten:

Zondag 06 november – 14.00 tot 16 uur

Zondag 20 november – 14.00 tot 16 uur

-----o o o O o o o-----

#### Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21	- 089 865791
Fiten Bart, Watertorenstraat 2	- 089 4726 89
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A	- 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315

#### Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------

## Houd deze datum nu reeds vrij:

## Zaterdag 28 januari...

### **Kaas- en wijnavondje !**

Ieder jaar opnieuw zien we dat vele ouders, vrienden en sympathisanten aanwezig zijn om te genieten van de sfeer en het gezellige samenzijn en natuurlijk ook van onze uitgebreide kaastafel en drankkaart.

Daarom hopen wij dat jij er volgende keer ook (weer) bij bent, liefst samen met je ouders, vrienden en kennissen.