

# ACTIVITEITENKRANT

Oktober 2011

www.kaj-vostert.be

Nazomer.

De heerlijke nazomer zit nog volop in onze knoken. We hebben ervan genoten met volle teugen. Maar het is voorbij, dat zonovergoten jaargetijde. Kunnen we daar eventjes dankbaar om zijn of vinden we dat doodgemoedereerd normaal? Hebben we nog oog voor wat de natuur in haar immense verscheidenheid te bieden heeft of zijn we louter afgestemd op het technische? Leven we bewust mee met het verloop der dagen en van de seizoenen of speelt er een andere computer een belangrijke rol in ons leven? Hoe dan ook, het is goed dat ij ons die vragen blijven stellen. We mogen niet vervreemden van de schepping waarvan wij zelf het belangrijkste deel van uitmaken. Geven de lente en de zomer ons het gevoel van optimisme en blijheid, dan zien we in herfst en in de winter eerder tekenen van teloorgang. Is de herfst dan lelijker en minder sympathiek dan de zomer? Bijlange niet. Heb je ooit eens een herfstwandeling gemaakt? Oh ja, ik hoor het antwoord al: "Mooie kleuren, vind je niet". Het is inderdaad schitterend die ontelbare schakeringen van groen naar goudgeel en donkerbruin. Net zo goed als aan de bloesems de lente herkenbaar is, zo is de herfst duidelijk te zien in de wisseling van kleuren. Een wonder van seizoenswisseling. Achter dat wonder van de schepping is overduidelijk de maker ervan kenbaar: God. Maar je moet Hem daar willen ontdekken, net als Franciscus van Assisi. Hij hield zo intens van de schepping dat hij alles een naam gaf alsof het mensen waren: zuster maan, broeder zon, moeder aarde. De dieren waren zijn broers en zusters. Franciscus wist dat het zijn taak was om voor de bomen en de struiken, de bloemen en de planten, de vogels en de vissen en alle gedierte, kortom voor moeder aarde een grote zorg te dragen. Als we de schoonheid van de herfst zien, de wonderlijke wisseling van de kleuren, als we de weldaad van een regenbui en een stormwind willen ervaren, kunnen we vervuld raken van het wonder, dat zich voor onze ogen afspeelt. Maar hoelang zullen we het nog kunnen? Eenvoudig: zolang we de natuur niet aantasten of als we niet langer meer de omgeving verpesten. Voorbeelden, in negatieve



zin zijn er te over. Kijk maar eens om je heen, in je directe omgeving. Voor God is zijn maaksel, de schepping, een juweel, het mooiste wat bestaat. Daarom moeten we er ook een bijzondere zorg voor hebben. Niet alleen zorg maar ook eerbied en blijvende dankbaarheid. Om het met Franciscus van Assisi te zeggen: "Mensen, wees stil en luister".

cet

*Opmerkelijk...*

*Ik vraag niet dat je mijn mening deelt.  
Ik vraag wel dat je me niet belachelijk maakt  
Waar zijn anders vrienden voor?*

## ACTIVITEITEN

**Vrijdag 07 oktober, 19.30 uur**

**Avondje sporthal**

Zorg dat je een beetje uitgerust bent, je spieren ontspannen, sportieve kledij en een stevige portie goede moed, want vanavond mag je je helemaal uitleven in de sporthal van Bree.

Samenkomst aan het lokaal om 19.30 uur ofwel om 20.00 uur aan de sporthal.

**Vrijdag 14 oktober, 19.00 uur**

**Zwemmen in de Ijzeren Man**

Tja... we blijven sportief bezig. Zwemkledij staat je netjes en een afdroogdinges of zoiets is wel handig om bij je te hebben. Als bijdrage in de onkosten vragen we 2,50 euro.

**Vrijdag 21 oktober, 19.30 uur**

**Zot van KAJ**

Waar wordt iemand nu "zot" van... welke microbe maakt dat het bij je kriebelt? Welke ingrediënten heb je nodig, welke eigenschappen moeten er allemaal in jouw kookpotjes zitten...

Om zot van te worden!

**Vrijdag 28 oktober, 19.30**

**Filmavond lokaal**

Het scherm zakt op zijn, de projector loopt warm... de spanning is te snijden en wij beloven dat er weer een spannende prent op je ligt te wachten.



Voor 1 dag is het iedereen gepermenteerd om in uniform naar school of het werk te gaan. Toon dat je een trotse Kajotter bent en trek op 21 oktober je kaj-T-shirt aan!

### Iedereen is uniek!

"Nogal een gedurfde uitspraak", hoor ik sommigen onder jullie denken? Maar toch is het zo! Iedereen: dik of dun, lang of kort, korte of lange haren, blauwe of bruine ogen ... is uniek! Iedereen verschilt, ieder heeft zijn/haar eigen talenten en is dus ... UNIEK!

*"Wist je dat geen enkel gezicht ter wereld hetzelfde is als dat van mij?, wist je dat iedereen z'n vingerafdruk anders is?, elke neus en elk paar ogen anders zijn?"*

*Wel, als je dat weet is het niet verwonderlijk dat ook onze karakters allemaal verschillen. En dat we andere ideeën hebben, dat we ons anders gedragen en dat er een verschil is in wat we allemaal goed kunnen en graag doen."*

Elke jongere is uniek, zeggen we ook in onze **KAJ-pincode**. Zoals jij bestaat er niemand anders. Het is deze belangrijke boodschap, die we ieder werkjaar als rode draad doorheen onze werking gebruiken.

### Kom, erbij...

jongen of meisje,  
12, 13, 14... het maakt niet uit  
je bent uit het goede hout gesneden  
je wil voluit genieten en kiest honderd-uit  
voor vriendschap en ontmoeting...

### **kies dan voor kaj...**

en fiets, trap of stap nu vrijdag naar ons lokaal  
en zet je in beweging voor onze jeugdbeweging!

Je bent of wordt 12 dit jaar... dan ben je welkom!  
Enne: breng jouw vriend(in) ook maar mee.

Je bent 8 jaar of ouder?

Dan ben je welkom bij ons (B)engels. Elke twee

weken op zondagmiddag organiseren we keitoffe activiteiten voor alle kinderen van 8 tot 12 jaar.

## (B)engels

Onze eerstvolgende activiteit voor de (B)engels gaat door op zondag 9 oktober.

Twee weken later, op zondag 23 oktober heeft de volgende activiteit plaats.

Van 14.00 uur tot 16.00uur verwachten we je aan ons lokaal voor alweer een keitoffe activiteit.

### Nieuw werkjaar = opnieuw inschrijven!

Nog enkele leden hebben hun lidgeld nog niet betaald. Bij deze het verzoek om dit, liefst op de eerstvolgende activiteit, in orde te brengen.

Door je lidgeld te betalen laat je zien dat je solidair bent met al je vrienden kajotters.

Het lidgeld bedraagt 15 euro voor het eerste lid van het gezin. Het tweede en elk volgende lid van hetzelfde gezin betaalt 12 euro.

Zondag 09 oktober 14.00 uur:

*Smurfenfeest in ons lokaal.*

Zondag 23 oktober 14.00 uur:

*Fotozoektocht*

Zorg ervoor dat je mooi op tijd aanwezig bent en trek je ravotterskledij maar aan!

Ook aan de (B)engels vragen we om het lidgeld tijdig in orde te brengen (als dit nog niet is gebeurd)

### Noteer nu reeds

#### **4 en 5 november:**

5<sup>de</sup> editie van refresh-lan.

Nodig je vrienden uit om deel te nemen.



**[www.refresh-lan.be](http://www.refresh-lan.be)**

### Samenstelling leidersploeg

Cordeel Etienne, Kanaallaan 49	- 089 462971
Essers Stefan, Teelestraat 21	- 089 865791
Fiten Bart, Watertorenstraat 2	- 089 4726 89
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95	- 0473 321439
Meysen Cliff, Kipdorpstraat 14 A	- 089 471138
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8	- 089 473788
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19	- 089 461315

#### Proost:

Clijsters René, Vaesstraat 10	- 089 463450
-------------------------------	--------------